

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

September 2019, jaargang 8 nr. 9

Pastoor-deken P. Bronneberg
Kapl. Pendersplein 10
6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938
pbronneberg@ziggo.nl
Diaken A. Bessems
Looierstraat 18
6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430
fbessems@ziggo.nl

Parochiecentrum Gulpen

Kapl. Pendersplein 10
Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226
st.petrusgulpen@home.nl

Parochiecentrum Wijlre

Holegracht 27
Openingstijden:
dinsdag van 9.30 - 12.00 uur en don-
derdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008
(tijdens openingsuren)
gertrudis@hetnet.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—;
Weekenddiensten € 20,—.

Bankrekeningnr. Gulpen

NL79RABO011.78.02.999

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage:
NL31RABO015.88.08.770

kerkhofrekening:
NL84RABO011.78.18.720

misstipendia en overige bankzaken:
NL13RABO015.88.01.431

Website Gulpen/Wijlre

www.parochiegulpen.nl

Aanleverdatum

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen **uiterlijk de 10e september** te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

Bevrijding

Vanaf 13 september wordt er in iedere plaats in onze gemeente gevierd dat wij 75 jaar geleden bevrijd werden. De activiteiten werden uitvoerig bekend gemaakt in de diverse weekbladen. Ook de plaatselijke heemkunde heeft er diverse artikelen aan gewijd, zoals het bombardement van de boerderij Roumans te Gulpen waar 5 doden vielen te betreuren. Of van de duizenden evacuees uit Kerkrade die in onze dorpen werden opgevangen. Als parochies willen wij stilstaan bij de verzetsstrijders kapelaan Leo Penders uit Gulpen (broer van oud pastoor Penders van Wijlre) en Jan van Houtem uit Wijlre. Op 21 juli 1944 werden zij met in totaal 10 personen door verraad gearresteerd en naar Maastricht gebracht en van daaruit naar het concentratiekamp Bergen Belsen. Zeven van hen stierven ten gevolge van de ontberingen in het concentratiekamp. Kapelaan Penders stierf als laatste van de negen Limburgse priesters op 24 april 1945 aan de gevolgen van Tyfus welke hij opliep in het concentratiekamp Bergen Belsen. In een van zijn handboeken van het seminarie vond men genoteerd "Een getuige van de waarheid geeft zijn leven voor de waarheid". In de St. Petrus kerk is een gedenktentis plaquette aangebracht als blijvend gedenkteken en is het plein voor de kerk naar hem vernoemd.

Jan van Houtem verbleef na zijn arrestatie tot 1 augustus 1944 in het hoofdkantoor van de Sicherheits Polizei te Maastricht en werd daarna afgevoerd naar kamp Vught, en uiteindelijk naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Op 28 mei 1945 overlijdt hij ten gevolge van de ontberingen in een Ziekenhuis van het Duitse Rode Kruis in Lubeck. In 1951 zijn zijn stoffelijke resten bijgezet in een graf waar ieder jaar op 4 mei bloemen worden gezet. Ook hij heeft een straatnaam gekregen in Wijlre. Moge zij beiden en de velen die in het verzet zijn geweest, alsmede allen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, blijvend door ons herdacht worden en mogen zij het verdiende loon ontvangen in het hemels vaderhuis.

Fons Bessems

Zondag 1 september XXII Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd ouders Boumans-Vrösch (st); jrd Sjeng Bleser; jrd ouders Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters; jrd ouders Wiel Lemmens en Mieke Lemmens-Grooten; Paula Roberts-Collombon; Gunther Böhmer en zoon Richard Schola Cantorum St.Gregorius

Maandag 2 september

19.00 uur: overledenen familie Schrouff en familie Thewis en Huub Hollanders

Woensdag 4 september

19.00 uur: voor het welslagen van een operatie dochter

Vrijdag 6 september

vanaf 09.00 uur ziekencommunie
18.00 uur uitstelling en aanbidding van allerheiligste.
19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 7 september

19.00 uur: 1e jrd Annie Janssen-Vaessens tevens tiv Jef Janssen; 1e jrd Wiel Olislagers; jrd echtpaar Meijs-Noteboren (st); Mia Gerrickens-Cremers (col); Nico Hamaekers; Mayke Zink-Beijer (col)

Zondag 8 september XXIII Zondag door het jaar
11.00 uur: jrd echtpaar Ploemen-Pinckers (st); overleden en levende leden Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius; overleden en levende leden Maria-Comité
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius

Maandag 9 september

19.00 uur: tev H.Bernadette

Woensdag 11 september

19.00 uur: om zegen over het werk van onze mantelzorgers

Vrijdag 13 september H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

19.00 uur: ouders Troisfontaine-Munnix en zonen Harry en Pierre

Zaterdag 14 september Kruisverheffing

19.00 uur: 1e jrd Aloys Kaelen; jrd Liza Didden-Janssen tevens tiv Hubert Didden (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st); Mayke Zink-Beijer (col)

Zondag 15 september XXIV Zondag door het jaar

11.00 uur: jrd ouders Pinckers-Offermans tevens tiv Miriam, Maria en Mia; jrd Marga Jacobs; jrd Gèr (Sjir) Cobbenhagen (st); Elly Crutzen-Beunen (col); ouders Clé en Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter
Saxofoonkwartet Westhoes

Maandag 16 september HH.Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

Woensdag 18 september

19.00 uur: voor het welzijn van alle parochianen
Vrijdag 20 september HH.Andreas Kim Taegön, priester en Paulus Chöng Hasang en gezellen, martelaren

19.00 uur: om Gods zegen over de inzet van onze vrijwilligers

Zaterdag 21 september H.Matteüs, apostel en evangelist

19.00 uur: 1e jrd Mia Coenjaerts-Dacier; jrd ouders Martinussen-Hoofs en kleinzoon Maurice; Bert Straaten (col); Mayke Zink-Beijer (col)

Zondag 22 september XXV Zondag door het jaar

11.00 uur: jrd echtpaar Pinkers-Hendriks (st); jrd Sanne Coolen tevens tiv Toon Sintzen en Henk en Joke de Groot; Christine Debets-Zinken (col); Mia Gerrickens-Cremers (col)

Maandag 23 september H.Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

19.00 uur: ouders Brouwers-Hendriks en zoon Jan; ouders Delnoij-Heuts

Woensdag 25 september

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Vrijdag 27 september H.Vincentius de Paul, priester

19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijd leven

Zaterdag 28 september

19.00 uur: zeswekendienst Irene Meijs; 1e jrd Gerda Hick-Hamers tevens tiv Paul Hick; jrd Beb Bessems-Austen (st); ouders van Knippenberg-Collijn en zoon Harry (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); Mayke Zink-Beijer (col); Augusto Diana

Zondag 29 september XXVI Zondag door het jaar

11.00 uur: jrd ouders Joseph Wouters en Lieske Wouters-Franssen (st); ouders van Knippenberg-Collijn en zoon Harry (st); Pierre Oligschläger (col); Elly Crutzen-Beunen (col); ouders Clé en Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter

Maandag 30 september H.Hiëronymus, priester en kerkleraar

19.00 uur: overleden ouders DeBie-Steijns en kinderen

Familieberichten

Gedoopt:

op 10 augustus 2019 Lena Prikken en Luca Broecks

Mogen de dopelingen altijd de vreugde van de Heer ervaren in hun leven

Overleden:

op 11 augustus 2019 Irene Meijs, 59 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Uitstelling van allerheiligste

In de St. Petrus kerk zal iedere eerste vrijdag van de maand om 18.00 uur het Allerheiligste worden uitgesteld en tot 18.45 uur is er gelegenheid tot aanbidding. Mogen velen hieraan deelnemen.

Bevrijdings-tocht Gulpen-Wittem



Op 14 september 2019 vieren we dat we 75 jaar bevrijd zijn. Met 15 historische voertuigen van de Naoorlogse Legervoertuigen Vereniging Limburg rijdt een colonne door de tien kerkdorpen van de gemeente Gulpen-Wittem door hun tien kerkdorpen. De route is zo uitgestippeld dat elk kerkdorp aangedaan wordt.

In Mechelen vindt de start plaats met een plechtigheid op het schuttersterrein, waaraan alle verenigingen deelnemen. De stoet vertrekt daarna naar Epen waar ze opgewacht wordt door de schutterij en in optocht gaat het naar het patronaatsplein. In Slenaken wordt om 11.15 uur de colonne ontvangen bij de kerk door Fanfare 'Berg en Dal'. Daar wordt door Engelse en Amerikaanse familieleden een gedenkteken onthuld. Om 12.00 wordt er bij 'A gen Inge' in Reijmerstok geluncht. Fanfare St. Franciscus verzorgt hier het muzikale gedeelte. In Gulpen is er een muzikaal ontvangst bij 'de Fontijn'. In het brouwerslokaal wordt met een speciaal gebrouwen bier een toast uitgebracht op de vrijheid. De colonne vertrekt via Partij-Wittem naar Wahlwiller/Nijswiller. Het plein voor de kerk biedt de mogelijkheid voor het opstellen van een muziekkorps en de voertuigen. Via Eys komen we bij het Eyserbos. Hier wordt gestopt en vertelt Marc Hermans aan de buitenlandse gasten dat zich hier in de oorlog een radarpost bevond, waar de vader van twee Amerikaanse gasten het afweergeschut bediende. De stoet vervolgt zijn weg en stopt bij de kruising Dikkebuikseweg om een bloemetje te leggen bij een recent geplaatste gedenkplaat voor een gesneuvelde Amerikaanse soldaat. Om 16.15 uur komt de stoet aan in Wijlre waar de schutterij St. Maternus met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een plaquette onthult. Daarna vertrekt de colonne, vooraf gegaan door de schutterij, naar het Van Wachtendonckplein waar de plechtige afsluiting plaatsvindt met o.a. het optreden van Mannekoor St. Cecilia uit Gulpen en Harmonie St Gertrudis uit Wijlre.

teken onthuld. Om 12.00 wordt er bij 'A gen Inge' in Reijmerstok geluncht. Fanfare St. Franciscus verzorgt hier het muzikale gedeelte. In Gulpen is er een muzikaal ontvangst bij 'de Fontijn'. In het brouwerslokaal wordt met een speciaal gebrouwen bier een toast uitgebracht op de vrijheid. De colonne vertrekt via Partij-Wittem naar Wahlwiller/Nijswiller. Het plein voor de kerk biedt de mogelijkheid voor het opstellen van een muziekkorps en de voertuigen. Via Eys komen we bij het Eyserbos. Hier wordt gestopt en vertelt Marc Hermans aan de buitenlandse gasten dat zich hier in de oorlog een radarpost bevond, waar de vader van twee Amerikaanse gasten het afweergeschut bediende. De stoet vervolgt zijn weg en stopt bij de kruising Dikkebuikseweg om een bloemetje te leggen bij een recent geplaatste gedenkplaat voor een gesneuvelde Amerikaanse soldaat. Om 16.15 uur komt de stoet aan in Wijlre waar de schutterij St. Maternus met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een plaquette onthult. Daarna vertrekt de colonne, vooraf gegaan door de schutterij, naar het Van Wachtendonckplein waar de plechtige afsluiting plaatsvindt met o.a. het optreden van Mannekoor St. Cecilia uit Gulpen en Harmonie St Gertrudis uit Wijlre.



Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Wat doen wij

- Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie (bv sport- en cultuurfonds).
- Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek.
- Hulp bij boodschappen doen.
- Ondersteuning bij kleine klusjes in en rondom de woning.
- Bemiddelingen bij verschil van mening met instanties.
- Huisbezoeken bij eenzaamheid.

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Onze nieuwe stagiair stelt zich voor



Mijn naam is José Eduardo Guerrero Hoyos, Geboren in Colombia op 17 oktober 1991 geboren. Ruim zes jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen. Momenteel begin ik aan mijn laatste jaar van de priesteropleiding, Ons gezin bestaat uit vader, moeder en drie kinderen, waarvan ik de jongste ben. Ik ben opgegroeid in een katholieke familie maar niet praktiserend; mijn ouders lieten ons dopen en de eerste communie doen maar daarna werden we niet meer bij de kerk betrokken. Maar ook ik heb mogen ervaren dat Gods wegen ondoordringelijk zijn! In de moeilijke periodes van mijn leven, mede door het feit dat ik een opstandige kerel was, zat ik in een diepe crisis, voor mij had het leven geen zin en mijn grootste vraag was: waar is

God in mijn momenten van lijden?

Toen ik 13 was, kreeg ik een uitnodiging om enkele geloofsavonden te komen beleven. Hierin werd over de liefde van God verkondigd, een liefde voor alle mensen, vooral voor de zondaars; en die boodschap was voor mij totaal nieuw, want ik dacht dat God alleen van de heiligen hield. Zo kwam ik de leden van de neo-catechumenale weg tegen, een gemeenschap waarin het geloof met andere mensen van verschillende leeftijden of sociale status wordt beleefd en gevoed. Daar ontdekte ik de liefde van God als goede Vader voor mij. Maar mijn ouders waren tegen het feit dat ik naar de was teruggekeerd en dat veroorzaakte een “ware oorlog” van bijna 8 jaren lang.

Wat mijn roeping betreft: ik had vele plannen voor mijn leven, behalve priester te worden (in feite lachte ik de priesters uit), ik wilde trouwen, vele kinderen hebben, docent worden enz. Toen ik op de universiteit was voor mijn studies sociologie, ontdekte ik mijn roeping om priester te worden. Ik wilde dat niet maar de stem van God was sterker. Zo gaf de Heer mij de kans om Hem volgen.

In 2012 liet ik mijn studies achterwege, begon ik met mijn opleiding in het grootseminarie Redemptoris Mater in Medellín, Colombia. In datzelfde jaar werd ik naar Nederland gezonden en in 2013 belandde ik hier; dat was voor mij een andere wereld, de cultuur, de mensen en de taal “mijn God wat soort taal is dat, dat taal zal ik nooit leren” Zo heb ik gezegd toen ik op Schiphol de eerste woorden in het Nederlands hoorde.

Vandaag, 6 jaar later ben ik heel dankbaar aan God omdat ik hier in Nederland ben, met de taal gaat het goed ondanks de moeilijkheden.

En jullie mogen weten... mijn ouders zijn intussen allebei naar de kerk teruggekomen, ook dankzij de neocatechumenale weg, en na 30 jaar samenwonen, heeft God hen de genade van het huwelijk geschonken. Momenteel is mijn moeder ernstig ziek, ze heeft longkanker, maar ze vertelt dat zij in de ziekte de nabijheid van God voelt, en dankzij het geloof kan zij ook die pijnlijke ziekte verdragen. Ik vraag jullie een gebed voor mij en voor mijn moeder

Vrijwilligers gezocht voor “home-start” Heuvelland

Home-Start is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Waarbij ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap bieden aan ouders met kinderen van 0 – 17 jaar. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden ze steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

Enthousiaste mannen en vrouwen die zelf ouder zijn en hun ervaring willen delen, tijd hebben om te luisteren en nieuwe ervaringen met collega-vrijwilligers willen delen zijn van harte welkom bij Home-Start. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de coördinatoren:

Tamara 06 21702427 / Heleen 06 15004839 of mail naar tamara.luiken@trajekt.nl / heleen.langeveld@trajekt.nl

Wist u dat...

- er na honderden jaren, na samenwerking van beide brouwerijen, een eigen bier is gebrouwen ter gelegenheid van de bevrijding? Is dit niet uniek?
- er eindelijk begonnen wordt in Gulpen aan de bouw van het gemeenschapshuis en de renovatie van de Looierstraat?
- sommigen nog moeten afkicken van de vakantie en wennen aan de sleur van elke dag?
- dat de schutterij van Wijre kan terugzien op een geweldig bondsschuttersfeest?
- dat de schutterij van Gulpen gelukkig groeiende is in het aantal leden?

Zondag 1 september 9.30 uur
1^o jrd Fred Baltussen; jrd pastoor Vic Debets (st);
jrd pastoor Jozef Debets (st); jrd Harie Bex en
Maria Sour (st);

Marij van den Boorn-van Wersch

Dinsdag 3 september geen H. Mis 9.00 uur !

Dinsdag 3 september 17.00 uur
bgv 80 jaar Zij-actief, voor leden en overleden
leden

Donderdag 5 september 9.00 uur
uit dankbaarheid voor gods goede gaven

Zaterdag 7 september vanaf 9.00 uur ziekencom-
munie

Zaterdag 7 september 14.00 uur
Huwelijk Rowan Moonen en Naud Blezer

Zaterdag 7 september 17.30 uur
jrd ouders Pisters-Keulders (st); jrd Jaan van
Beek; Ruud Schneiders; Jan en Christien van Lier-
Thewissen (st);

Lei Hamackers (nms buurt); Anny Schijns-Lubsina

Zondag 8 september 9.30 uur
Mayke Nix-Kicken (st); Winand Knops

Dinsdag 10 september 9.00 uur
Jeanne Gossens-Hermans

Donderdag 12 september 9.00 uur
om zegen over onze parochievrijwilligers

Zaterdag 14 september 17.30 uur
jrd familie Savelberg; jrd ouders Hensgens-
Habets; jrd Jo Schillings; ouders Schillings-
Keulders en Marianne;

Lies Lousberg-Creusen; Theo Coonjers; Math
Rekko

Zondag 15 september 9.30 uur
jrd familie Winthagen (st); Alice van den Boorn-
Widdershoven

Dinsdag 17 september 9.00 uur
Hein en Henri Hazen

Donderdag 19 september 9.00 uur
om eenheid in de kerk

Zaterdag 21 september 17.30 uur
jrd Jan en Christien van Lier-Thewissen (st); Jo
Jenekens; ouders Wiel en Tiny Crutzen-
Coonjers; ouders Coonjers-Born

Zondag 22 september 9.30 uur
jrd Lies Claessens (st)

Dinsdag 24 september 9.00 uur
om kracht en bijstand voor onze zieken

Donderdag 26 september 9.00 uur
om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden

Zaterdag 28 september 17.30 uur
Zeswekendienst Annie Wijnants; jrd ouders Pie-
ters-Mechgels (st); jrd Sjeng en Fien Nix-Janssen
en zoon Sjef; jrd Bieb en Karel Heiligers en Kevin;
Maria Hagelstein

Zondag 29 september 9.30 uur
zeswekendienst Jeanne Habets- van Can;
jrd ouders Brand-Claessens (st)

Familieberichten

Overleden

op 01-08-2019 Jo Meessen, 77 jaar
op 13-08-2019 Jeanne Habets- van Can, 86 jaar
15-08-2019 Annie Wijnants 87 jaar

Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede

Huwelijk

Op 7 september zullen Rowan Moonen en Naud
Blezer in het huwelijk treden.

Alvast van harte proficiat

Programma GKZ St. Caecilia



Zondag 1 september	geen koor
Zondag 7 september	gemengd koor
Zondag 14 september	herenkor Gregoriaans-
Zondag 22 september	geen koor
Zondag 29 september	volkszang

Lezing Herman Kaiser over waarden

Zondag 22 september

Oud-burgemeester Herman Kaiser schreef
onlangs het boek 'In waarde verbonden'. Daar-
over houdt hij een lezing in Grootseminarie
Redemptoris Mater dat is gevestigd in Huize
Blankenberg in Cadier en Keer.

Onze samenleving wordt gedragen door waar-
den, zoals respect voor de menselijke waardig-
heid. Mensen die gezamenlijke waarden delen
hebben een basis om op voort te bouwen. Zij
hoeven elkaar niet voortdurend vliegen af te
vangen over kleinigheden. Met gedeelde waar-
den is er een basis voor vertrouwen. Je kunt
een gesprek voeren omdat je in staat bent de
ander bij jou toe te laten. De ruimte voor dia-
loog en het elkaar serieus willen nemen, wordt
helaas te vaak verstoord door de echo's van
monologen over het eigen gelijk. De dialoog-
ruimte die hoort bij een waardevolle samenle-
ving lijkt steeds meer op een echoput. Daar-
over gaat het boek van Kaiser.

De lezing begint om 14.00 uur en na afloop is
er gelegenheid om met de spreker en elkaar in
gesprek te gaan over de boodschap van zijn
boek. De toegang is gratis. Een vrije gave en/
of uw aanmelding als vriend(in) van huize
Blankenberg wordt gewaardeerd. Vanwege de
catering is aanmelding vooraf gewenst via de
website van het bisdom Roermond.

Parochieblad ook per mail ontvangen

Regelmatig wordt ons gevraagd of het parochieblad ook digitaal beschikbaar is. Wij kunnen u deze optie inderdaad aanbieden. Indien u dit wenst, stuur een mailtje naar het parochiecentrum in Gulpen of in Wijlre en wij zullen zorgdragen voor de toezending. De betreffende mailadressen vindt u op pagina 1.

Spreuken

Spreuk van de maand

Hoe mooi zou het zijn, als ieder van ons 's avonds kon zeggen: vandaag heb ik een daad van liefde jegens mijn medemensen volbracht.

Weer/ natuur spreuk

Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen, mensen ook.

Mededelingen

- Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal er 's-avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.
- Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H.Mis of om 13.00 uur.
- Het volgende parochieblad verschijnt rond 28 september.
- We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijden gelezen tijdens de vieringen.

Varia

Kaartavonden

in het parochiezaaltje in Gulpen, op vrijdag 6 september vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Dhr. B. Starmans Zes Bundersveld 9 Tel. 043-4502707
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder) Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046
Parochiezaal	Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Vicevoorzitter	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel. 043-4504413
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Dhr. G. Hagelstein Brouwerijstraat 12 Tel. 043-4501195
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854