

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

December 2019, jaargang 8 nr. 12

Pastoor-deken P. Bronneberg
Kapl. Pendersplein 10
6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938
pbronneberg@ziggo.nl
Diaken A. Bessems
Looierstraat 18
6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430
fbessems@ziggo.nl

Parochiecentrum Gulpen

Kapl. Pendersplein 10
Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226
st.petrusgulpen@home.nl

Parochiecentrum Wijlre

Holegracht 27
Openingstijden:
dinsdag van 9.30 - 12.00 uur en don-
derdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008
(tijdens openingsuren)
gertrudis@hetnet.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—;
Weekenddiensten € 20,—.

Bankrekeningnr. Gulpen

NL79RABO011.78.02.999

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage:
NL31RABO015.88.08.770

kerkhofrekening:
NL84RABO011.78.18.720

misstipendia en overige bankzaken:
NL13RABO015.88.01.431

Website Gulpen/Wijlre

www.parochiegulpen.nl

Aanleverdatum

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen **uiterlijk de 10e december** te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

Advent “verwachtingsvolle tijd”.

December is voor velen een van de mooiste, maar ook drukste maand van het jaar..

Het is ook een van de gezelligste maanden, omdat wij dan zoals bij het St. Nicolaasfeest en vooral bij het Kerstfeest tijd vrijmaken voor onze familie. December is voor ons Christenen ook een verwachtingsvolle tijd omdat wij ons voorbereiden op het Grote feest, het Kerstfeest, de menswording van Jezus Christus, Gods Zoon. Het vieren van de Advent is een werkelijk meemaken van het heimwee naar Gods komst. Men beleeft er in hoe God steeds ons mensen nabij komt in onze duisternis. Zoals ouders zich voorbereiden op de komst van hun baby, zo willen ook wij ons voorbereiden op het feest van Kerstmis. In de liturgie doen wij dat door ons vier weken lang te bezinnen aan de hand van de lezingen. Door drie gestalten die ons in de Adventsliturgie oproepen. Als eerste de profeet Jesaja die in zijn geloofszekerheid het verlangen naar God oproept met de woorden “Houd moed, heb geen vrees, zie hier is uw God”. De tweede centrale figuur is Johannes de Doper. Hij kondigt een nieuwe tijd aan van genade. Hij is de roepende in de woestijn die allen oproept om zich te bekeren. En tenslotte wijst ons de liturgie op de meest menselijke voorbereiding hoe Maria de komst van de lang verwachte beleefde. In geloof en vreugde heet zij het Magnificat aan met de woorden: “Hoog verheft mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser”. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: “van nu af prijst ieder geslacht mij zalig”. Het gebed dat iedere avond in het kerkelijk avondgebed geboden wordt. Ook hebben wij als voorbereiding het huiselijk gebruik van de Adventskrans. Wij maken iedere zondag een kaarsje aan als voorbereiding op het kerstfeest op de komst van Christus het Licht van de wereld. Laten ook wij proberen in navolging van Jesaja, Johannes de Doper en Maria in drukte van de decembermaand tijd vrij te maken voor bezinning op het naderende Kerstfeest. Ik wens u allen een mooie, maar vooral gezegende Adventstijd toe.

Fons Bessems, diaken



Zondag 1 december Eerste Zondag van de Advent

11.00 uur: jrd echtpaar Frankort-Heijnen (st); jrd Louis Debougnoux; ouders Hick-Hamers (col); Maria Pinckers-Mobers; Hub Kuipers (Maria-comité); Jef Simons; Fien Knops-Meertens (col)
Schola Cantorum St. Gregorius

Maandag 2 december

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Woensdag 4 december

19.00 uur: tev H. Bernadette

Vrijdag 6 december

Vanaf 09.00 ziekencommunie

19.00 uur: tev 't H. Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

19.00 uur: Bernard Hacking en Dora Hacking-Thijssen (st); Mayke Zink-Beijer; Jef Simons

Zondag 8 december Tweede Zondag van de Advent

11.00 uur: zeswekendienst Hub Kuipers tevens tiv overledenen familie Kuipers-Huntjens; zeswekendienst Fien Knops-Meertens; jrd ouders Leo Didden en Maria Didden-Höppener (st); jrd Louise Van den Hove-Franssen, Lizie Van den Hove-Weerts, ouders Conjarts en Pater Van den Hove; Maria Frankort-Heijnen (st); Christine Debets-Zinken (col); ouders Pinckers-Offermans tevens tiv Miriam, Maria en Mia; overleden- en levende leden van het Maria-comité

Maandag 9 december Onbevleete Ontvangenis H. Maagd Maria

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Woensdag 11 december

18.00 uur: voor de **overleden-**, met name *Elly Martinussen-Brouwers*, en **levende leden van ZijActief, afdeling Gulpen**

19.00 uur: géén H. Mis

Vrijdag 13 december *H. Lucia, maagd en martelares*

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

Zaterdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

19.00 uur: jrd Jef Janssen tevens tiv Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)

Zondag 15 december Derde Zondag van de Advent

11.00 uur: Huub Gillissen (col)

Maandag 16 december

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Woensdag 18 december

19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners van onze parochie

Vrijdag 20 december

19.00 uur: voor roepingen tot het Godgewijde leven

Zaterdag 21 december

19.00 uur: zeswekendienst Lambert Webers; Elly Martinussen-Brouwers (col); Elly Gerrickens-Peeters (col); Herbert Essers (echtgenote, kinderen en kleinkinderen)

Zondag 22 december Vierde Zondag van de Advent

11.00 uur: jrd Wiel van Ham; ouders Fouarge-Feron en ouders Fouarge-Schins

Mistijden rond kerstmis

Dinsdag 24 december H. Kerstavond en Kerstnacht

19.00 uur: gezinskerstviering

22.30 uur: nachtmis

Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 11.00 uur

Donderdag 26 december H. Stephanus, martelaar 11.00 uur

Familieberichten

Gedoopt:

op 3 november 2019 Rube Franssen

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in zijn leven

Overleden:

op 17 oktober 2019 Fien Knops-Meertens, 84 jaar

op 6 november 2019 Dies Blume, 87 jaar

op 8 november 2019 Lambert Webers, 70 jaar

Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede

Vrijwilligers uit Gulpen gezocht

De Paus Franciscusgroep wordt regelmatig benaderd met een hulpvraag door mensen uit de kern Gulpen. Om hieraan te kunnen voldoen is het nodig dat in de kern Gulpen voldoende vrijwilligers actief zijn. Tot dusver zijn er maar weinig vrijwilligers uit deze kern. Daarom deze oproep. Wilt u iets doen voor uw medemens of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0644377571. Elders in dit blad vindt u ook meer informatie over het werk van de Paus Franciscusgroep.

In memoriam pastoor-deken Clerx



Op maandag 11 november 2019 is onze oud pastoor-deken Clerx overleden in woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht. Deken Clerx werd 77 jaar. In 2006 werd hij pastoor van Wijlre en deken van Gulpen. In december 2016 namen onze parochies afscheid van hem. Na zijn emeritaat woonde hij bijna twee jaar bij zijn broer Paul Clerx in Beek en vanaf begin 2019 in woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

De parochies van Gulpen en Wijlre zijn veel dank aan pastoor-deken Clerx verschuldigd. Tijdens zijn voorzitterschap is de rust in de parochies wedergekeerd en is het vertrouwen in en de betrokkenheid van de mensen bij de kerk voor een groot deel hersteld.

In oktober 2006 werd hij weggeroepen uit zijn geliefde Simpelveld om aan de slag te gaan in de parochies in Gulpen en Wijlre. Waar in Simpelveld alles op rolletjes liep, kon hij in Gulpen en Wijlre van voren af aan beginnen. Als je bijna 65 jaar bent en bijna 40 jaar priester, dan is het menselijkerwijs heel wat om dat allemaal zo maar op te geven. Pastoor-deken Clerx heeft steeds aangegeven dat het Evangelie voor hem maatgevend is en niet zijn eigen comfort en dat er geen redenen waren om het verzoek van de bisschop te weigeren. Anderen gingen met pensioen, hij begon aan een nieuwe en zware taak. Bij het aanvaarden van zijn benoeming heeft hij steeds aangegeven het andere gezicht van de kerk te willen laten zien. De leer van de kerk op een menselijke maat brengen. Onze huidige paus Franciscus en onze toenmalige bisschop Frans zijn daarbij voor hem aansprekende voorbeelden geweest.

Aan deken Clerx de moeilijke taak zijn voorganger deken Haffmans op te volgen. Vol goede moed is hij in 2006 aan de slag gegaan. Voor hem stond het dagelijks vieren van de Eucharistie steeds centraal. Iedere dag door de week was er een H. Mis in Wijlre of Gulpen en in het weekend was er zowel op zaterdag als op zondag in beide parochies een Eucharistieviering. Daar wilde hij ook nooit van afwijken. In de viering van de Eucharistie vinden we de kern van ons geloof in de Heer zelf die blijvend aanwezig is in het Eucharistisch brood. Hij heeft ons dat voorgeleefd. De betrokkenheid van de mensen bij de eucharistieviering is voor hem erg belangrijk en volkszang mocht dan ook niet ontbreken in een viering. Hij stond er op tenminste aan het einde van iedere viering één lied samen met de mensen te zingen.

Tijdens zijn pastoraat is de rust in onze parochies wedergekeerd. Het belangrijkste wapenfeit dat genoemd mag worden is dat hij het heeft aangedurfd om de mensen in de parochie zijn vertrouwen te schenken. De vele werkgroepen en vrijwilligers zijn daarvan het resultaat. Veel zaken zijn goed georganiseerd, we vieren mooie en verzorgde liturgie en de parochies zijn gezegend met vele vrijwilligers. Vlak voor zijn gouden priesterfeest in maart 2017, namen we afscheid van pastoor-deken Clerx. Bij zijn afscheid heeft pastoor-deken Clerx in Wijlre de parochiële onderscheiding "De Moes" in goud ontvangen. Eind 2016 nam pastoor-deken Clerx afscheid van de parochies Gulpen en Wijlre. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Begin 2019 werd hij opgenomen in woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht. De laatste weken ging hij snel achteruit. Na zijn priesterwijding in 1967 was pastoor-deken Clerx eerst kapelaan in Maastricht (Pottenberg) en Heerlen (Heksenberg). Daarna werd hij pastoor in Heerlerheide, Simpelveld en Ubachsberg. Zijn uitvaart is geweest op zaterdag 16 november in de kerk van Simpelveld.

Moge hij rusten in Vrede

Wist u dat...

- de overkapping bij de Gulpener brouwerij er best mag zijn?
- dat de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis in Gulpen voorspoedig verloopt?
- de werkzaamheden in de Looierstraat veel bekijks hebben?
- het repair cafe in Gulpen ook naai- en herstelwerk verricht?
- de voormalige pastorie in Wijlre het welkomstcafé van de brouwerij wordt?
- de pontificale Hoogmis met onze bisschop een hoogtepunt was in de viering van het jaarlijks Hubertusfeest?

Spreuken

Spreuk van de maand: De advent geeft ons hoop, een hoop die niet teleurstelt (pauz Franciscus)

Weerspreuk Zijn er in december veel mollen, dan laat de winter met zich sullen.

Interview met Kristel en Estelle maatschappelijk werkers Trajekt Gulpen-Wittern

De werkdag van Kristel en Estelle is dagelijks opnieuw een ontdekkingsreis: 'Wij ondersteunen onze cliënten bij het vinden van een eigen weg'.



Kristel heeft inmiddels 10 en Estelle 2 jaar werkervaring opgedaan als maatschappelijk werker. Het werkveld is heel breed. Iedere hulpvraag en ieder mens is anders. Dat maakt dat je telkens een andere aansluiting moet vinden en er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Kristel: 'Soms is de route helder en de eindbestemming bekend, maar vaker tref je situaties aan waarbij er straten doodlopen of er omwegen zijn. Veel hulpvragen komen binnen vanuit netwerkpartners, waaronder huisartsen,

politie of de Paus Franciscusgroep, maar mensen zelf weten ons ook te vinden. De hulpverlening wordt door de gemeente gefinancierd, waardoor iedere inwoner er aanspraak op kan maken en informatie vertrouwelijk wordt behandeld'. Bijzonder aandacht heeft momenteel het project "Tijd voor Elkaar", waarin zij inwoners vragen om middels een klein gebaar iets groots voor een ander te doen. Kristel: 'Eenzaamheid is een gevoel dat in verschillende degradaties voorkomt, waarbij er vaak sprake is van een aansluitingsprobleem. Wanneer je naar andere culturen kijkt, blijkt het vaak een vanzelfsprekendheid te zijn dat families en vrienden elkaar helpen. We zouden onze kinderen van jongs af aan moeten leren dat het voldoening kan geven om iets voor een ander te kunnen betekenen'. Er blijkt een taboe te heersen om voor onze eenzaamheidsgevoelens uit te komen. Estelle: 'Het is een veelvoorkomend iets waarvan jij en ik beiden weten hoe het voelt. Vaak zijn wij meer bezig met onze kwetsbaarheid te verbloemen, omdat we niet willen dat onze omgeving er iets van vindt'. Erg jammer vinden Estelle en Kristel dat, omdat je elkaar goed kunt helpen als je er maar naar durft te vragen

'Iedereen kan iets voor een ander doen. Maak verbindingen met anderen', stelt Estelle voor. Denk hierbij aan een kop koffie drinken met iemand uit de buurt, een wandeling maken met iemand die graag naar buiten wil maar dit niet zelfstandig kan. Maak iemand blij met iets wat je zelf mogelijk kan bieden, zoals een dierenvriend die op een bejaardenflat woont en voor de huisdieren van werkende overburen kan zorgen. Daar zijn vaak beide partijen mee geholpen. Hiermee lever je al een bijdrage aan de eenzaamheidsaanpak zonder dat je erbij stilstaat'.

Estelle en Kristel geven aan een spin in het web te willen zijn om die verbindingen te willen leggen. 'Bovendien is er nooit sprake van een eenrichtingsverkeer. De cliënten bepalen en wij geven handvatten in de aanpak van hun probleem.'

Wilt u meer weten wat Trajekt voor u kan betekenen? Kijk dan op de website www.trajekt.nl of bel naar 043-7630050.

Fons Bessems en Ed Meessen

Tv schenkt aandacht aan communicantje en kunst in de kerk uit Wijlre

Heilig Boontje – Holy Moly

Afgelopen juni hebben regisseur Eva Nijsten en haar crew filmopnames gemaakt tijdens de plechtigheden van de eerste heilige communie in onze parochie. De jeugddocumentaire Heilig Boontje is inmiddels klaar en heeft zijn officiële première gehad op 20 oktober tijdens het Cinekid kinderfilm festival in Amsterdam. Hoofdpersoon Merle Selder uit Stokhem, was hier samen met haar familie en juffrouw Marie-Jose Degens bij aanwezig. Binnenkort draait de film tijdens IDFA in de Kids & Docs competitie en maakt daarmee kans op de IDFA Award voor beste jeugddocumentaire.

Op 8 december wordt de film om 19:25 uur door de KRO-NCRV uitgezonden op NPO3, zodat ook het grote publiek de film kan bewonderen.

Onze Maria van de Meester van Elsloo in het Bonnefantenmuseum

Op 25 december is bij L1 een documentaire te zien over de tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum over de Meester van Elsloo. Het Mariabeeld uit onze kerk heeft ook in het Bonnefantenmuseum gestaan tijdens deze tentoonstelling. De documentaire is te zien om 12.00 en om 15.00 uur onder de titel "Mythe en de Meesters" en duurt ongeveer een uur.

Zondag 1 december 9.30 uur

jrd Rob Nacken; jrd Jozef Hamelers en overleden familie Hamelers-Schnackers; jrd Frans Hendriks;

Bep Moonen-Schreurs

Dinsdag 3 december 9.00 uur

voor de zieken

Donderdag 5 december 9.00 uur

Rob Nacken

Zaterdag 7 december

vanaf 9.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 7 december 17.30 uur

jrd ouders van Reij-Eggen en kinderen (st); jrd ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg (st);

jrd Albert en Mia Hofman-van Reij (st); Bieb en Karel Heiligers en kleinzoon Kevin; Martin Sleijpen; Joep van Wersch

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Zondag 8 december 9.30 uur

1^o jrd Marij van den Boorn-van Wersch; Annie Bertrand-Duckers; Jeanne Habets-van Can

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Dinsdag 10 december 9.00 uur

voor de vrijwilligers van de parochie

Donderdag 12 december 9.00 uur

voor de mantelzorgers

Zaterdag 14 december 17.30 uur

jrd ouders Vliex-Sleijpen; Theo Coonjers; Lies Lousberg-Creusen

Zondag 15 december 9.30 uur

jrd ouders Crutzen-Lardinois en ouders Herman en Lisa Zinken-Keydener; jrd ouders Donners-Römgens;

Alice van den Boorn-Widdershoven; Lei Hamakers (nms de buurt)

Dinsdag 17 december 9.00 uur

voor de jeugd

Donderdag 19 december 9.00 uur

voor het welzijn van de parochianen

Zaterdag 21 december 17.30 uur

Sjef en Tiny Crutzen-Dautzenberg; Math Rekkó;

Annie Wijnants; Joep van Wersch

Zondag 22 december 9.30 uur

jrd Ruud Schneiders



Programma kerkelijk zangkoor St. Caecilia

zondag 1 december herenkoor Gregoriaans

zondag 8 december geen koor

dinsdag 24 december gemengd koor meerstemmig Nachtmis

woensdag 25 december gemengd koor meerstemmig

dinsdag 31 december gemengd koor meerstemmig

woensdag 1 januari volkszang

Mistijden rond kerstmis

Dinsdag 24 december H.Kerstavond en Kerstnacht

17.30 uur: gezinskerstviering

21.00 uur: nachtmis

Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 9.30 uur

Donderdag 26 december H.Stephanus, martelaar 9.30 uur

Kerstpakkettenactie Wijlre

De Paus Franciscusgroep heeft vorig jaar een nieuw initiatief genomen. Mensen uit de kern Wijlre die een moeilijke periode doorgemaakt hadden, door welke oorzaak dan ook, kregen een kerstpakket. We wilden hen laten merken dat we aan hen dachten, hun verdriet of moeilijke situatie mee wilden dragen. Graag slaan we een arm om iemand heen om te laten merken dat we omzien naar elkaar. Omdat de actie in goede aarde is gevallen, willen wij deze kerstpakkettenactie ook dit jaar weer doen. Elk jaar bekijken we dan opnieuw wie in dit jaar voor een pakket in aanmerking kan komen. Het is dus niet automatisch zo dat iemand die vorig jaar een kerstpakket kreeg er dit jaar ook een krijgt. We rekenen op uw begrip daarvoor.

De Paus Franciscusgroep heeft een aantal mensen en gezinnen op het oog die deze warme deken arm om je heen goed kunnen gebruiken. Via een aantal intermediairs proberen we een meer compleet beeld te krijgen van deze mensen in Wijlre. Maar we kunnen ook uw hulp goed gebruiken, want we willen ook niemand teleurstellen. Kent u iemand waarvan u denkt: "die verdient een kerstpakket", laat het ons dan weten. Dat kan via een telefoontje naar de Paus Franciscusgroep telefoon 06-44377571. Een e-mail aan gertrudis@hetnet.nl mag ook. Ook kunt u een briefje met daarop de naam van degene waaraan u denkt, deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Hologracht 27 te Wijlre of de daarvoor bestemde collectebus achter in de kerk te Wijlre. Vermeld "kerstpakket 2019" erop, met naam en adres van degene waarvoor het pakket is bedoeld. Wanneer u de kerstpakkettenactie financieel wilt ondersteunen, kunt u tijdens de Adventsperiode uw gift deponeren in de collectebus achter in de kerk van Wijlre. U kunt ook iets overmaken via de bank op nummer NL13 RABO 01588.01.431 o.v.v. kerstpakkettenactie.

Alvast bedankt voor uw medewerking, namens de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Parochiekantoor Wijlre

Het parochiekantoor in Wijlre is op 24, 26 en 31 december **GESLOTEN**

Wel kunt u misintenties aanvragen per email gertrudis@hetnet.nl

Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Wat doen wij

- Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie (bv sport- en cultuurfonds).
- Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek.
- Hulp bij boodschappen doen.
- Ondersteuning bij kleine klusjes in en rondom de woning.
- Bemiddelingen bij verschil van mening met instanties.
- Huisbezoeken bij eenzaamheid.

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Mededelingen

- Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal er 's-avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.
- Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H.Mis of om 13.00 uur.
- Het volgende parochieblad verschijnt rond 20 december.
- We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Varia

Nieuw boek Frans Crutzen. In december 2019 verschijnt een nieuw boek van Frans Crutzen: De bewoners van Klimmen in 1796. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met alle rond die tijd bestaande boerderijen, kastelen en woonhuizen die voorkomen op de rond 1821 opgemaakte kadasterplannen van Klimmen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de auteur, bereikbaar via e-mail fr.crutzen@home.nl.

Kaartavonden in het parochiezaaltje in Gulpen, op vrijdag 20 december vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Dhr. B. Starmans Zes Bundersveld 9 Tel. 043-4502707
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder) Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Vicevoorzitter	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel. 043-4504413
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Dhr. G. Hagelstein Brouwerijstraat 12 Tel. 043-4501195
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854