

Parochie blad

Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Oktober 2020 jaargang 9 nr 10

Zo ver weg en toch dichtbij...

Intussen is het al ruim een half jaar dat de wereld in de greep wordt gehouden door het coronavirus. Vanuit alle hoeken van de wereld doet men uiterste inspanningen om deze pandemie te overwinnen. Maar bij het schrijven hiervan is de oplossing nog steeds niet gevonden!

Hoe nu verder? Dat is de vraag die menigeen zich stelt. Meer dan ooit voelt de mens zich machteloos en ontdekt hoe kwetsbaar onze zekerheden en prioriteiten zijn!

Mijn gedachte gaat uit naar het beeld van de paus, die aan het begin van deze pandemie, de wereld toesprak vanaf een druilerig en leeg St. Pietersplein. Aan de hand van het Bijbels verhaal van de storm op het meer, waar Jezus de kracht van God toont aan de leerlingen, sprak de paus over de trouw van God. Hij laat de mens niet verloren gaan! Bij Hem is de mens veilig!

De paus eindigde met allen toe te vertrouwen aan de Heer, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, een ster boven de stormachtige zee. Dit beeld gaat terug op de ervaring van zeelui: in de nacht door stormweer overvallen, konden zij de goede richting inschatten, dankzij de stand van de sterren.

Het is meer dan alleen een troostvolle gedachte dat we ons tot Maria mogen wenden. Ook zij heeft immers de stormen van het leven gekend. In het bijzonder bij het sterven van Jezus. Ze stond wel in de buurt, maar kon Hem niet aanraken. Zij is echter 'staande' gebleven in haar geloof.

Oktober is de maand die toegewijd is aan het rozenkransgebed. Tijdens het bidden van de Weesgegroettes, mogen ook wij telkens stil staan bij de bijzondere momenten uit het leven van haar Zoon.

Maria wijst ons zo de weg naar haar Zoon! Maria mag schijnen als een ster op onze levenszee. Ook wanneer 't stormt! Wij mogen dan vertrouwen dat we in de goede richting varen!

Al voelt het zo ver weg, dankzij Maria is Zijn verlossing dichtbij!

P.Bronneberg, pastoor

Oktober Rozenkransmaand

In de maand oktober (van oudsher de rozenkransmaand) zal er iedere dinsdag in Wijlre om 19.00 uur een Plechtig Lof met rozenkransgebed zijn. In Gulpen zal er op maandag, woensdag en vrijdag voor de avondmis om 18.30 uur de rozenkrans worden gebeden. Zaterdag 3 oktober zal na de H.Mis van 17.30 uur in Wijlre door de kinderen de lampionnentocht gehouden worden naar de Mariakapel in Stokhem.



Voor aankondiging Allerzielenvieringen

Het coronavirus waart nog altijd rond! Dus blijven voorlopig de beperkende maatregelen in de kerk van kracht. De kerkbesturen beraden zich momenteel wat dit voor consequenties heeft voor grotere vieringen zoals binnenkort Allerzielen. In ieder geval zullen we dan weer met 'aanmeldingen' moeten gaan werken. Meer hierover leest u in het volgende parochieblad!

Vrijdag 2 oktober *HH. Engelbewaarders*

Vanaf 09.00 uur ziekencommunie

19.00 uur: tev 't H. Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 3 oktober

19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Wim Willems (col); Hubertus Gijsens en zoon Huub Gijsens; Augusto Diana; uit dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijk

Zondag 4 oktober *Zevenentwintigste Zondag door het jaar*

11.00 uur: jrd Mariëtte Debets (st); jrd Bernadette Roijen-Possen (st); jrd echtpaar Fouarge-Engelen (st); jrd Wiel Schols en ouders Deguelle-Coelen tevens tiv dochter Maria

Maandag 5 oktober

19.00 uur: tev H. Bernadette

Woensdag 7 oktober *H. Maagd Maria van de Rozenkrans*

19.00 uur: om Gods zegen voor alle parochiële vrijwilligers

Vrijdag 9 oktober

19.00 uur: ouders van Knippenberg-Collijn en zoon Harry (st); Jef Vleugels (col)

Zaterdag 10 oktober

19.00 uur: jrd echtpaar Kaelen-Schoenmakers (st); jrd Lies Hoche (st); jrd Nico Hamaekers; jrd Pierre Oligschläger; Lambert Webers (col)

Zondag 11 oktober *Achtentwintigste Zondag door het jaar*

11.00 uur: 1e jrd Huub Gillissen; jrd Clé Cobbenhagen tevens tiv Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter (st); jrd overleden ouders Dumont-Meijis tevens tiv overleden familieleden; Louis Debougnoux

Maandag 12 oktober

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Woensdag 14 oktober

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Vrijdag 16 oktober

19.00 uur: Jo Heunen (col)

Zaterdag 17 oktober *H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar*

19.00 uur: 1e jrd Fien Knops-Meertens; jrd ouders Guus Hegger en Truus Hegger-Beckers (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)

Zondag 18 oktober *Negenentwintigste Zondag door het jaar*

11.00 uur: 1e jrd Hub Kuipers tevens tiv Finie Kuipers-Widdershoven; jrd echtpaar Loozen-Brouns (st); jrd Peter Severijns en voor Leny Starmans; Fieny De Bie-Voncken (col); Theo Gerrekens (col); Harry Mourmans tevens tiv Christien Mourmans-Herben; Wilma de Vries-Dera (col); Jacques Van den Hove (col)

Maandag 19 oktober

19.00 uur: uit dankbaarheid

Woensdag 21 oktober

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

Vrijdag 23 oktober

19.00 uur: voor onze communicantjes en vormelingen

Zaterdag 24 oktober

19.00 uur: jrd Jeu Heusschen en Bertien Heusschen-Hacking

Zondag 25 oktober *Dertigste Zondag door het jaar*

11.00 uur: jrd Dinie Widdershoven (st); jrd ouders Lemmerling-Jacobs tevens tiv Fred Dircks; jrd bijzondere intentie; Dies Blume (col); Hub Kuipers (col); Mia van Dongen-Beijleveld (col); Louis Debougnoux; Bertien Hutschemaekers-Herman tevens tiv Han Hutschemaekers; overleden- en levende leden Harmonie St. Petrus

Maandag 26 oktober

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Woensdag 28 oktober *HH. Simon en Judas, apostelen*

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

Vrijdag 30 oktober

19.00 uur: om eenheid in de kerk

Zaterdag 31 oktober

19.00 uur: Augusto Diana

Familieberichten

gedoopt

op 12 september 2020 Fay Smeets

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in het leven.

Spreuken

Spreuk van de maand.

Wie zijn geluk niet kent, leeft arm in rijk bezit.

Weer /natuur spreuk.

We zijn zo graag in de natuur omdat deze geen mening over ons heeft.

Wist u dat

- er ondanks de coronatijd, prachtige Eerst H. Communie- en Vormselvieringen in onze parochies waren?
- je je nog altijd kunt aanmelden als misdienaar of acoliet?
- er op zaterdag 3 oktober na de H. Mis van 17.30 uur te Wijlre weer de lampionentocht naar het kapelletje in Stokhem plaatsvindt?
- op 24 oktober weer de kledingactie van het Missie-comité Eys, Wahl en Nyswiller plaatsvindt en dat u de zakken met kleding schoeisel en huishoudtextiel voor 9.00 uur op de stoep kunt zetten?

Nieuwe stagiair voor onze parochies

Mijn naam is Jean Leonard Ratokiniaina, ik ben 31 jaar oud, afkomstig uit Madagaskar (Afrika). Ik kom uit een groot boerengezin dat uit vader, moeder, 4 zussen en 3 broers bestaat. Een zusje van mij is op 10-jarige leeftijd aan malaria gestorven. Ikzelf ben de zesde van acht kinderen. Nu ben ik priesterstudent van het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond, gevestigd in Blankenberg te Cadier en Keer. Ik ben student van het zesde jaar in het Grootseminarie Rolduc.



Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij deze roeping tot het priesterschap heeft geschonken en mij naar Nederland heeft geroepen. Eén keer per jaar wordt in Italië een internationale ontmoeting gehouden voor alle nieuwe kandidaten ter wereld die beschikbaar zijn om overal te gaan werken zonder voorwaarden, zoals Jezus

Christus deed met zijn leerlingen. In deze ontmoeting worden, door loting, alle kandidaten naar de verschillende seminaries ter wereld gestuurd en zo werd ik in 2013 hiernaartoe gezonden voor het Bisdom Roermond. Voor mij was het een grote verrassing en een groot wonder. Toen ik hoorde dat ik voor het Bisdom Roermond was bestemd, wist ik nog niet waar Nederland lag. Ik kon zelf deze ontmoeting niet beleven vanwege mijn visum, maar ik gaf mijn beschikbaarheid om overal naar toe te gaan. Dit is een avontuur, maar een avontuur met Christus. Dit is een werk van God en niet van mij. Ik ervaar dat God van mij houdt zoals ik ben en ook dat Hij mij zonder condities heeft geroepen.

Ik ben heel dankbaar ten eerste aan God en aan mijn catechisten van de Neocatechumenale Weg die mij het *Kerygma* (de verkondiging van de Blijde boodschap) gratis hebben verkondigd dat namelijk God van mij houdt zoals ik ben, Jezus Christus is gestorven en verrezen voor mijn redding. Dit *Kerygma* heeft mij gered en laat mij de barmhartigheid en de liefde van God zien, daarom ben ik ook beschikbaar om deze verkondiging, deze blijde boodschap aan andere mensen over te brengen. Als nieuwe stagiair van de parochies van Gulpen en Wijlre ben ik heel blij en dankbaar dat ik bij pastoor-deken Bronneberg mijn parochiestage mag lopen. Als stagiair wil ik graag de pastorale werken hier in Zuid-Limburg leren kennen. Ik hoop dat het goed zal gaan met de hulp van God, van pastoor-deken Bronneberg en u allemaal. Dank u wel.

Mooi gebaar van Firma Mehlkop

Het hanteren van de loodzware sluitstenen van de urnengraven op ons kerkhof is een inspannende bezigheid. Om dat werk voor onze vrijwilligers makkelijker te maken, werd contact opgenomen met de firma Mehlkop met het verzoek eens te bekijken of hier wat aan te doen viel. Dat het verzoek op de goede plaats was neergelegd bleek al gauw: de firma bedacht, ontwierp én produceerde een enorm handig stuk gereedschap dat het werk aanzienlijk lichter maakt en waarmee onze vrijwilligers natuurlijk ontzettend blij zijn. Daar kwam nog bij dat de firma een aangename verrassing in petto had: alle werkzaamheden en gebruikte materialen werden volledig door hen gesponsord. Een mooi gebaar dat door de parochie zeer op prijs wordt gesteld. Dank je wel.



Op de foto demonstreren Jan van den Hove en Jo Huveneers de werking van de nieuwe aanwinst.

Paus Franciscusgroep dienstbaar in onze parochies

Op 4 oktober viert de kerk het feest van St. Franciscus. Als zoon van een rijke lakenkoopman gaf hij al zijn bezittingen aan de armen. Nadat de 'bedelaar' van Assisi al zijn bezit had weggegeven, begon hij zijn boodschap te verspreiden: liefde voor de Schepper, voor de mens en de natuur.



Toen op 13 maart 2013 onze nieuwe Paus werd gekozen, koos hij de naam Franciscus, als eerbetoon aan Franciscus

van Assisi, de apostel van de armen. Rond die tijd volgden Kasper Donners en Ed Meessen samen een cursus webdesign in 's-Gravenvoeren. Tijdens de autoritten naar de cursus werd er veel gepraat over de rol en betekenis van de kerk in deze tijd en met name over hoe je mensen nabij kunt zijn. Het sleutelwoord werd dienstbaarheid. In de adventsbrief van 2013 riep de toenmalige bisschop Mgr. Wiertz op om in parochies een zogenaamde Paus Franciscusgroep op te richten. Dit was het duwtje in de rug om de ideeën die tijdens de autoritten waren bedacht in praktijk te brengen. Na een aantal informatieve gesprekken met liefdadigheidsinstellingen werden twee aspecten duidelijk. Ten eerste: zoek je eigen structuur en ten tweede: gewoon beginnen! Ter verbreding van de kennis en kunde werd Wies Neufeind bereid gevonden om mee te werken. Gedrieën werd het coördinatieteam gevormd. Basis was en is nog steeds dat we bestaande organisaties en initiatieven respecteren en waarderen. Wij doen wat anderen niet doen. Inmiddels is het coördinatieteam, dat eenmaal per maand samenkomt, uitgebreid met een 5 tal personen, van wie 2 mensen uit en voor het werkgebied Gulpen. Er zijn ook een aantal vrijwilligers die op oproepbasis komen helpen.

Eind 2014 vond de eerste concrete activiteit plaats: de actie voor de voedselbank van L1. Met succes, er werden ruim 2800 artikelen ingezameld.

In 2015 werd gestart met het Hoeskamerproject, waarover we in het vorige parochieblad hebben geschreven. In hetzelfde jaar werden de gevolgen van de vluchtelingenstroom ook in Wijlre merkbaar. We werden geconfronteerd met de noden van deze groep statushouders. In nauwe samenwerking met vluchtelingenwerk en de taalmaatjes van Humanitas hebben we op velerlei terreinen hulp kunnen bieden.

Ondertussen werd het coördinatieteam verbreed. We kregen een eigen mobiele telefoon zodat we continu bereikbaar waren. Ook werd er een netwerk opgebouwd met sociale en maatschappelijke dienstverleners, gemeente, huisartsen en gezondheidszorg. Er ontwikkelde zich ook een tweesporenbeleid: vraag en aanbod. Hulpvragen bereikten ons rechtstreeks of via de genoemde netwerken. De diversiteit van de hulpvragen is groot zoals: het invullen van formulieren, begeleiden van mensen, verzorgen van vervoer, oplossen en bemiddelen bij instanties, kleine klussen in en rondom het huis. Ook zijn we intermediair voor het aanvragen van bijdragen uit het sport- en cultuurfonds. Een bezoekje aan iemand die eenzaam is, komt ook regelmatig voor.

De aanbodkant is ook een belangrijke tak van ons werk. Naast het eerder genoemde huiskamerproject hebben we ook activiteiten voor de jeugd georganiseerd tijdens de schoolvakanties. Onder andere bezoek aan een museum en een schouwburgbezoek. Jaarlijks voor Kerstmis krijgen enkele tientallen inwoners in Wijlre, die het moeilijk hebben of een hart onder de riem kunnen gebruiken, een kerstpakket. We willen hen laten merken dat we aan hen denken, hun verdriet of moeilijke situatie mee willen dragen. De selectie gebeurt op advies van onze netwerkrelaties, maar zeker ook op basis van onze eigen ervaringen. Een van de laatste ontwikkelingen is dat we de activiteiten van de Zonnebloem afdeling Wijlre, die vorig jaar is opgeheven, zullen gaan voortzetten.

Na een periode van bijna 7 jaar heeft Ed Meessen besloten om zijn werkzaamheden als lid van de coördinatiegroep te stoppen, maar hij blijft wel als vrijwilliger beschikbaar.

Tijdens de viering van zondag 4 oktober om 9.30 uur willen we speciaal stilstaan bij het werk van de Paus Franciscusgroep.

Op werelddierendag 4 oktober vieren we het feest van de H. Franciscus. Tijdens de viering willen we bidden om Gods zegen over hun werk en dank zeggen voor de nabijheid van mensen. Het zou fijn zijn als we onze waardering voor het werk van de Paus Franciscusgroep laten blijken door mee te vieren op 4 oktober.

Donderdag 1 oktober 9.00 uur

om zegen over onze parochie vrijwilligers

Zaterdag 3 oktober *Vanaf 9.00 uur Ziekencom-
munie*

Zaterdag 3 oktober 17.30 uur

**Dankviering communicanten / lampionnen-
tocht**

zeswekendienst Lor Hupperichs; Gerda Martens
-Muijers

Zondag 4 oktober 9.30 uur

jrd ouders Brand-Claessens (st); jrd ouders Sijr
en Trees Nix-Essers (st); jrd Piet en Treeske
Hamackers-Houben (st); ouders Blezer-
Lemmens en zoon Peter Blezer

Dinsdag 6 oktober 9.00 uur

om eenheid in de kerk

19.00 uur: Plechtig Lof met rozenkransgebed

Donderdag 8 oktober 9.00 uur

voor vrede in de wereld

Zaterdag 10 oktober 17.30 uur

jrd Ria Vaessen-Frissen (st); jrd ouders Ger en
Lies Wachelder-Schijns en dochter Thea (st);
Theo Coonjers; Martin Sleijnen (col); Albert en
Mia Hofman-van Reij (st); Mia Keulders-
Thewissen (st); ouders Knops-Crutzen; Pierre
Bastin (col); ouders Hagelstein-Pieters en doch-
ter Maria

Zondag 11 oktober 9.30 uur

zeswekendienst Agnes Vaassen-Aelmans; jrd
ouders Dautzenberg-Pieters (st); Mayke Nix-
Kicken (st)

Dinsdag 13 oktober 9.00 uur voor onze paus
en bisschoppen

19.00 uur: Plechtig Lof met rozenkransgebed

Donderdag 15 oktober 9.00 uur

Math Ramakers (col); Mieke van den Boorn-
Leurs (col)

Zaterdag 17 oktober 17.30 uur

jrd ouders Kirkels-Crutzen (st); jrd ouders Sjeng
en Lies Geelen-Urlings (st); jrd Mien Ortmans-
Heugen en zoon Fonny (st); jrd Fien en Sjeng
Nix-Janssen en zoon Sjef; Henk Gelders (col);
Sjir Souren en Annie Souren-Dresen; Friedel
Heckmanns (col); Adriaan Geurts (nms bejaar-
densoos); Sjir Wijnants

*collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk*

Zondag 18 oktober 9.30 uur

jrd Mietzi Meessen-Schoenmaker (st); jrd Joze-
fien, Lies en Vic Smeets (st); jrd ouders Habets-
Hamers, dochter Netteke en oom Piet; jrd Fieny
Habets-Goossens; Wiel Habets; jrd ouders Bes-
sems-Zink; Jan Wierts en dochter Conny; Nelly
van Druten-Bogers (col)

*collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk*

Dinsdag 20 oktober 9.00 uur

Hein en Henri Hazen

19.00 uur: Plechtig Lof met rozenkransgebed

Donderdag 22 oktober 9.00 uur

voor de vervolgte christenen

Zaterdag 24 oktober 17.30 uur

jrd ouders Lemmens-Hensgens (st); jrd ouders
Gelders-Elissen, zonen Henk en Jozef; jrd ou-
ders Eymael-Bertrand

Zondag 25 oktober 9.30 uur

jrd Jan L'Ortye en ouders L'Ortye-Bormans; jrd
ouders Weerts-Huynen en Maria Weerts (st); Jo
Dautzenberg en ouders

Dinsdag 27 oktober 9.00 uur

voor roepingen tot het godgewijde leven

19.00 uur: Plechtig Lof met rozenkransgebed

Donderdag 29 oktober 9.00 uur voor het wel-
zijn van onze parochies

Vrijdag 30 oktober 19.00 uur Lichtjesviering

Anmelden verplicht ivm coroma-maatregelen
(043-4502261)

Zaterdag 31 oktober 17.30 uur

Math Rekko en Bertha Rekko-Nordhausen; Pier-
re Bastin (col)

Familieberichten

Gedoopt

Op 12 september 2020 Joep Wessels

*Moge de dopeling steeds de vreugde van de
heer ervaren in zijn leven*

Informatie kerkelijk zangkoor Wijlre



Voorlopig zal het kerkelijk zangkoor St. Caecilia de activiteiten nog niet opstarten. Wij vinden het belangrijk om onderstaande richtlijnen in acht te blijven houden. In de nieuwsbrief van het bisdom Roermond is sprake van enige versoepeling en mag weer gezongen worden door een cantor of een groep van enkele zangers. Echter men moet dan voldoen aan een paar voorwaarden en deze in acht nemen. Zo moet er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden en moet men bij voorkeur niet achter elkaar staan maar in zigzagformatie. Als gehele koor kunnen we qua repetitie alsook uitvoering uiteraard niet aan de voorwaarden voldoen. We bekijken per maand de situatie, maar hopen weer snel van ons te laten horen tijdens de zondagse vieringen.

Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

Website Gulpen

www.parochiegulpen.nl

Wijlre

www.parochiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal er 's-avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Rijksweg 214 Tel. 043-4502046
Parochiezaal	Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Vicevoorzitter	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431