

Parochie blad

Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Februari 2021 jaargang 10 nr 2

Essentie opent deuren

Dankzij het coronavirus dat al een jaar lang de wereld in haar greep houdt, eindigde het jaar 2020 in mineur. Fysieke contacten zijn uit den boze, niet essentiële winkels worden gesloten, kerstmis



mag enkel in een kleine kring gevierd worden, samenkomsten zijn verboden en zelfs vuurwerk afsteken verboden. Alles om elkaar te beschermen. Het moge duidelijk zijn dat we met z'n allen op een of andere wijze hierdoor geraakt worden.

Intussen zijn we in het nieuwe jaar aangekomen. Het begrip "essentie" was (en is) het sleutelwoord om deuren te openen of sluiten. Denken we maar aan zorg en ziekenhuizen. We

kunnen ze niet missen! Zo ook de kerk, een plaats waar menigeen de troost en kracht zoekt in het bidden of een kaarsje aansteken. Dit brengt een 'beetje licht in de duisternis'!

We werden opgeroepen om licht te ontsteken in deze donkere, sombere dagen! Want met Kerstmis mochten we ook niet samenkomen. De nacht waar het "licht geboren werd, dat die duisternis verdrijft".

Corona dwong ons tot de essentie te gaan. Niet de boom, of de geschenken, niet de kerstman of de verlichting, maar te mogen luisteren naar de engelen die verkondigen: "Heden is u een redder geboren".

Kerstmis en jaarwisseling werden ontdaan van alle franjes. Een feest van Gods menslievendheid. Dit opent ons hart voor God en elkaar. Dan horen we de engelen nog altijd zingen, die Gods liefde uitdragen dag en nacht. Ten dienste van de zieke en kwetsbare mens! Zij hebben Jezus horen zeggen: "Ik was ziek, en gij hebt mij bezocht"! Zij staan er nu, al dan niet in witte gewaden, omdat ze het Kerstkind erkennen in de mensen die lijden. Echte engelen, die ons wijzen op de essentie!

P.Bronneberg, pastoor-deken

Spreuken

Spreuk van de maand

Het is de aandacht voor elkaar die een huis warm maakt.

Weer / natuur spreuk

De stilte der natuur heeft veel geluiden.



Beste parochianen,
Op 5 oktober 2024 is het precies 100 jaar geleden dat onze Sint Petrus kerk officieel werd ingezegend. Alhoewel dit jubileum (en de feestelijkheden daaromtrent) nog enkele jaren op zich laten wachten, is een werkgroep (bestaande uit Fons Meijs van Heemkundevereniging Galopia, kunsthistoricus Sander van Daal, provinciearchivaris Boy Gerrits

en Wesley Jongen) op verzoek van de parochie alvast begonnen met de voorbereidingen voor de totstandkoming van een jubileumboek over de kerk en de parochie. Naast luisterrijke verhalen en wetenswaardigheden over de rijke kerkgeschiedenis van ons dorp, zal er in het jubileumboek ook voldoende ruimte zijn voor fotomateriaal van de afgelopen 100 jaar. We willen hiervoor graag een beroep doen op u. Dus, heeft u fotomateriaal met betrekking tot de Sint Petruskerk en wilt u dit met ons delen, gelieve dan contact met ons op te nemen. Foto's kunnen worden aangeleverd bij het parochiecentrum, alwaar wij deze bestanden kunnen inscannen. Digitale fotobestanden kunnen worden aangeleverd bij Wesley Jongen (wesleyjongen@hotmail.com).

Namens de werkgroep alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Wesley Jongen

Belangrijke data komende maand

2 februari: Maria Lichtmis

Op 2 februari viert de kerk het feest van de "Opdracht van de Heer in de tempel", beter bekend als "Maria Lichtmis". Als Maria en Jozef in de tempel komen om Jezus op te dragen, erkent Simeon dit kind als "het Licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor het volk Israël".

We staan er misschien niet bij stil, maar deze dagen is het reeds zichtbaar dat de dagen lengen. Iedere dag schijnt het zonlicht iets langer. Iets dat de mens vrolijk stemt. Het licht staat symbool voor leven, voor alles wat goed is en hoopvol! Wij hunkeren naar licht, zeker naar Licht dat een belofte in zich draagt, de belofte op bevrijding, van verzoening.

Mogen wij elke dag beleven als de geboorte van zo'n Licht. Laat ons dan Maria Lichtmis vieren en ervaren als het Licht van Christus, dat voor ieder van ons straalt.

3 februari: H.Blasius

In het weekeinde van 30 en 31 januari wordt in onze parochiekerken in Limburg de Blasiuszegen gegeven. De priester houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de gelovigen en vraagt op voorspraak van de heilige Blasius om bescherming tegen keelziektes.

De heilige Blasius: hij was in de vroege kerk bisschop in Armenië. Rond het jaar 300 werd hij gevangen gezet, gemarteld en onthoofd. Dat wij hem nu nog kennen, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij Blasius kwam met haar zoontje op de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.

Aktie huispaaskaarsen



Bij het schrijven hiervan is Kerstmis nauwelijks achter de rug. Maar intussen zijn de voorbereidingen voor Pasen al in volle gang! Al beseffen we dat de onzekerheid van deze tijd veel voorbereidingswerk voor niets kan zijn.

Hoe het ook mogen zijn, we kunnen er wel voor zorgen om een beetje "paassfeer" in huis te halen. Daarom zal in onze parochies dit jaar een "Paaskaarsen Actie" plaatsvinden. Er is dus de gelegenheid om een Paaskaars in kleiner formaat te bestellen via ons parochiekantoor! Drie verschillende formaten, maar ook drie verschillende afbeeldingen (het Kruis met het Lam Gods, de Verrezen Christus en de levensboom) zijn verkrijgbaar.

De 'huispaaskaarsen' zullen gewijd worden tijdens de paaswake en aansluitend kan men deze afhalen. Hopelijk kunnen we op deze wijze een beetje van het Paaslicht laten schijnen in onze huizen.

Maandag 1 februari

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

Woensdag 3 februari: H.Blasius, martelaar

19.00 uur: jrd echtpaar Martin Hönders en Netta Hönders-DeBie (st); Jo Heunen (col)

Blasiuszegen

Vrijdag 5 februari

Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie

18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 6 februari

19.00 uur: jrd Hubert Didden tevens tiv Liza Didden-Janssen (st); jrd Mia Janssen-Lardinois tevens tiv Jef Janssen (st); Mayke Zink-Beijer; ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)

Zondag 7 februari: *Ve Zondag door het Jaar - B*

11.00 uur: Sjeng Houben (col); Maria Pinckers-Mobers

Maandag 8 februari

19.00 uur: voor onze vrijwilligers

Woensdag 10 februari

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Vrijdag 12 februari

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Zaterdag 13 februari

19.00 uur: 1e jrd Maria Vluggen; jrd Anneke Vluggen; overleden ouders Kerschgens-Kahl

Zondag 14 februari: *Vle Zondag door het Jaar - B*

11.00 uur: Wilma de Vries-Dera (col); ouders Mathieu Franssen en Mayke Kaelen uit dankbaarheid (st); Gunther Böhmer en zoon Richard

Maandag 15 februari

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

Woensdag 17 februari: *Aswoensdag Vasten- en onthoudingsdag*

19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede gaven

Vrijdag 19 februari

19.00 uur: tev H.Bernadette

Zaterdag 20 februari

19.00 uur: zeswekendienst Wiel De Bie; jrd ouders Hub-Kees Vluggen en Annie Vluggen-Gulpen; ouders Han en Bertien Hutschemaekers-Herman

Zondag 21 februari: *Ie Zondag Vastentijd - B*

11.00 uur: Jean Peerboom (col); Hub Lousberg (vw echtgenote)

Maandag 22 februari: Feest Cathedra van H.Petrus

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

Woensdag 24 februari:

19.00 uur: Wiel van Ham

Vrijdag 26 februari

19.00 uur: voor onze mantelzorgers

Zaterdag 27 februari

19.00 uur: Augusto Diana; voor een bijzondere intentie

Zondag 28 februari: *Ile Zondag Vastentijd - B*

11.00 uur: 1e jrd Theo Gerrekens (st); jrd Miet Cobbenhagen (st)

Familieberichten

overleden

op 4 januari 2021 Wiel De Bie, 86 jaar

op 11 januari 2021 Troutje Wouters-Coelen, 91 jaar

op 20 januari 2021 Keup Wolters 86 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede



Vastentijd is quarantainetijd

Sinds de uitbraak van corona is het woord quarantaine weer helemaal terug in ons spraakgebruik. Wie ziekteverschijnselen heeft of vermoedt, wordt geadviseerd om zich een aantal dagen terug te trekken. In die tijd kun je niemand besmetten en zelf genezen.

Het woord quarantaine is afgeleid van het Italiaanse 'quaranta giorni', wat veertig dagen betekent. In de 14^e eeuw moesten in Venetië schepen uit landen waar de pest heerste iverstig dagen buiten de haven blijven liggen, om de ziekte niet aan land te brengen. Mensen die afgelopen jaar noodgedwongen in quarantaine moesten, zeiden achteraf dat ze in die tijd tot rust waren gekomen en oog voor andere aspecten van het leven hadden gekregen.

In de kerk kennen we al heel lang het gebruik om je veertig dagen 'in quarantaine' te gaan. Jezus zelf trok zich veertig dagen terug in de woestijn, voordat hij aan zijn openbare leven begon. De tijd na Aswoensdag is voor gelovigen méér dan het aftellen van veertig dagen tot Pasen. Het is een tijd om geestelijk in quarantaine te gaan, om even uit de hectiek van het dagelijks leven te stappen en te genezen van de drukte van alledag en tijd vrij te maken voor God.

Vastenactie pakt de draad weer op

'Een beter leven dankzij goed onderwijs', was de slogan van Vastenactie in 2020. Toen kwam corona en viel de campagne min of meer in het water. Dit jaar pakt Vastenactie de draad weer op waar die vorig jaar is blijven liggen. Opnieuw staat goed onderwijs centraal in de campagne, die op Aswoensdag (17 februari) begint en tot Pasen duurt.

In het volgend parochieblad leest u er meer over...

Dank je wel.

Als er bij Feetje's Brood en Banket 's zaterdags brood of banket over was kregen wij een belletje om het af te halen en het te verdelen onder de minder draagkrachtigen in onze parochies Wijlre en Gulpen. Namens de ontvangers van harte Dank. Zij namen het in dankbaarheid aan.

Carnaval 2021

Geen optocht,
geen zittingen,
geen prinsen
met veren op hun steek.

Het lijkt onwerkelijk in Limburg.
Carnaval hoort erbij.

Toch gaat het dit jaar
net even iets anders.

Vergeet dan niet
dat echte blijdschap
niet in praalwagens zit
of in zelfgemaakte 'pekskes',
hoe creatief ook.

Echte blijdschap zit in je hart.
Een échte carnavalist
weet ook nu
een lach om de mond te toveren.

Een blij gezicht
en stralende ogen
zijn de mooiste schmink die er is.



Paus Franciscusgroep biedt een helpende hand

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.

06-44377571

Dinsdag 2 februari 9.00 uur Feest Maria Lichtmis

voor vrede in de wereld

Donderdag 4 februari 9.00 uur

om eenheid in de kerk

**Zaterdag 6 februari vanaf 9.00 uur zieken-
communie**

Zaterdag 6 februari 17.30 uur

jrd Viktor van Kan en Gertrudis Hodiament (st);
jrd Bertha Ortman-Simons en Jo Ortman;
Gerda Martens-Muijers (col); ouders Hubert
Jaminon en Maria Essers, Sjef en Louis (st);
Henk Gelders bgv verjaardag; Leo Ramaekers
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

**Zondag 7 februari 9.30 uur Ve Zondag door
het Jaar - B**

ouders Mobers-Bastin (st)

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Dinsdag 9 februari 9.00 uur

Hein en Henri Hazen; Carmen van den Berg-
Houten

**Donderdag 11 februari 9.00 uur O.L.Vrouw
Lourdes (Werelddag voor de zieken)**

Math Ramakers (col); Mieke van den Boorn-
Leurs (col)

Zaterdag 13 februari 17.30 uur

jrd Tiny Lemmens-Pluijmen; Lor Hupperichs
(col); Agnes Vaassen-Aelmans (col); Theo
Coonjers

**Zondag 14 februari 9.30 uur Vle Zondag door
het Jaar - B**

jrd Math van Wissen; Mia Loozen

Dinsdag 16 februari 9.00 uur

voor onze paus en bisschoppen

**Woensdag 17 februari 17.30 uur Aswoens-
dag Vasten- en onthoudingsdag**

Adriaan Geurts (col)

Donderdag 18 februari 9.00 uur

om kracht en bijstand voor onze zieken

Zaterdag 20 februari 17.30 uur

1^e jrd Friedel Heckmanns; jrd Annie Hupperichs-
Kerkhoffs (st); jrd Frits Colen

**Zondag 21 februari 9.30 uur le Zondag Vas-
tentijd - B**

jrd Lucie Ferfers-Küppers; voor het welzijn van
onze parochianen

**Dinsdag 23 februari 9.00 uur H.Polycarpus,
martelaar**

uit dankbaarheid voor Gods goede gaven

Donderdag 25 februari 9.00 uur

om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren

Zaterdag 27 februari 17.30 uur

Friedel en Tiny Heckmanns (col)

**Zondag 28 februari 9.30 uur Ile Zondag Vas-
tentijd - B**

1^e jrd Math Ramakers; Mieke van den Boorn-
Leurs (col)



Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

Website Gulpen

www.parchiegulpen.nl

Website Wijlre

www.parchiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal er 's-avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal	Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Vicevoorzitter	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431