

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Maart 2021 jaargang 10 nr 3

Veertigdagentijd: de weg om 'paasmensen' te worden

Pasen was afgelopen jaar al een hoogfeest in mineur. Nu, een jaar verder, lijkt het nog steeds alsof we een langgerekte veertigdagentijd beleven waar nog geen einde aan lijkt te komen. Geduld en vertrouwen worden danig op de proef gesteld. Zozeer dat we ons de vraag mogen stellen wat de veertigdagentijd nu voor ons kan betekenen!

Terugkijkend op de afgelopen periode mogen we gerust stellen dat de pandemie iedereen raakt. Jong en oud, ziek of gezond zoeken naar nieuwe wegen om 'rust' te vinden. Menigmaal heb ik mensen gehoord die spraken over een 'woestijnervaring'! Het gemis van contacten werpt ons terug op onszelf, evenals in een woestijn: verstoken van ieder comfort, teruggeworpen op God en jezelf. Sommigen voelen zich gelukkig hierbij. In het digitale tijdperk, plaatsten velen zich dagelijks in de belangstelling door beelden te delen via de bekende kanalen, met alle gevolgen van dien! De woestijn maakt ons duidelijk dat we gelukkiger kunnen worden door wat minder aandacht op onszelf te richten!

We hebben de afgelopen periode moeten leren versoberen. Alleen maar het essentiële. Een oproep die eeuwenlang al klinkt in de viering van Aswoensdag, werd nu werkelijkheid voor iedereen! In die soberheid hebben we vaak tijd en ruimte gevonden voor elkaar en de waarde van het gezin (her) ontdekt. Vaak het geluk gevonden in 'de kleine dingen van het leven'. We ontdekten zelfs engelen in onze maatschappij, waar we in normale tijden vaak aan voorbijgaan: zorgverleners, leerkrachten, enz... mensen die zich inzetten voor elkaar.

Hoe we dit jaar de veertigdagentijd zullen (kunnen) beleven weten we nog niet. Maar we mogen Pasen niet vergeten. Eens zal er een einde komen aan deze woestijn, ook al duurt deze al enkele maanden. Hopelijk kunnen we Pasen weer als een groot feest vieren, met klokgelui en klinkende halleluja's.

Het kruis is een brug tussen hemel en aarde, tussen al het lijden en verrijzenis. Een feest van grote vreugde. Laat ons daarom oefenen om 'paasmensen' te kunnen worden, zodat we dan kunnen getuigen van die Jezus die licht is komen brengen in duisternis: Paaslicht.

P.Bronneberg, pastoor-deken



Maandag 1 maart

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Woensdag 3 maart

19.00 uur: tev H. Bernadette

Vrijdag 5 maart

Vanaf 09.00 uur ziekencommunie

18.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: tev 't H. Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 6 maart

19.00 uur: zeswekendienst Keup Wolters; Mayke Zink-Beijer

Zondag 7 maart *IIIe Zondag Vastentijd - B*

11.00 uur: zeswekendienst Troutje Wouters-Coelen tevens als jrd Louis Wouters; 1e jrd Jo Heunen; jrd ouders Fina en Leo Lacroix-Portz (st); jrd ouders Debougoux-Bröcheler; ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); Frans Schreuder

Maandag 8 maart

19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods Goede gaven

Woensdag 10 maart

19.00 uur: voor onze mantelzorgers

Vrijdag 12 maart

19.00 uur: Leontien Wenders-Sluysmans (col)

Zaterdag 13 maart

19.00 uur: jrd echtpaar Colen-Janssen (st); jrd Giel Debets (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois, ouders Janssen-Beckers en ouders Lardinois-Pieters (st); ouders Mathieu Gerrickens en Elly Gerrickens-Peeters (col); Maria Vluggen (col)

Zondag 14 maart *IVe Zondag Vastentijd - B*

11.00 uur: jrd Theo Bessems; Wilma de Vries-Dera (col)

Maandag 15 maart

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

Woensdag 17 maart

19.00 uur: voor alle corona-slachtoffers

Vrijdag 19 maart *H. Jozef, Bruidegom H. Maagd Maria*

19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen

Zaterdag 20 maart

19.00 uur: jrd Bebke Leroy (st); ouders Han en Bertien Hutschemaekers-Herman (col)

Zondag 21 maart *Ve Zondag Vastentijd - B*

11.00 uur: jrd Bert Straaten; jrd Hub Starmans (st); jrd zuster Teunissen tevens tiv overledenen familie Teunissen-Smits (st); jrd echtpaar Gerrickens-Hautvast (st); jrd Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter tevens tiv Clé Cobbenhagen (st); Deken Frans Hennissen; Jean Peerboom (col)

Maandag 22 maart

19.00 uur: uit dankbaarheid

Woensdag 24 maart

19.00 uur: voor onze vrijwilligers

Vrijdag 26 maart

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

Zaterdag 27 maart

19.00 uur: Augusto Diana

Zondag 28 maart *Palmzondag - B*

11.00 uur: zeswekendienst Maria Houben-Schnackers tevens 1e jrd Sjeng Houben; jrd ouders Zink-Vliegen (st); jrd Tiny Bleijlevens (st); jrd ouders Mober-Rohen; Leontien Wenders-Sluysmans (col); Dinie Widdershoven (st)

Maandag 29 maart

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Woensdag 31 maart

19.00 uur: géén H. Mis in onze parochiekerk ivm Christmamis in Roermond

Familieberichten

Overleden

16 februari 2021 Maria Houben-Schnackers, 88 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

The Passion: #Ikbenervoorjou



#Ik ben er voor jou. Zo luidt het thema van het muziekspektakel The Passion, dat dit jaar alsnog op Witte Donderdag vanuit Roermond wordt uitgezonden. Tijdens het programma wordt op een eigentijdse manier het lijdensverhaal van Christus uitgebeeld. Het thema heeft een diepe religieuze betekenis, doordat Christus voor ons mensen geleden heeft en gestorven is. Na

zijn verrijzenis zei hij tegen zijn leerlingen: "Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld." Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs.

Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou natuurlijk ook een oproep aan ieder van ons om tegen onze naasten te zeggen: "je bent niet alleen, ik ben er voor je." Juist in deze tijd, waarin veel mensen de gevolgen van de coronapandemie in hun dagelijks leven ondervinden, is het goed als ze ook weten dat ze er niet alleen voor staan. Ze mogen een steun in de rug ervaren. Van ons als hun naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt. #Ikbenervoorjou.

The Passion vanuit Roermond is op Witte Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.

Vastenactie 2021: werken aan je toekomst

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactiecampagne. Deze staat in het teken van beroepsopleiding en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactiecampagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps) opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient, hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. Maak uw gift over op NL21INGB00300046 ten name van Missiesecretariaat Roermond of via bijgevoegd envelopje. U kunt uw bijdrage (in het envelopje) deponeren in de brievenbus van de parochie of op de collecteschaal in de kerk.

Namens allen die hiermee geholpen worden, willen we u hartelijk dankzeggen!

Spreuken

Spreek van de maand

God heeft ieder mens iets gegeven, waarmee hij anderen gelukkig kan maken.

Weer /natuur spreuk

Als je echt van de natuur houdt dan vind je schoonheid overal.

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Het is bijna Paasfeest. Dan moet je in de grote stad Jeruzalem zijn. Daar kan je het beste Paasfeest vieren. Daarom gaat ook Jezus naar Jeruzalem. Zijn leerlingen gaan mee.

Als ze bijna in de stad zijn, stuurt Hij twee leerlingen de andere kant op, naar een klein dorpje. Hij wijst: "Ga naar dat dorpje daar. Als je het dorp binnenkomt is het eerste wat je ziet een jong ezeltje. Dat ezelsveulen staat vastgebonden. Nog nooit heeft er iemand op zijn rug gezeten. Dat veulentje moet je losmaken en meenemen. Misschien zal er iemand tegen jullie zeggen: "Hé, wat doen jullie daar?" Dan moet je zeggen: "De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug."

De twee leerlingen lopen naar het dorp. Ja, daar staat een ezelsveulen. Precies zoals Jezus zei. Het is vastgebonden aan een buitendeur. Snel

maken ze het jonge ezeltje los. Sommige

mensen uit de buurt roepen: "Hé, wat doen jullie daar? Je kan niet zomaar dat ezeltje los maken." De leerlingen kijken elkaar even aan. Dan antwoorden ze, zoals Jezus zei: "De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug."

Het werkt. De mensen laten hen nu met rust. Snel brengen ze het jonge ezeltje bij Jezus. Over de rug van het ezeltje leggen ze hun jassen. Jezus gaat op de rug van het ezeltje zitten. Zo trekken ze verder, de stad binnen. Veel mensen leggen hun jassen op de weg. Anderen leggen groene takken op de grond. Die halen ze snel uit het veld. Iedereen in de buurt van Jezus juicht en roept: "Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Lang leven het Koninkrijk van onze vader David dat nu snel komt. Ho-



Symboliek van de palmpaasstok: elk onderdeel van de palmpaasstok heeft een symbolische betekenis. De stok vertelt het verhaal van de gebeurtenissen in de Goede Week.

Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis.

Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend.

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.



Pierre Steijns is een geboren en getogen Wijlreenaar. Geboren op de Knip en nooit uit Wijlre vertrokken. Al 60 jaar lid van harmonie St. Gertrudis waar hij diverse instrumenten bespeelde en ook in het bestuur actief is. Beroepsmatig was Pierre 40 jaar werkzaam in het gemeentelijk sociaal domein. Hij heeft daar diverse leidinggevende- en beleidsfuncties vervuld. Omdat hij het sociaal domein ook vanuit de klant wilde ervaren werd hij lid van het coördinatieteam van de Paus Franciscusgroep. Speerpunt van zijn rol binnen het team was en is het bereiken van de doelgroep.

Dit jaar is er nogal wat veranderd, was dat nodig?

Afgelopen jaar heeft de Paus Franciscusgroep in het teken gestaan van een organisatorische verandering. Om diverse redenen moest er een formele organisatiestructuur komen. Dit was belangrijk voor het krijgen van subsidies en schenkingen. Sinds eind vorig jaar is

de Stichting M viefentwintig een feit. M viefentwintig verwijst naar het evangelie van Mattheüs vers 25 dat handelt over de werken van barmhartigheid. Hierin staat precies opgesomd waar de stichting voor staat. Ik ben de voorzitter van de stichting geworden, Lodewijk Duyvendak is de secretaris en Kasper Donners de penningmeester.

Hoe zit de nieuwe organisatie nu precies in elkaar?

M viefentwintig is een koepel organisatie, de rechtspersoon, met daarnaast 3 coördinatiegroepen en een 15 tal vrijwilligers:

1. De Paus Franciscusgroep: in deze groep zitten de hulpverleners. Zij helpen bij individuele hulpvragen. Deze hulpvragen zijn zeer divers en we trachten altijd op een passende manier hulp en ondersteuning te bieden.
 2. De Hoeskamer: deze groep organiseert maandelijks het welbekende diner in het parochiecentrum te Wijlre.
 3. Bie Truij: nadat de Zonnebloem afdeling Wijlre werd opgeheven verzorgt deze groep een aantal gezellige activiteiten die voorheen door de Zonnebloem werden georganiseerd.
- De coördinatiegroepen worden bemenst door personen uit Wijlre en Gulpen.

Wat merken de mensen van de verandering?

Eigenlijk blijft alles bij het oude. De activiteiten blijven hetzelfde. Ook het telefoonnummer is niet veranderd.

Wat is het werkgebied van de nieuwe organisatie?

In principe is het werkgebied de parochies Wijlre en Gulpen. Elke hulpvraag wordt serieus bekeken en zo mogelijk opgelost of doorverwezen.

Wat moet ik doen als ik ook vrijwilliger wil worden?

We hebben een telefoonnummer voor hulpvragen dat altijd bereikbaar is 06-44377571. Daar kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.

Tenslotte, wanneer noem je je functie als voorzitter geslaagd?

Als we iedereen onvoorwaardelijk kunnen helpen en beschouwd worden als een betrouwbare netwerkpartner.

Dinsdag 2 maart 9.00 uur

voor de parochie vrijwilligers

Donderdag 4 maart 9.00 uur

kracht voor onze zieken

**Zaterdag 6 maart vanaf 9.00 uur Ziekencom-
munie**

Zaterdag 6 maart 17.30 uur

Albert en Mia Hofman-van Rey; Jo en Bertha
Ortmans-Simons

Zondag 7 maart 9.30 uur

jrd Maria Hagelstein (st); jrd ouders Louis Sour
en Maria Wijnands (st); jrd Mienke Kurvers-
Notermans; Leo Ramaekers

Dinsdag 9 maart 9.00 uur

voor de gezinnen

Donderdag 11 maart 9.00 uur

voor de jong gehuwden

Zaterdag 13 maart 17.30 uur

zeswekendienst pastoor Jef Penders; jrd ouders
Bormans-Vliex en dochter Gusta en zoon Bert
(st); Theo Coonjers;

Lor Hupperichs (col)

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Zondag 14 maart 9.30 uur

jrd ouders Brants-Bosch (st); Nelly van Druten-
Bogers (col); Friedel en Tiny Heckmanns (col)

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Dinsdag 16 maart 9.00 uur

Hein en Henri Hazen

Donderdag 18 maart 9.00 uur

Carmen van Houten

Zaterdag 20 maart 17.30 uur

jrd Jan Bertram; ouders Hagelstein-Pieters en
dochter Maria

Zondag 21 maart 9.30 uur

jrd Mayke Nix-Kicken (st); jrd ouders Schijns-
Neilen en Martha Schijns (st); ouders Dezaire-
Habets en dochter Mia;

Jo Dautzenberg en ouders

Dinsdag 23 maart 9.00 uur

om een gelukkige toekomst voor onze kinderen
en jongeren

Donderdag 25 maart 9.00 uur

voor het welzijn van onze parochianen

Zaterdag 27 maart 17.30 uur

zeswekendienst Els Wessels-Lassau, tv.
jrd.Hein Wessels en Ger Schins;

jrd Jan Wierts en dochter Conny; Mien Ortmans-
Heugen en Fonny; Mia en Johan Keulders-
Thewissen (st)

Zondag 28 maart 9.30 uur **Palmzondag**

Agnes Vaassen-Aelmans en overleden familie
(col); ouders Dautzenberg-Pieters (st)

Dinsdag 30 maart 9.00 uur

voor het welzijn van de parochie

In verband met het coronavirus is het nodig om
zich vooraf aan te melden voor de H.Mis op
zaterdag en zondag. Dit kan bij mevrouw
A.Huveneers tel. 043-4502261 (liefst na 18.00
uur)

Familieberichten

Overleden

27-01-2021 Pastoor Jef Penders, 100 jaar

15-02-2021 Els Wessels-Lassau, 86 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede.

Het jaar van Sint-Jozef

'Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.' Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als 'Jozefmaand'. Maar eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van Sint-Jozef.

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. "De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden," aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: "deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is."

Ook Jaar van het Gezin

Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief 'Amoris Laetitia' over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

Website Gulpen

www.parchiegulpen.nl

Website Wijlre

www.parchiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal er 's-avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

| | |
|------------------------|--|
| Voorzitter | Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 |
| Secretaris | Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048 |
| Penningmeester | Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261 |
| Overige leden | Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder) |
| Kostergroep | Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929 |
| Parochiekantoor | Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226 |
| Parochiezaal | Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897 |

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

| | |
|-----------------------|---|
| Voorzitter | Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 |
| Vicevoorzitter | Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092 |
| Secretaris | Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261 |
| Penningmeester | Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406 |
| Lid | Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder) |
| Bloemsiergroep | Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879 |
| Kostergroep | Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 043 4503854 |

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431