

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Mei 2021 jaargang 10 nr 5

Iedere dag mag het Pinksteren zijn!

Langzaam maar zeker voelen we iedere dag meer de aangename temperaturen van de lente en het prachtig beeld van de frisse natuur. En met de komst van het goede weer zien we, zeker in onze omgeving, steeds meer medemensen die de pracht van de natuur en de rust van deze streek komen opzoeken en ervan genieten. Van heinde en verre komen mensen, misschien zelfs van over de landsgrenzen heen, waardoor vaak vele talen te horen zijn.

Hoe toepasselijk deze periode, wanneer we op weg gaan naar Pinksteren! Volgens de Schriften woonden er in Jeruzalem mensen uit allerlei plaatsen. Ieder sprak daar in eigen taal. Maar uiteindelijk verstond men die ene taal van Gods liefde en konden ze verhalen over "Gods grote daden".

Om andere talen niet te verstaan is het niet nodig dat men van andere landen komt. Meer dan ooit ervaren we in deze coronatijd dat mensen elkaar niet altijd verstaan vanwege angst, onbegrip of wanhoop. Mensen voelen zich niet begrepen wanneer ze niet serieus worden genomen, wanneer ze geen hoop meer hebben in hun toekomst, enz...

Pinksteren wil ons wijzen op die ene taal die iedere mens verstaat: van Gods liefde die wij zichtbaar mogen maken met ons eigen leven. Pinksteren leert ons de taal van de hoop en het vertrouwen te verstaan, nl. dat God trouw blijft aan Zijn belofte, maar zeker ook dat Hij ons de genade schenkt om hiermee te werken.

Moge Gods Geest ook ieder van ons aanzetten tot het verstaan van Zijn Woord en het uitdragen in onze wereld. Met ons handelen brengen we Zijn Woord tot leven.

P.Bronneberg, pastoor-deken

Bronk in Wijlre en Gulpen gaat niet door

Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen zal ook dit jaar **geen** traditionele Bronk plaatsvinden, zowel niet voor Wijlre op 30 mei 2021 als voor Gulpen op 4 juli 2021.



Helaas dit jaar alleen maar foto's



Zaterdag 1 mei

19.00 uur: jrd Tineke Geelen-Jongen tevens tiv Jef Geelen en overleden ouders Leo Jongen-Ruipers en broers Jan en Math; Mayke Zink-Beijer

Zondag 2 mei: Ve Zondag van Pasen - B

11.00 uur: jrd echtpaar Pinkers-Crombach (st); Richard Böhmer en vader Gunther

Maandag 3 mei HH.Filippus en Jakobus, apostelen

19.00 uur: overleden- en levende leden van het Maria-comité

H. Mis op de Gulperberg bij gelegenheid van de opening van de meimaand

Woensdag 5 mei

19.00 uur: tev H.Bernadette

Vrijdag 7 mei

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie

18.00 uur Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 8 mei

19.00 uur: jrd ouders Jef Krans en Maria Krans-Spees; jrd Sjef Alleleijn en Maaïke Alleleijn-Meijis; echtpaar Geelen-Blezer en zoon Rob (st); Troutje Wouters-Coelen (col); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); ouders Mathieu Gerrickens en Elly Gerrickens-Peeters (col); Maria Pluggen (col)

Zondag 9 mei: Vle Zondag van Pasen - B

11.00 uur: Huub Gillissen; Wiel De Bie (col)

Tijdens deze H.Mis zullen 4 kinderen hun EH Communie ontvangen.

Maandag 10 mei

19.00 uur: voor onze vrijwilligers

Woensdag 12 mei

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Donderdag 13 mei: Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

11.00 uur: jrd ouders Loos-Hamers en dochter Catharina Loos (st); Leontien Wenders-Sluysmans (col); Hub Lousberg (vw echtgenote)

Vrijdag 14 mei

19.00 uur: Richard Böhmer en vader Gunther

Zaterdag 15 mei

19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st); Augusto Diana

Zondag 16 mei: Vlle Zondag van Pasen - B

11.00 uur: jrd ouders Loozen-Jacobs en dochter Inie (st); jrd ouders Meessen-Sluysmans (st); jrd echtpaar Sijr Hundscheid en Josephina Hundscheid-Roex (st); jrd Michel Bormans (st); jrd

Paula Pinkers-Spiertz; Louis Debougnoux

Maandag 17 mei

19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen

Woensdag 19 mei

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Vrijdag 21 mei

19.00 uur: Toediening van het H.Vormsel door Mgr. R.H.M. Maessen

Zaterdag 22 mei

19.00 uur: ouders Han en Bertien Hutschemakers-Herman (col)

Zondag 23 mei Hoogfeest van Pinksteren

11.00 uur: zeswekendienst Sijr Straaten; Leontien Wenders-Sluysmans (col); ouders Pinckers-Offermans tevens tiv overledenen van de familie; Hub Lousberg (vw echtgenote)

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag

11.00 uur: uit dankbaarheid

Woensdag 26 mei H.Filippus Neri, priester

19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede gaven

Vrijdag 28 mei

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

Zaterdag 29 mei

19.00 uur: 1e jrd Leontien Wenders-Sluysmans

Zondag 30 mei Hoogfeest H.Drieëenheid

11.00 uur: jrd ouders Peters-Engelen tevens tiv zoon Frans (st); Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col); Dinie Widdershoven (st)

Maandag 31 mei

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Familieberichten

Overleden

Op 4 maart 2021 Jet Prevoo-Langohr, 85 jaar

Op 3 april 2021 Sijr Straaten, 88 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Communicanten

Op zondag 9 mei zullen in de H. Mis van 11.00 uur de 1e H. Communie ontvangen:

- Ference Jahae
- Celine Scheffers
- Lieke Scheffers
- Laura Walerowicz

In de meimaand die aan Maria is gewijd, zal er in Gulpen op maandag, woensdag en vrijdagavond om 18.15 uur het rozenkransgebed gebeden worden, gevolgd door de vespers (kerkelijk avondgebed) en de Eucharistieviering.



In de vorige uitgave hebben wij de viering van het Woord behandeld die altijd voorafgaat aan de dienst van de Eucharistie. Vandaag dus staan we stil bij:

De dienst van de Eucharistie.

Door te doen wat de Heer deed bij het laatste Avondmaal, gedenken wij Jezus en zijn paasmysterie van de verlossing door zijn lijden, sterven

en verrijzen. Zoals dit in ieder godsdienstig joods gezin aan het begin en het einde van het paasmaal gebeurde, had Jezus op de avond vóór zijn lijden het brood (voor de maaltijd) en de beker met wijn (na de maaltijd) genomen en een gebed van lofprijzing en dankzegging tot God, zijn hemelse Vader uitgesproken. Hij had dit brood gebroken en aan zijn apostelen, zijn tafelgenoten, uitgereikt. Daarna eveneens de beker met wijn. Bij de Joden was deze handeling de grote dankzegging voor de schepping en de bevrijding uit de slavernij uit Egypte. Jezus doet dit eveneens, maar legt er een nieuwe betekenis in. Hij houdt naar Joods gebruik tijdens het dankgebed brood en beker bij wijze van offergebaar in zijn handen en zegt. "Dit is Mijn lichaam....Dit is Mijn bloed". Dat wil zeggen dit brood en deze wijn ben ik zelf, zoals IK Mij in mijn lijden en sterven als offergave aan de Vader zal wegschenken en mijn bloed zal uitstorten tot vergiffenis der zonden om de mensen met God te verzoenen. "Neemt en eet....Drinkt allen hieruit": door deze geheimvolle woorden nodigt Jezus zijn apostelen uit het brood te nuttigen en uit de beker te drinken. Ook dit gebeurde reeds bij religieuze maaltijden van de Joden, nadat het gebed van lofprijzing en dankzegging was uitgesproken. Het was het antwoord van de tafelgenoten die zich het teken eigen maakten, waarin de gemeenschappelijke lofprijzing als in een gave aan God was neergelegd. Ook in de Eucharistie is de communie het antwoord van het volk van God op het gebed van de lofprijzing, dat door de priester alleen is uitgesproken. Dit wordt door één uitgesproken maar door allen beaamd in de communie. Men nuttigt er Jezus zelf en gaat binnen in zijn paasmysterie, zijn opgang naar de Vader, dat in het eucharistisch gebed herdacht wordt. Daarmee is de opbouw van de Dienst van de Eucharistie duidelijk geworden. Zij is de onverbreekbare band tussen twee onderdelen:

1 Eucharistisch gebed en 2 Communie.

Het eucharistisch gebed leidt de heilige maaltijd in; dankbaar worden herdacht Gods grote daden in Jezus, die het communiceren mogelijk maakt. Met Jezus verbonden zullen wij zijn paasmysterie in ons eigen leven verwezenlijken.

Eucharistische aanbidding

De Heilige Eucharistie is echter niet alleen bedoeld om te worden opgegeten. De heilige Eucharistie, Jezus Christus, is er ook om te worden aanbeden en te beminnen. Jezus wil dat wij Hem liefhebben en aanbidden. Hij wil dat wij Hem een bijzondere, een centrale plaats geven in ons leven. Wij kunnen zijn eucharistische aanwezigheid in het tabernakel bezoeken op elk moment wanneer de kerk open is en ons in een persoonlijke



aanbidding tot hem richten. Naast onze persoonlijke aanbidding kennen wij ook de aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste, zoals iedere eerste vrijdag in Gulpen en iedere dinsdag in de maanden mei en oktober te Wijlre. Deze aanbiddings-viering wordt afgesloten met het bidden of zingen van het aloude lied "Tantum ergo" waarna de zegen met het allerheiligste wordt gegeven.

Fons Bessems

Aantal katholieken wereldwijd gestegen

Het aantal katholieken wereldwijd is gestegen tot 1,345 miljard mensen. Dat blijkt uit de officiële kerkelijke statistieken over 2019 die onlangs in Rome zijn gepresenteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7 procent van de wereldbevolking rooms-katholiek is.

In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar nam in Afrika met 3,4 procent toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 procent) en Amerika (0,84 procent) was een toename van het aantal gelovigen te zien.

Interessant is ook het aantal priesters. Wereldwijd waren dat er in 2019 precies 414.336. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar ervoor. In Afrika nam het aantal priesters toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 procent, terwijl het aantal priesters in Europa afnam met 1,5 procent en in Amerika met 0,5 procent. Ondanks de afname is nog steeds meer dan 40 procent van alle priesters in Europa actief.

Bron: *L'Osservatore Romano*

Franciscusgroep Wijre-Gulpen

Altijd op zoek naar vrijwilligers m/v als wandelmaatje, gesprekspartner, tuinman of handyman.



Wat doen we? We proberen te helpen waar anderen niet kunnen helpen. We hebben een hulplijn voor vragen. Wij bieden hulp aan mensen met problemen of mensen die het even moeilijk hebben, aan vluchtelingen en statushouders. We ondersteunen mensen bij het indienen van aanvragen en formulieren waar het nodig is. We werken samen met hulpverleners en zorg.

Contact: 06 4437 7571. Als we niet meteen opnemen, spreek dan u boodschap in. We bellen altijd terug!

Wij zijn ook bereikbaar op franciscusgroepwg@gmail.com

Franciscusgroep Wijre-Gulpen, een initiatief van de parochies Wijre en Gulpen.

Iemand helpen verandert niet de hele wereld.

Maar het kan wel een wereld van verschil maken voor die persoon.

Spreuken

Biografie Phil Bosmans

Regelmatig citeren wij in ons parochieblad spreuken van Phil Bosmans. Ook in deze editie is een spreuk van hem opgenomen. Wie was hij?

Bosmans werd geboren in het Limburgse Gruitrode op 1 juli 1922. Zijn vader was een kleine boer. Het gezin telde vier kinderen. Toen hij zestien was verhuisde de familie naar Genk. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in de onmiddellijke omgeving van de mijnen en de mijnwerkers.

In 1941 trad hij in Rotselaar in bij de paters Montfortanen. Hij bleef er tot het einde van de oorlog. In 1945 trok hij naar Oirschot in Nederland waar hij op 7 maart 1948 tot priester werd gewijd.

In 1954 stortte Phil Bosmans in. Twee jaar lang kon hij amper iets doen. Zijn oversten wilden hem niet belasten en gaven hem veel vrije tijd. Zo kon hij ingaan op het verzoek van pater Loop om de Bond zonder Naam in Vlaanderen te helpen uitbouwen. Vanaf 1957 legde Bosmans zich volledig toe op de realisatie ervan.

Spreuk van de maand

Als je goed over iemand denkt, wordt hij of zij beter. (Phil Bosmans)

Weer /natuur spreuk

Elke wandeling in de natuur brengt meer op dan wij denken.

Zaterdag 1 mei

vanaf 9.00 uur ziekencommunie

Zaterdag 1 mei 17.30 uur

zeswekendienst Mieke Deben-Ramakers; ouders Tom en Lieske Bartholomé-Wijnands

Zondag 2 mei 9.30 uur Ve Zondag Paastijd – B

Leo Ramaekers (col)

Dinsdag 4 mei 9.00 uur

om trouw en standvastigheid voor alle gehuwden
19.00 uur Plechtig lof en rozenkransgebed.

Donderdag 6 mei 9.00 uur

Els Wessels-Lassauw nms de buurt

Zaterdag 8 mei 17.30 uur

1^e jrd Gerda Weerts- van Liere (col); jrd Hub Didden en overleden ouders (st); jrd Jo Ortmans en Bertha Ortmans-Simons; jrd Giel Ackermans; Theo Coonjers

Zondag 9 mei 9.30 uur Vle Zondag Paastijd – B

1^e jrd Niek Gossens; jrd Rosalie Mobers (st); jrd ouders August Hagelstein en Theresia Pieters (st);

Annie en Winand Knops-Crutzen; ouders Mobers-Bastin en zoon; Rob Nacken en overleden familie

Dinsdag 11 mei 9.00 uur

om geloof in onze gezinnen

19.00 uur Plechtig lof en rozenkransgebed.

Donderdag 13 mei 9.30 uur Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

jrd Jo Dautzenberg en ouders (st)

Zaterdag 15 mei 17.30 uur

jrd ouders Crutzen-Voncken; jrd ouders Keulers-van Laar en overleden kinderen Piet, Gerda en Hub; jrd Hein Wessels; jrd Ger Schins; Els Wessels-Lassauw

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Zondag 16 mei 9.30 uur Vle Zondag Paastijd – B

jrd ouders Grassère-Maubach; jrd ouders Schijns-Franssen; Agnes Vaassen-Aelmans (col); Nelly van Druten-Bogers en overleden familieleden (col)

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Dinsdag 18 mei 9.00 uur

Hein en Henri Hazen

19.00 uur Plechtig lof en rozenkransgebed.

Donderdag 20 mei 9.00 uur

om de eeuwige rust voor onze overledenen

Zaterdag 22 mei 17.30 uur

jrd ouders Didden-Lippertz (st); ouders Kurvers-Notermans; Paul Wilders; Mieke Deben-Ramakers (col)

Zondag 23 mei 9.30 uur Hoogfeest van Pinksteren

jrd ouders Boosten-Prevoe (st); jrd ouders Hartmans-Souren (st); jrd Mia Loozen (st); Lor Hupperichs (col);

ouders Mobers-Bastin; Hubert Debets en Elisabeth Otten (st)

Maandag 24 mei 9.30 uur Tweede Pinksterdag

voor het welzijn van onze parochianen

Dinsdag 25 mei 9.00 uur

uit dankbaarheid voor Gods goede gaven

19.00 uur Plechtig lof en rozenkransgebed.

Donderdag 27 mei 19.00 uur *is bij het kapelletje in Stokhem*

om kracht en bijstand voor onze zieken

Vrijdag 28 mei 19.00 uur

Toediening H. Vormsel

Zaterdag 29 mei 17.30 uur

jrd ouders P. Schijns-Habets (st);

jrd Mien Packbier-Senden en ouders:

Els Wessels-Lassauw nms de buurt

Zondag 30 mei 9.30 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid

jrd Marieke Ortmans

Na de H.Mis rondgang door het dorp met het Allerheiligste i.p.v. processie

In de meimaand die aan Maria is gewijd, zal er in Wijlre iedere dinsdagavond om 19.00 uur een Plechtig lof zijn waarin het rozenkransgebed geboden wordt. In Gulpen zal op maandag, woensdag en vrijdagavond om 18.15 uur het rozenkransgebed geboden worden, gevolgd door de vespers (kerkelijk avondgebed) en de Eucharistieviering.

Familieberichten

Gedoopt

18-4-2021 Chloé Boel

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in haar leven

Overleden

Op 317 april 2021 Els Sieben-Habets, 82 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Op Hemelvaartsdag 13-05-2021 is het parochiekantoor gesloten.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

Website Gulpen

www.parchiegulpen.nl

Website Wijlre

www.parchiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal er 's-avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal	Mevr. J. Bleeser Groeneweg 22 Tel. 043-4501897

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Vicevoorzitter	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431