

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Juni 2021 jaargang 10 nr 6

Het is niet goed, of...

Al ligt de vastenperiode weer enkele weken achter ons, moet ik u toegeven dat de lezingen van deze periode me dit jaar bijzonder bij blijven. In de vastentijd lezen we immers over de avonturen van Mozes en de Israëlieten in de woestijn. Opeens is het opvallend hoeveel er geklaagd en gepopperd wordt!

Of het nu gaat om het gebrek aan water of eten, vermoeidheid of eindeloos rondtrekken zonder uitzicht, zich bedreigd voelen door de achtervolgende troepen van de farao... plotseling kijken ze verlangend terug op de tijd als slaven in Egypte. "Waarom heb je ons niet in Egypte laten sterven? Daar waren de vleespotten tenminste gevuld" klagen ze tegenover Mozes.

En al steekt Mozes de stok uit zodat er water stroomt, of door Gods hulp kwartels en manna uit de lucht vallen, of hen veilig door de zee laat trekken naar het beloofde land... niets is voldoende om hen tevreden te stellen! Ze vinden telkens weer een nieuwe reden tot klagen.

Waarom blijven zulke verhalen nu zo hangen? Misschien omdat deze verhalen van mensen van toen ook de verhalen van nu zijn. Al meer dan een jaar is de wereld in de greep van de pandemie, er lijkt geen eind aan te komen, we hebben meer dan genoeg van de beperkingen, we willen graag gaan en staan waar we zelf willen of de vaccinatie gaat ons niet snel genoeg, en als we aan de beurt zijn klagen we over de bijwerkingen.

Om vol te houden moesten de Israëlieten durven geloven in een nieuwe, andere toekomst. Daar konden ze alvast werk van maken door de geboden van God in hun hart te planten!

Ook aan ons heeft God geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden thuiskomst! Zelfs als de vastenperiode al weer voorbij is, het is zeker niet te laat om ook ons te laten leiden door zulk 'n boodschap!

P.Bronneberg, pastoor-deken

Die van daarachter, zijn ook maar mensen

We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht. In dorpen kennen mensen elkaar nog. Ook de steden zijn opgedeeld in wijken, waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel. 'We' denken al heel gauw dat 'ze' uit het andere dorp of de andere wijk anders zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en allemaal kinderen van dezelfde God.

Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in een beweging zitten waarin parochies veel meer gaan samenwerken en zelfs samengevoegd worden. De geloofsgemeenschap is kleiner geworden. Dat is niet leuk, maar het is nu eenmaal niet anders. Misschien verandert het ooit weer. Maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we hebben en samen sta je sterker.

Daarom heeft het bisdom alle parochies opgeroepen om voor het einde van dit jaar officiële federaties te vormen. Dat is een hechte vorm van samenwerking, waarbij niet alleen de pastoor wordt gedeeld of de mistijden op elkaar worden afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt naar elkaar toegroeien tot een nieuwe parochie, met één kerkbestuur, één administratie en vrijwilligersgroepen die elkaar kennen en gezamenlijk de schouders eronder zetten en de verschillende kerken in de federatie draaiende houden.

Er zijn al heel wat parochies in Limburg waar dit met succes gebeurt en waar ze ontdekt hebben dat 'die van daarachter' ook maar heel gewone mensen zijn. Ook onze parochies gaan deel uit maken van een federatie. In de komende edities houden wij u op de hoogte.

Woensdag 2 juni: *HH. Marcellinus en Petrus, martelaren*

19.00 uur: tev H. Bernadette

Vrijdag 4 juni

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie

18.00 uur Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: jrd Christien Mourmans-Herben tevens tiv Harry Mourmans; tev 't H. Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 5 juni *HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren*

19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Troutje Wouters-Coelen (col)

Zondag 6 juni: Hoogfeest H. Sacrament

11.00 uur: Wiel DeBie (col); Jac Frijns; Maria Pinckers-Mobers

Maandag 7 juni

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Woensdag 9 juni

19.00 uur: echtpaar Martin Hönders en Netta Hönders-DeBie (st)

Vrijdag 11 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

Zaterdag 12 juni Onbevlekt Hart van Maria

19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st); Augusto Diana

Zondag 13 juni Xle Zondag door het jaar - B

11.00 uur: jrd ouders Mathieu Franssen en Mayke Kaelen (st); jrd Jules Pinckaers en ouders Pinckaers-Hendrickx

Maandag 14 juni H. Lidwina, maagd

19.00 uur: tev OLVrouw van Lourdes

Woensdag 16 juni

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

Vrijdag 18 juni

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Zaterdag 19 juni

19.00 uur: jrd echtpaar André Simons en Hélène Martens (st); jrd Dolf Lousberg (st); jrd Michaël Hollands tevens tiv overledenen van de familie; ouders Han en Bertien Hutschemakers-Herman; ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer (st); Pierre Oligschläger

Zondag 20 juni Xlle Zondag door het jaar - B

11.00 uur: 1e jrd Wilma de Vries-Dera; Louis Debounoux; Sjr Straaten (col); Gunther Böhmer en zoon Richard

Maandag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

Woensdag 23 juni

19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners van onze parochie

Vrijdag 25 juni

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

Zaterdag 26 juni

19.00 uur: Sjeng Bleser

Zondag 27 juni XIIIe Zondag door het jaar - B

11.00 uur: ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)

Maandag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

Woensdag 30 juni

19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen

Eerste dag voor grootouders



In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa's en oma's gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli 'Werelddag van grootouders en ouderen'. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels. "Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het geloof door te geven," aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van wijsheid

Met de communicantjes naar het Mariabeeld



Paus Franciscus heeft dit jaar aan de Heilige Jozef en aan het gezin toegewijd. In deze meimaand vereert de Kerk bijzonder de hemelse Moeder Maria. In het kader van deze maand en het jaar van het gezin wordt een kleine pelgrimstocht voor de communicantjes georganiseerd op 4 juni a.s. om 18:30-20:00 uur, vanaf de parochiekerk tot de Gulperberg bij het Mariabeeld. Deze pelgrimstocht heeft als thema "Vriendschap met Jezus en Maria". Maria is onze moeder, ze zorgt voor ons. We zijn niet alleen. Ze bidt voor ons en leidt ons naar Jezus Christus. Op Haar voorspraak mogen we ons leven aan God toevertrouwen.

H. Vormsel Gulpen

Op vrijdag 21 mei hebben onderstaande kinderen het H. Vormsel ontvangen.

Wij feliciteren van harte:

Amber de Bie	Lucas Jaspers	Dina van het Loo
Julie Camps	Liv Kloth	Kyano Mober
Eileen Collazos Gomez	Sjoerd Koken	Kiana Nijsten
Jente Habets	Roy Kreuels	Diede Schuijren
Jim van Ham	Yun Laeven	Cheyen Stende
Christian Hamers	Evy Lahaije	Sam Troisfontaine
Benne Jacobs	Haily van Loo	Mailo Weiss
Robin Jacobs	Maud van Loo	Liesanne Woudstra

Veel dank

Mevr. Jessie Bleeser heeft onlangs te kennen gegeven dat ze vanwege gezondheidsproblemen moet stoppen met haar activiteiten in ons parochiezaaltje, Sinds de opening van het zaaltje, ruim 30 jaar geleden, was zij een vertrouwd gezicht voor de vele bezoekers. Van afspraken maken tot inkoop doen, aanwezig zijn of de bezoekers ten dienste te zijn... Jessie was er gewoon! Zo heeft zij de fundamenten gelegd voor een plaats waar menige Gulpenaar zich 'thuis voelt'!

Ook langs deze weg wil het kerkbestuur haar grote dankbaarheid en waardering uitspreken, namens de parochiegemeenschap van Gulpen. Het moge duidelijk zijn dat zij door menigeen gemist zal worden, maar ongetwijfeld zal dit wederzijds zijn.

Jessie, nogmaals bedankt! Het ga je goed!

Even dankbaar is het kerkbestuur door te kunnen melden dat men spoedig geslaagd is in het vinden van een opvolgster, in de persoon van mevr. F. Steins. Zo blijft ons parochiezaaltje een plek om elkaar te ontmoeten. We wensen mevr. Steins veel succes toe!

Het kerkbestuur

Vaderdag



God is onze goede vader, hij zorgt elke dag voor ons. Er staat een mooi verhaal in de bijbel over zijn goede zorgen:

een paar maanden nadat Mozes de joden uit Egypte had geleid, hadden ze verschrikkelijke honger. Ze mopperden tegen Mozes: 'We waren beter bij de vleespotten in Egypte gebleven. We moesten daar wel hard werken en we waren er niet vrij, maar we hadden tenminste genoeg vlees en brood om te eten. Jij hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons allemaal van honger te laten doodgaan!'

Toen zei God tot Mozes: 'Tegen de avond zal ik voor vlees zorgen en elke ochtend zal ik voor jullie brood laten regenen uit de hemel. De mensen moeten het verzamelen en zoveel nemen als ze nodig hebben.'

En 's avonds kwam er een vlucht kwartels die neervielen over het kamp van de joden. De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. Toen die was opgetrokken zagen ze overal op de grond een fijne, korrelige laag. Het was wit en smaakte naar honingkoek. De joden verzamelden het en aten het op. Ze noemden het manna. Elke ochtend, zolang ze door de woestijn trokken, zorgde God dat er manna was voor zijn volk.

De Ziekenzalving

De heilige Ziekenzalving is een van de zeven sacramenten door Christus zelf ingesteld, zoals aangeduid in het Evangelie van Marcus 6,13) waarin Jezus de apostelen uitzond om te prediken, duivels uit te drijven en de zieken te zalven met olie en hen te genezen. De apostel Jakobus, de broeder des Heren, zegt in 5,14-16): is iemand ziek onder u, laat hij de presbyters (priesters) van de gemeente roepen, zij moeten een gebed over hen uitspreken, hen met olie zalven in de naam van de Heer. Vroeger werd dit sacrament het sacrament der stervenden of wel "het laatste Oliesel" genoemd. doch het Tweede Vaticaans Concilie verklaart dat het beter "Zalving der Zieken" kan worden genoemd, omdat het niet uitsluitend het sacrament is van degenen die in levensgevaar verkeren. Het is bedoeld voor alle ernstige zieken, alsmede aan hen die een gevaarlijke operatie moeten ondergaan of zwakke bejaarden ook als zij niet aan een gevaarlijke ziekte lijden. Men kan dit sacrament meerdere malen ontvangen. Het is het sacrament waarin de zieke de genade van de H. Geest en Gods kracht en steun ontvangt om zijn lijden te kunnen dragen en hem genezing schenkt wanneer het de zieke heilzaam is. De zalving geschiedt met olijfolie welke in de Christmamis (meestal woensdag in de Goede Week) gewijd wordt door de bisschop.

Het ritueel

De handoplegging. Na een gebed waarin de priester Gods bijstand vraagt legt hij in stilte de handen op (de handoplegging is een oeroud gebaar waarin de hulp van Gods geest gevraagd wordt).

De Zalving

Voor de zalving bidt de priester. Heer laat uw dienaar, die in gelovig vertrouwen gezalfd wordt met deze heilige olie, verlichting vinden voor zijn pijn en in zijn lijden worden getroost. Daarna zalft hij de zieke op het voorhoofd en op de handen, terwijl hij zegt: moge de Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van de H. Geest. Moge Hij u heil brengen en verlichting geven. Moge Hij u van zonden bevrijden en verlichting geven.

Slotritus

De ritus wordt besloten met de zegen waarin de priester de zegen vraagt van God de Vader alsmede van Gods Zoon en dat de H. Geest de zieke mogen verlichten.

Het sacrament mag alleen door een priester toegediend worden.

Daar er in de meeste ziekenhuizen geen priesters meer in dienst zijn als rector, moet u voor de Ziekenzalving de eigen parochiepriester waarschuwen.

Mocht iemand reeds overleden zijn dan kan het sacrament niet worden toegediend.

Zowel de zieken alsmede zijn familieleden die de bediening bijwonen, mogen in dit Sacrament bijzonder Gods bijstand ervaren.

Franciscusgroep Wijlre-Gulpen

Hulp nodig? Waar kan ik die vinden?

Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer:

06-44377571

Spreuken

Spreuk van de maand

Wie God eenmaal zoeken wil, vindt hem overal.

Weer /natuur spreuk

Kijk naar de mooie natuur en kalmeer je gemoed.

Wist u dat...

- de kruisprocessie in Gulpen door 4 personen in ere werd gehouden (corona proof)?
- de werkzaamheden in Gulpen bijna voltooid zijn en het prachtig is geworden?
- onze kerken weer meerdere personen mogen toelaten?
- wij allen hunkeren naar het einde van de pandemie?

Dinsdag 1 juni: *H. Justinus, martelaar*
9.00 uur: voor kracht en genezing van de zieken

Donderdag 3 juni: *HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren*
9.00 uur: ouders Moberes -Bastin

Zaterdag 5 juni
17.30 uur: Leo Ramaekers (col)

Zondag 6 juni: Hoogfeest H.Sacrament
09.30 uur: Jo Driessen bgv verjaardag

Dinsdag 8 juni
9.00 uur: voor de mantelzorgers

Donderdag 10 juni
9.30 uur: voor de jeugd

Zaterdag 12 juni
17.30 uur: Theo Coonjers; Martin Sleijnen

Zondag 13 juni Xle Zondag door het Jaar - B
09.30 uur: bijzondere intenties

Dinsdag 15 juni
9.00 uur: voor trouw en standvastigheid van de gezinnen

Donderdag 17 juni
9.00 uur: voor het welzijn van de parochianen

Zaterdag 19 juni
17.30 uur: Els Wessels-Lassauw (col)
jaardienst Hub en Lies Lousberg-Creusen

Zondag 20 juni Xlle Zondag door het Jaar - B
09.30 uur: Lor Hupperichs (col); Agnes Vaassen -Aelmans (col); ouders Moberes-Bastin;

Mieke Deben-Ramakers (col)

Dinsdag 22 juni
9.00 uur: voor de jonggehuwden

Donderdag 24 juni Hoogfeest Geboorte H.Johannes de Doper
9.00 uur: voor het welzijn van de parochies

Zaterdag 26 juni
17.30 uur: zeswekendienst let Henrotte-Hazen; Peter Blezer en ouders
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Zondag 27 juni XIIIe Zondag door het Jaar - B
09.30 uur: jrd Jan Wierds en dochter Conny; Nelly van Druten-Bogers (col)
collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Dinsdag 29 juni
9.00 uur: jrd ouders Grassère-Maubach; jrd ouders Schijns-Franssen

Familieberichten

Overleden

23-04-2021 Mevr.M. Schmitz-de Jong, 72 jaar
11-05-2021 let Henrotte-Hazen, 76 jaar
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

H. Vormsel Wijlre

Op vrijdag 28 mei hebben onderstaande kinderen het H. Vormsel ontvangen.

Wij feliciteren van harte:

Jesse Baltussen	Eleni Geijzen	Ninthe Martens
Justin Beset	let Geurts	Guusje Moulen
Niek Delissen	Max Gossen	Tess Pieters
Demi Dreessen	Vin Kleikers	Ryan van Weersch
Meike Frijns	Hay Kreuwels	Sjoerd Wessels

Elkaar ontmoeten in Wijlre

Door alle maatregelen als gevolg van het coronavirus is het in het afgelopen jaar bijna onmogelijk geweest om elkaar te ontmoeten. Nu er enig zicht is op versoepelingen hebben de Paus Franciscusgroep en Kernoverleg Wijlre een initiatief genomen om wekelijks een middag te organiseren waarbij dorps en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten in het cafégedeelte van het Wielderhoes. Vanaf 7 juli van 13.00 tot 17.00 uur kan iedereen op de woensdagmiddag hier terecht. Voor een lekkere drankje, een spelletje, een praatje en gezelligheid. Natuurlijk is de bar op die middag open en de organisatoren zullen zorg dragen voor een hapje.



Iedereen is welkom. Zin om een kaartje te leggen met dorpsgenoten of de krant te lezen? Uiteindelijk bepaalt de bezoeker wat hij of zij leuk vindt om te doen. Afhankelijk van de wensen van de bezoekers kunnen in de nabije toekomst andere activiteiten georganiseerd worden. De organisatie heeft ideeën genoeg, maar de bezoeker bepaald.

Uiteraard is het doorgaan van deze activiteit afhankelijk van de overheidsmaatregelen die op dat moment gelden, maar er is goede hoop dat we op 7 juli kunnen starten. Wij houden u op de hoogte. Kijk voor actuele informatie op de website www.mviefentwintig.nl of volg ons op facebook: bewonersnetwerkwielder.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

Website Gulpen

www.parchiegulpen.nl

Website Wijlre

www.parchiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal	Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Vicevoorzitter	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431