

# Parochie blad



## Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

September 2021 jaargang 10 nr 9

“Zie de vogels in de lucht en de bloemen op het veld...”



Bij het schrijven hiervan trekken ontelbaar velen weer op naar hun vakantiebestemming. Vaak heel ver weg, uren lange reizen en files trotserend. Je moet er wel wat voor over hebben, is mijn gedachte! Genietend van een heerlijk kop koffie aan de keukentafel

zie ik plotseling een heel klein vogeltje op het dakterras. Een beetje muskleurig, maar fijner gebouwd en met een heel beweeglijk staartje. IJverig zocht 't naar iets lekkers. Telkens als dit vogeltje even op vloog zag ik een oranjebruine flits in zijn staart veertjes. Geregeld bleef 't even stilstaan en trilde dan hevig met dat wonderlijke staartje. Alsof het telkens even polste hoe 't het ervoor stond, zo tussen hem en mij.

Ja, zo gebeuren er vaak wonderlijk mooie dingen voor je ogen, als je 't tenminste wil zien! Gewoon thuis, maar ook op andere vakantieplaatsen. Misschien zelfs wanneer je in de file geduldig staat te wachten...

Deze wonderlijke mooie dingen zijn allemaal een gave van onze goede God. Evenals wijzelf! Die maken ons blij en hoopvol.

Ik hoop dat u allen, waar dan ook, een mooie vakantie hebt gehad. Hebt mogen genieten van de schoonheid van Gods schepping. Ons gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus het zegt. Met hernieuwde kracht mogen we nu verder zorg dragen voor de Schepping.

P.Bronneberg, pastoor-deken

### Liturgische vorming

Als Katholieken vieren we op zondag, de dag des Heren, de Eucharistie. De H.Mis is de bron en het hoogtepunt van heel het christelijk leven. Hij die ons gezegd heeft: “blijft dit doen om Mij te gedenken”, komt zelf in ons midden.

In de komende periode worden enkele (zaterdag) middagen georganiseerd van 13.00 - 15.30 uur, waarbij de vicaris voor liturgie, vicaris E. Smeets, ons hierover komt vertellen. Deze zullen plaatsvinden in de parochiezaal van Gulpen en wel op 18 september (inleiding & spiritualiteit liturgie); 16 oktober (de viering van de eucharistie 1); 20 november (het kerkelijk jaar 1); 15 januari (inrichting & bouw van de kerk); 5 maart (het kerkelijk jaar 2) en 2 april (de viering van de eucharistie 2).

Wenst u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u zich wenden tot de de Sint Gregoriusvereniging: [activiteiten@sgv-roermond.nl](mailto:activiteiten@sgv-roermond.nl) of via de website [www.sgv-roermond.nl](http://www.sgv-roermond.nl)

**Woensdag 1 september:** *Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping*

19.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard

**Vrijdag 3 september:** *Heilige Gregorius de Grote, kerkleraar*

**Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie**

18.00 uur **Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste**

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

**Zaterdag 4 september**

19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Troutje Wouters-Coelen (col); Nico Hamaekers; Augusto Diana

**Zondag 5 september:** XXIIIe Zondag door het Jaar - B

11.00 uur: jrd Sjeng Bleser; Sjir Straaten (col); Roos Thoma-de Bie (vw buurtbewoners)

**Maandag 6 september**

19.00 uur: tev H.Bernadette

**Woensdag 8 september: Feest van Maria Geboorte**

19.00 uur: voor de levende- en overleden leden van het Maria-comité

**Vrijdag 10 september**

19.00 uur: voor onze communicantjes en hun ouders

**Zaterdag 11 september**

19.00 uur: jrd Marga Jacobs

**Zondag 12 september:** XXIVe Zondag door het Jaar - B

11.30 uur: **Viering EH Communie**

jrd echtpaar Ploemen-Pinckers (st); Wiel DeBie (col)

**Maandag 13 september:** *H.Johannes*

*Chrisostomus, bisschop*

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

**Woensdag 15 september**

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

**Vrijdag 17 september**

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

**Zaterdag 18 september**

19.00 uur: jrd Liza Didden-Janssen tevens tiv Hubert Didden (st); jrd ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer; echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st)

**Zondag 19 september:** XXVe Zondag door het Jaar - B

11.00 uur: jrd ouders Pinckers-Offermans tevens tiv overledenen van de familie; jrdnten Gulpen echtpaar Pinkers-Hendrikx (st); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); Sjir Straaten (col)

**Maandag 20 september:** *HH.Martelaren van Korea*

19.00 uur: voor vrede in de wereld

**Woensdag 22 september**

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

**Vrijdag 24 september**

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

**Zaterdag 25 september**

19.00 uur: jrd Beb Bessems-Austen (st)

**Zondag 26 september:** XXVIe Zondag door het Jaar - B

11.00 uur: jrd Sjir Cobbenhagen (st); jrd ouders Joseph Wouters en Lieske Wouters-Franssen (st); jrd Bèr Senden; ouders Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col)

**Maandag 27 september:** *H.Vincentius de Paul, priester*

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

**Woensdag 29 september: Feest**

**HH.Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël**

19.00 uur: voor onze Bisschop

#### Familieberichten

##### Overleden

op 31 juli 2021 Roos Thoma-de Bie, 74 jaar

*Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede*

##### Gedoopt

op 11 juli 2021 Elise Jacobs

op 8 augustus Saar en Lucas Wijnands

*Moge de dopelingen altijd de vreugde van de Heer in hun leven ervaren*

##### Huwelijk

op 18 september 2021 in de kerk te Mechelen

Edwin Lardinois en Shena Theunissen

*Van harte proficiat*

#### Communicanten Gulpen

Op **zondag 12 september 2021** ontvangen tijdens de H. Mis **om 11.30 uur** onderstaande kinderen hun **Eerste Heilige Communie**

Liz Bartholomé

Ties Bormans

Elysia Canisius

Iliene Geerdes

Felien Hendrickx

Siënna Hendriks

Catherina Hercegfi

Ricardo Heijnens

Ravi van Kan

Star van der Laan

Mika Lemlijn

Sem Lindelauf

Julian Van Loo

Fay Meijs

Dawid Molin

Youp Narinx

Noah Odekerken

J'naya Prevo

Nagina Regalis

Norvairo Regalis

Ruben Schreurs

Sjors Smeets

Raff Smeijers

Alan Szostak

Owen Timmers

Féline Willems

Lisa Wouters

### Liturgische vorming

Het Vormsel vervolmaakt de genade van het doopsel waardoor wij werden opgenomen in het goddelijk kindschap. Het is het sacrament dat ons de H. Geest geeft om ons te sterken in de beleving van ons geloof, om onze band met de Kerk te verstevigen en ons te helpen om door woord en daad te getuigen van ons christelijk geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt tegenwoordig nog op dezelfde manier toegediend als in de tijd der apostelen. De Bisschop of zijn plaatsvervanger strekt zijn handen uit over de vormelingen en bidt dat hun de gaven van de H. Geest geschonken wordt. Dan legt hij ieder afzonderlijk de hand op en spreekt hem of haar bij de naam en zegt "ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods. Daarbij zalft hij het voorhoofd van de vormeling met het H. Chrisma (dat door de bisschop gewijd is in de Goede Week) en tekent hem met het zegel van Gods geest. In de westerse kerken wordt het vormsel als het "sacrament van het volwassen worden" toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt, aangezien hun allereerste geloofsbelijdenis namens hen is afgelegd door hun ouders en peetouders. Nu ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en handelen beginnen te dragen, vernieuwen zij zelf voordat zij het H. Vormsel ontvangen hun geloofsbelijdenis.

In onze parochies wordt het Vormsel meestal aan de leerlingen bij het verlaten van de basisschool toegediend, een cruciaal moment in hun leven voordat ze beginnen aan het voortgezet onderwijs op weg naar het volwassen worden.. .

In de Oosterse Kerk wordt het Vormsel onmiddellijk na het doopsel toegediend samen met de H. Communie.

In de westerse Kerk wordt bij doopsel van een volwassene eveneens het Heilig Vormsel toegediend en ontvangt hij of zij de H. Communie.

Fons Bessems

### Niet zo veel

Tim trekt zijn laarzen aan en neemt een grote mand. 'Waar ga je heen, Tim?' 'Ik moet schatten zoeken in het bos. Morgen is het bosdag op school.' 'Dat is een leuke opdracht' zegt mama, 'kom zet je pet op en vertrek vlug op schattenjacht.' Het ruikt lekker in het bos, er liggen veel bladeren op de grond. 'Dit wordt mijn eerste schat' zegt Tim blij. 'Ik neem ook van die mooie bladeren mee voor mijn vrienden, een vuurrood blad voor Rik, een goudgeelblad voor Loes, een oranje blad voor Sarie, en nog een blad, en nog een en nog een. Wat beweegt daar onder de bladeren? Een egel kijkt Tim boos aan. 'Nee zeg, niet zo veel! Ik heb die bladeren nodig. Mijn familie slaapt hier in de winter. Die bladeren houden ons lekker warm. Als jij ze meeneemt, gaan we dood van de kou! 'Sorry', zegt Tim, 'dat wist ik niet.' Tim laat de bladeren liggen. Wat verder ziet hij een hoop eikels. Daar kun je leuke dingen mee maken. Tim neemt een handvol eikels voor Rik. Een handvol eikels voor Loes. Een handvol eikels voor Sarie. En ... Oeps, wie springt daar uit de boom? Een boze eekhoorn! 'Nee zeg! Niet zo veel! Die eikels heb ik nodig. Straks is het winter en dan is er niets meer hier te eten. Als ik geen eikels heb, ga ik dood! 'Sorry', zegt Tim, 'dat wist ik niet. Tim laat de eikels liggen. Hij ontdekt een nieuwe schat: een prachtige denappel. 'Ik neem er een mee voor Rik, en één voor Loes en één voor Sarie. En ook voor de juf en ... Een bosmuis loopt op hem af 'Nee zeg! Niet zo veel! Ik heb die nodig! Tim begrijpt er niets van. 'Wat kun je nu met zo'n denappel doen? 'Er groeit niets in de winter, Daarom eet ik het zaad van een denappel. Als jij die meeneemt, ga ik dood van de honger.' 'Sorry', zegt Tim, 'dat wist ik niet. Tim kijkt naar zijn lege mand. Nu moet hij zonder schat naar school. Wat zal de juf zeggen? En zijn vrienden? Tim stapt verdrietig naar huis. 'Wacht even!' De dieren uit het bos rennen achter Tim aan. 'Wij hebben een cadeau voor jou! De egel geeft drie grote bladeren. De eekhoorn legt een paar eikels in de mand. En de bosmuis geeft een mooie denappel. 'Dank je wel!' zegt Tim verbaasd. Maar jullie hebben dit toch nodig! De dieren schudden hun hoofd. 'We kunnen je niet alles geven, maar een beetje kunnen we wel missen.



(naar een verhaal van G. ROUSSEAU)



Ik ben Stefano Bruno en ik kom uit Calabrië (Zuid-Italië). Ik ben 24 jaar oud en ik hoop in september aan mijn zesde en dus laatste jaar van de studie te beginnen aan het Grootseminarie Rolduc. Daar volg ik mijn opleiding. Wat de studie betreft; de rest van mijn opleiding speelt zich af in het Grootseminarie Redemptoris Mater te Cadier en Keer. Zes jaar geleden, na een periode van onderscheiding in het kader van de Neocatechumenale Weg, heb ik mij beschikbaar gesteld om de roeping tot het priesterschap te volgen in welk werelddeel dan ook. Toen kwam ik per loting naar Nederland, in het bisdom Roermond.

Van huis uit ben ik katholiek: ik was actief in mijn parochie als misdienaar en als cantor en ik deed tevens mee, net als de rest van mijn familie, aan de Neocatechumenale Weg. Als adolescent ging ik wel naar de Kerk maar tegelijk heb ik mijn geluk willen zoeken buiten God om, in wereldse zaken. Dingen als succes, verkeringen, aanzien van anderen krijgen, goede resultaten op school

of in de sport, zijn allemaal mooi maar het geluk dat ze verschaffen is niet blijvend maar kortstondig, houdt snel op en laat je leeg achter. Daarin het leven te zoeken heeft mij pijn veroorzaakt. Om gewaardeerd te worden door anderen moest ik altijd mij a.h.w. "verkleeden", een soort "masker" dragen, want ik was bang om mijzelf te laten zien, met al mijn fouten, zonden, tekortkomingen. Mede dankzij de Neocatechumenale Weg heb ik ervaren dat God mij kent en van mij houdt zoals ik ben, met zijn liefde heeft Hij altijd vergeven, Hij heeft nooit onverschillig mij de rug toegekeerd maar telkens als ik viel heeft Hij mij met barmhartigheid en geduld doen opstaan. Deze ervaring van de liefde van God staat centraal in mijn roeping geschiedenis.

Op mijn 14<sup>de</sup> heb ik Gods roepstem gehoord in het kader van WJD (Wereld-Jongeren-Dag) in Madrid. Sindsdien heb ik die stem vooral op de moeilijke, beslissende momenten telkens gehoord. Ook al kwamen er twijfels op, heeft God mij nooit verlaten, met zijn trouw is Hij nooit van mijn zijde geweest. Dat heb ik vooral meegemaakt op de momenten van crisis, van bijna vertwijfeling, tijdens de priesteropleiding. Zo'n moment was bijvoorbeeld de dood van mijn vader, 3 jaar geleden. Daarbij heb ik de steun van God bijzonder ervaren: ik weet zeker dat Hij bij mij en heel mijn familie was. In de uitvaart hebben wij, door Gods genade, mogen getuigen van ons geloof in de verrijzenis en het werd een "feest":. Mijn moeder heeft toen gewild dat de Kerk versierd zou worden met veel bloemen, net als voor een huwelijk, en dat de klokken feestelijk zouden luiden.

Bijna aan het einde van mijn opleiding mag ik hier mijn pastorale stage komen lopen, waar ik heel dankbaar voor ben. In het bewustzijn van mijn zwakheden en tekortkomingen wil ik mij nog eens aanbevelen aan uw gebed. Ik ben er zeker van dat de leiding van Deken Bronneberg en de steun van u allemaal mij op weg zullen helpen naar het volbrengen van de wil van God (als Hij blijft), het priesterschap.

## Gebed voor onze aarde

Almachtige God, die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal én in het kleinste van uw schepselen, Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft, stort over ons uit de kracht van uw liefde, opdat wij zorgen voor het leven en zijn schoonheid behoeden. Overspoel ons met vrede, opdat wij als broeders en zusters leven, zonder iemand te benadelen. God van de armen, help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden. Maak ons leven weer gezond, opdat wij de wereld beschermen en haar niet plunderen, opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en verwoesting. Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken ten koste van de armen en van de aarde. Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken, met verbazing te kijken en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht. Dank dat Gij alle dagen met ons zijt. Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.  
(Paus Franciscus)

## Spreuken

### Spreuk van de maand

In de ogen van God zijn wij allen even wijs en even idioot. (Albert Einstein).

### Weer /natuur spreuk

Als iemand echt van de natuur houdt, vindt men overal schoonheid.

**Donderdag 2 september** 9.00 uur  
voor de vluchtelingen

**Zaterdag 4 september vanaf 9.00 uur Zieken-  
communie**

**Zaterdag 4 september** 17.30 uur  
jrd ouders Pieters-Pisters (st); Hub Schijns

**Zondag 5 september** 09.30 uur  
Nelly van Druten-Bogers (col); Leo Ramaekers  
(col); voor alle vrijwilligers

**Dinsdag 7 september** 9.00 uur  
let Henrotte-Hazen (col)

**Donderdag 9 september** 9.00 uur  
voor vrede in de wereld

**Zaterdag 11 september** 17.30 uur  
jrd Math en Anneke Gossens-Severijns; Wim  
Born en zoon John; Theo Coonjers  
*collecte bestemd voor het onderhoud van de  
parochiekerk*

**Zondag 12 september** 09.30 uur **1<sup>e</sup> H. Commu-  
nieviering**

Mayke Nix-Kicken (st)  
*collecte bestemd voor het onderhoud van de  
parochiekerk*

**Dinsdag 14 september** 9.00 uur  
om kracht en bijstand voor onze zieken

**Donderdag 16 september** 9.00 uur  
om de eeuwige rust voor onze overledenen

**Zaterdag 18 september** 17.30 uur  
zeswekendienst Mia Rabou-Schils; jrd. Jan Ra-  
bou; Els Wessels-Lassauw (col): voor levende  
en overleden leden schutterij St. Maternus in het  
bijzonder voor overleden leden Math Ramakers  
en Math Vanhommerig

**Zondag 19 september** 09.30 uur  
jrd familie Winthagen (st); jrd, Jo Schillings, tv.  
ouders Schillings-Keulders en Marian; Bertien  
Didden-Wijnen en overleden familie; Els Sieben-  
Habets (col)

**Dinsdag 21 september** 9.00 uur  
om een gelukkige toekomst voor onze kinderen  
en jongeren

**Donderdag 23 september** 9.00 uur  
om geloof in onze gezinnen

**Zaterdag 25 september** 17.30 uur  
jrd ouders Pieters-Mechgels (st); Lor Hupperichs  
(col); Agnes Vaassen-Aelmans (col);  
Mieke en François Deben-Ramakers (col); Jo  
Gelders (col)

**Zondag 26 september** 09.30 uur  
jrd Lies Claessens (st); uit dankbaarheid

**Dinsdag 28 september** 9.00 uur  
voor het welzijn van onze parochies

**Donderdag 30 september** 9.00 uur  
om zegen over onze parochie vrijwilligers

#### Familieberichten

#### Overleden

27-07-2021 Mia Rabou-Schils, 79 jaar  
*Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede*

### Communicanten Wijlre

Op 12 september 2021 ontvangen tijdens de viering van 9.30 uur onderstaande communicantjes hun Eerste H. Communie

Theime Blom  
Yentl van Bruggen  
Giel Creusen  
Anne Delissen  
Dannee Dreessen  
Daan van den Dungen  
Milany Eggen  
Esmée Eikenboom

Jordy Haartmans  
Milou Joncker  
Ian Knebel  
Mike van Proemeren  
Owen van Proemeren  
Evi Smeets  
Lieke Vonken

Vanwege de coronamaatregelen is de viering alleen toegankelijk voor genodigden.  
De kerk biedt helaas niet meer plaats dan voor de gezinsleden en opa's en oma's van de communi-  
cantjes.

### Franciscusgroep Wijlre-Gulpen

#### Hulp nodig? Waar kan ik die vinden?

Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer:

**06-44377571**

## **Algemene informatie**

### **Parochie geestelijken**

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen  
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen  
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

### **Tarieven voor de misintenties:**

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

### **Website Gulpen**

www.parchiegulpen.nl

### **Website Wijlre**

www.parchiewijlre.nl

### **Aanleverdatum misintenties**

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

### **Vervallen missen**

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

### **Doopsel**

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

## **Kerkbestuur Gulpen**

<b>Voorzitter</b>	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
<b>Secretaris</b>	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
<b>Penningmeester</b>	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
<b>Overige leden</b>	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
<b>Kostergroep</b>	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
<b>Parochiekantoor</b>	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
<b>Parochiezaal</b>	Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

## **Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen**

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

**Bankrekeningnr. Gulpen** NL79RABO011.78.02.999

## **Kerkbestuur Wijlre**

<b>Voorzitter</b>	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
<b>Vicevoorzitter</b>	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092
<b>Secretaris</b>	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
<b>Penningmeester</b>	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
<b>Lid</b>	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
<b>Bloemsiergroep</b>	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
<b>Kostergroep</b>	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

## **Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre**

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.  
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

## **Bankrekeningnr. Wijlre**

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770  
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431