

# Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

November 2021 jaargang 10 nr 11

## Allerheiligen/Allerzielen

Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgedaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, zegent de priester of diaken de graven. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. Het feest van Allerheiligen vieren we op 1 november. Allerzielen een dag later, op 2 november. Maar omdat die dagen in Nederland geen vrije dag zijn, wordt de Allerzielendienst in de meeste parochies op de zondag ervoor of erna gehouden. Kijk op de pagina's met de misintenties voor de data waarop in onze parochies de vieringen zijn.

## Gebed voor Allerheiligen/Allerzielen

God van ons leven,  
wij danken U voor al uw heiligen:  
de grote en de kleine mensen  
die ons zijn voorgedaan  
op de weg van uw licht.  
Voor de vurige getuigen  
en de sterke strijders,  
voor de stille hoorders  
en de zwijgzame 'doenders'  
om de bezielde mensen  
die misschien anders geloofden dan wij  
en voor al die anderen  
die uw zaak behartigen  
zonder Uw naam te kennen of te belijden.  
Voor onze ouders, onze grootouders,  
voor allen die er in ons leven waren  
die ons een teken gaven  
of ons een weg hebben gewezen,  
voor alle heiligen van vandaag  
- U alleen kent hun naam.

*Anoniem*

**Maandag 1 november Allerheiligen**

11.00 uur: gedachtenis van alle overleden gelovigen

**Dinsdag 2 november Allerzielen**

11.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard

**Woensdag 3 november**

19.00 uur: jrd ouders Hoegee-Jacobi tevens tiv alle overleden familieleden

**Vrijdag 5 november**

vanaf 09.00 uur Ziekencommunie

18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

**Zaterdag 6 november Viering St.Hubertus**

10.00 uur: zeswekdienst Bruno Chiaruttini; jrd ouders Frans en Bertha Schmets-Jongen, zonen Hub en Wiel en dochters Lies en Eugenie; jrd Lambert Webers; Troutje Wouters-Coelen (col); Augusto Diana; Mayke Zink-Beijer; voor een bijzondere intentie

Gemengd koor St.Gregorius

**Zondag 7 november H.Willibrord, Bisschop, Verkondiger van ons geloof, Patroon Nederlandse Kerkprovincie**

11.00 uur: Roos Thoma-de Bie (col)

**Maandag 8 november**

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

**Woensdag 10 november H.Leo de Grote, paus en kerkleraar**

19.00 uur: voor onze Bisschop

**Vrijdag 12 november H.Josafat, bisschop en martelaar**

19.00 uur: tev H.Bernadette

**Zaterdag 13 november**

19.00 uur: jrd Frans Coenjaarts en Jeanny Coenjaarts-Ernenst (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st)

**Zondag 14 november XXXIIIe Zondag door het Jaar - B**

11.00 uur: jrd ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); jrd overleden ouders Rouwette-Ruijpers (st); jrd Peter Severijns, ouders Severijns-Gijssens en ouders Thewissen-Starmans; Wiel De Bie (col); uit dankbaarheid

**Maandag 15 november**

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

**Woensdag 17 november H.Elisabeth van Hongarije**

19.00 uur: voor vrede in de wereld

**Vrijdag 19 november**

19.00 uur: overledenen van de familie Habets-Opreij

**Zaterdag 20 november**

19.00 uur: jrd ouders Jeu Heusschen en Bertien Heusschen-Hacking; jrd ouders Sjeng Kicken en Netty Kicken-Hambeukers; jrd Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters tevens tiv ouders Gerrickens-Peerboom en dochter Maria

**Zondag 21 november Christus, Koning van het heelal**

11.00 uur: jrd ouders Hub Lemmens en Marietta Lemmens-Franken (st); jrd ouders v.d.Heijden-Blezer

**Maandag 22 november H.Cecilia, maagd en martelares**

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

**Woensdag 24 november HH.Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam**

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

**Vrijdag 26 november**

19.00 uur: om Gods zegen over alle parochievrijwilligers

**Zaterdag 27 november**

19.00 uur: 1e jrd Yvonne van der Stelt-Hoppermans tevens tiv ouders van der Stelt-Ruijpers en ouders Hoppermans-Holtkotte; jrd Maurice Martinussen tevens tiv overleden moeder Elly

**Zondag 28 november:**

11.00 uur: jrd ouders Cobbenhagen-Horbach (st); ouders Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col)

Schola

**Maandag 29 november**

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

**Familieberichten**

**Gedoopt**

op 2 oktober Lina Pinkers

op 9 oktober Kees Vinnie

*Moge de dopelingen altijd de vreugde van de Heer in hun leven ervaren*

## Eerste zondag van de Advent

Eerste adventszondag. De adventstijd begint vier zondagen voor [Kerstmis](#). In 2021 is dat op **zondag 28 november**. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.

De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 28 november t/m vrijdag 24 december en duurt **27 dagen**.

### Adventus

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

### Vier zondagen

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdays kan variëren van 22 tot 27.

De vier zondagen van dit jaar zijn:

1e zondag van de Advent: 28 november 2021

2e zondag van de Advent: 5 december 2021

## Paus Franciscusgroep / Bie Truij Wijlre

### Activiteit

De Paus Franciscusgroep en Bie Truij organiseren een kienmiddag op vrijdag 12 november 2021 in het Wielderhoes

Inwoners van Wijlre vanaf 65 jaar zijn van harte welkom.

Zaal open vanaf 13.30 u Aanvang kienen: 14.00 u Einde om 16.30 u

Prijs per kienkaart € 5,00

Belangrijk:

Neem zelf fiches mee om op de kienkaarten te leggen.

Komst met eigen vervoer is wenselijk. Lukt dit niet laat het ons weten.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Lucy Scheepers-Eggen 043-4501244

Bertien Schillings 043-4591520

Emmy Bormans 043-4502896

In het Wielderhoes zijn de geldende coronamaatregelen van kracht. Zorg daarom voor een geldig vaccinatiebewijs of recent negatief testbewijs.

### Hulp nodig? Waar kan ik die vinden?

Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer:

**06-44377571**

## De Doop -Sacrament van het leven.

Na de ontvangst en begroeting van van de dopeling met de ouders en peetouders en vrienden stelt de priester of diaken aan de ouders de vraag: welke naam hebt u uw kind gegeven?. Deze naam staat voor eeuwig geschreven in het boek des levens en in de palm van Gods hand. De tweede vraag is Wat vraagt u aan Gods kerk voor uw kind? Het antwoord luidt: de doop. Hiermee verklaren zij dat zij de dopeling zullen opvoeden in het geloof. Dat betekent dat het God en de naaste leert liefhebben, zoals Christus het ons heeft voorgeleefd. Aan de peetouders wordt gevraagd of zij zullen meehelpen om hun petekind tot een goed Christen te laten groeien. Het eerste teken dat het kind ontvangt is het kruisteken, het teken van onze Verlosser. Daarna volgt de Woorddienst die bestaat uit een lezing uit de Heilige Schrift gevolgd door een korte uiteenzetting en de voorbeden waar Gods zegen wordt afgesmeekt over de dopeling. Hierna volgt de handoplegging. Het oudste zegengebaar van de Kerk dat begeleid wordt door een gebed ,waar Gods hulp gevraagd wordt tegen de macht van het kwaad. Met de zalving van de heilige olie zal Christus kracht de dopeling sterken tegen het kwaad. Vervolgens volgt de Zegening en aanroeping van God over het water waarna de ouders en peetouders hun doopbeloften hernieuwen. Hierna giet de bedienaar een beetje water over het hoofd van het kind en zegt: “ **N**” **Ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.** Daar de pas gedoopte voor eeuwig zal delen in de liefde van God en een getuige wordt van deze liefde zalft de bedienaar de pas gedoopte met het heilig Christma. Het doopkleed wordt opgelegd als teken dat de pas gedoopte bekleed is met Jezus Christus en een nieuw mens is geworden. De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars het teken van de verrezen Heer, die als een licht in de wereld is gekomen, met de opdracht om dat geloof brandend te houden. “Effeta” dat betekent “Ga Open” opdat het geloof zich kan ontplooiën en waarmaken raakt de bedienaar de oren en de mond van het kind aan en zegt Moge Hij je geven dat je spoedig zijn woord kunt verstaan en je geloof kunt belijden. Hierna volgt het samen bidden met alle aanwezigen van het Onze Vader en de toewijding aan Maria waar wij haar moederlijke bescherming vragen . Met de zegen en wegzending wordt de doopviering afgesloten.

Fons Bessems diaken.

## Waar het om gaat

Waar draait het eigenlijk om als je gelovig bent ? Om kruisbeelden en hoofddoekjes, of toch nog om iets anders ? Als je de actualiteit volgt, krijg je soms de indruk dat geloof alleen over rare dingen gaat. Over aanslagen door fanatieke zelfmoordterroristen die vanuit hun geloof chaos en paniek willen veroorzaken. Over seksueel misbruik van kinderen door mensen die juist door hun functie in de kerk die kinderen zouden moeten beschermen. Over onverdoofd slachten van weerloze dieren. Over besnijdenis van kleine jongetjes. Over hoofddoekjes achter het loket of boerkinis aan onze stranden. Over lege kerken en wat we daarmee moeten aanvangen. Terwijl elke gelovige, van welk merk ook, weet dat het eigenlijk niet daarom draait. Dat geloof veel meer te maken heeft met een ander perspectief in je leven. Dat geloof je blik verruimt omdat je de wereld leert zien als de plek die ze zou kunnen worden als we meer en meer ons hart openstellen voor elkaar. Dat geloof van alle mensen kinderen van God maakt en dus zijn alle mensen je broers en zusters. Wie gelooft, werkt met kleine stapjes mee aan de droom van een nieuwe wereld van samenhang, elkaar nooit afschrijven, zachtheid, vergeving en rechtvaardigheid. Overal ter wereld zijn gelovigen samen met andere mensen van goede wil daarmee bezig. Wie goed kijkt, ziet de mosterdstruikjes al groeien. We moeten niet opgeven vanwege alle hindernissen onderweg. We zijn er nog lang niet. Maar God werkt met ons mee.

(K. Janssen in Kerknet.be)

## Spreuken

### Spreuk van de maand

Als je van het ouder worden kunt genieten dan blijf je jong van geest.

### Weer /natuur spreuk

Wie de zon tegemoet treedt heeft de schaduw achter zich.

### Kruis Spreuken

Op een kruis te Epen-Zeegel.

### God gaf het ons, God nam het ons, Gods name zij geprezen

Op een kruis te Keuteberg

### In der Sjiem van 't kruis leep nog nemes verlore

**Maandag 1 november** 19.00 uur **Allerheiligen**

**Dinsdag 2 november** 19.00 uur **Allerzielen**  
Math Ramakers

**Donderdag 4 november** 9.00 uur  
om kracht voor onze zieken

**Zaterdag 6 november vanaf 9.00 uur Zieken-  
communie.**

**Zaterdag 6 november** 17.30 uur  
Jo en Bertha Ortman-Simons

**Zondag 7 november** 9.30 uur  
jrd Sjef Kurvers

**Dinsdag 9 november** 9.00 uur  
voor vrede in de wereld

**Donderdag 11 november** 9.00 uur  
om geloof in onze gezinnen

**Zaterdag 13 november** 17.30 uur  
jrd Mia en Johan Keulders-Thewissen (st); jrd  
ouders Coen en Fien Lemmens-Hensgens; Theo  
Coonjers;

Mia Cerfontein-Brouwers nms bejaardensoos  
*Collecte bestemd voor het onderhoud van de  
parochiekerk*

**Zondag 14 november** 9.30 uur  
Mia Rabou-Schils (col); ouders Loozen-  
Ackermans, dochters en schoonzoon  
*Collecte bestemd voor het onderhoud van de  
parochiekerk*

**Dinsdag 16 november** 9.00 uur  
Jan Vandenberg (col)

**Donderdag 18 november** 9.00 uur  
voor onze bisschop

**Zaterdag 20 november** 17.30 uur

jrd ouders Jozef Bertram en Anna Geelen (st);  
jrd Wiel en Annie Vliex-Sleijpen; Els Wessels-  
Lassauw (col);

Mieke Deben-Ramakers (col); let Henrotte-  
Hazen (col); Jo Gelders (col); ouders Wiel en  
Tiny Crutzen-Coonjers

**Zondag 21 november** 9.30 uur  
jrd Winand en Annie Knops-Crutzen

**Dinsdag 23 november** 9.00 uur  
voor het welzijn van onze parochianen

**Donderdag 25 november** 9.00 uur  
voor vrede in de wereld

**Zaterdag 27 november** 17.30 uur *Kinderneven-  
dienst*

jrd ouders Braken-Voncken en zoon Jan (st); jrd  
Pierre Hodiamont en Christina Hodiamont-  
Knops;

Michel Scheepers en familie

**Zondag 28 november** 9.30 uur  
jrd Henk Gelders; jrd Frans Hendriks

**Dinsdag 30 november** 9.00 uur  
voor het welzijn van onze parochies

#### Familieberichten

##### Gedoopt

op 9 oktober Evi Oberjé

*Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer  
ervaren in hun leven.*

### Zelf een Adventslinger maken

Op zondag 28 november begint de advent. Het duurt dan precies 24 dagen voordat het Kerstmis is. Veel kinderen beginnen op die dag af te tellen totdat het Kerstmis is. Je kunt zelf een Adventsslinger maken zodat je kunt bijhouden wanneer Kerstmis is.

#### Wat heb je hier voor nodig:

Benodigheden:

\*veel kleuren papier, schaar, lijm,

#### Wat moet je doen:

Knip van allerlei kleuren papier 24 repen van ca 5 bij 20 cm.

Lijm eerst 1 reep tot een ring en haak daarin steeds de volgende.

Je kunt bv op elke ring een nummer zetten van 1 t/m 24,  
en elke dag een ring weghalen tot kerstmis.



### Elkaar ontmoeten in Wijlre

Op elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur is het Wielderhoes open met de bedoeling om elkaar te ontmoeten. Veel mensen uit Wijlre hebben hier al gebruik van gemaakt. Er zijn een aantal kaarttafels die druk bezocht worden. Regelmatig worden er bijzonder activiteiten georganiseerd zoals jeu de boules, filmmiddag en muziekprogramma's. Toegang is gratis. Kom gezellig eens kijken.

De middagen worden georganiseerd door Bewonersnetwerk Wielder en de Paus Franviscugroep

## **Algemene informatie**

### **Parochie geestelijken**

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen  
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen  
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

### **Tarieven voor de misintenties:**

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

### **Website Gulpen**

www.parchiegulpen.nl

### **Website Wijlre**

www.parchiewijlre.nl

### **Aanleverdatum misintenties**

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

### **Vervallen missen**

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

### **Doopsel**

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

## **Kerkbestuur Gulpen**

<b>Voorzitter</b>	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
<b>Secretaris</b>	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
<b>Penningmeester</b>	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
<b>Overige leden</b>	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
<b>Kostergroep</b>	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
<b>Parochiekantoor</b>	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
<b>Parochiezaal</b>	Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

## **Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen**

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

**Bankrekeningnr. Gulpen** NL79RABO011.78.02.999

## **Kerkbestuur Wijlre**

<b>Voorzitter</b>	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
<b>Vicevoorzitter</b>	Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092
<b>Secretaris</b>	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
<b>Penningmeester</b>	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
<b>Lid</b>	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
<b>Bloemsiergroep</b>	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
<b>Kostergroep</b>	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

## **Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre**

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.  
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

## **Bankrekeningnr. Wijlre**

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770  
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431