

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

December 2021 jaargang 10 nr 12

Advent... de weg de komst van de Heer

Bij het schrijven hiervan staat onze omgeving nog in het teken van Sinterklaas en op vele plaatsen al in het teken van Kerstmis. Dit geeft al aan dat 'wachten' niet de sterkste kant van de mens is. We willen vaak alles zelf bepalen, wanneer het ons uitkomt en liefst zo snel mogelijk. Geduldig uitzien naar is niet alleen een gave, maar ook een opgave!

En toch weten we allemaal dat de 'volwassen Christus' eens in ons leven zal komen. Advent is de tijd bij uitstek om ons daarop voor te bereiden. Dat wil zeggen: het Kerstkind is gekomen om ons een voorbeeld te geven en ons uit te nodigen om dit voorbeeld na te volgen. Zodat bij Zijn komst, Hij ons eens 'wakende' zal aantreffen. Wachten betekent dus niet 'afwachten' maar ermee bezig zijn. Daarom is het thema van de eerste week "waakzaamheid"!

Wanneer we op Zijn uitnodiging ingaan ervaren we zeker dat het niet altijd even gemakkelijk is, dat wachten best wel iets van ons vraagt. De tweede en de derde zondag stelt de persoon van Johannes de Doper centraal die oproept tot inkeer: "keer u naar Hem". Maar de uiteindelijke beloning is er ook naar! De laatste zondag van de Advent toont ons de engel Gabriël, de bode van God die de vreugdevolle boodschap brengt: "uw Verlosser is nabij.

Ik wens ons allen een goede voorbereiding op het Kerstfeest. Zoals de adventskrans telkens meer licht geeft, mag het ons iedere keer bemoedigen en aanmoedigen om te volharden. Ook wanneer het eens somber en donker voelt in ons leven.

P.Bronneberg, pastoor-deken

Inzamelactie voor de voedselbank

In deze, letterlijk, koude dagen aan het begin van de winter, kunnen we zelf bijdragen aan een beetje, figuurlijke, warmte voor onze medemens in nood. Daarom zal er ook dit jaar weer de inzameling zijn van houdbare levensmiddelen tbv de voedselbank. Zoals afgelopen jaren zamelen we in Wijlre en Gulpen hier ook weer voor in en wel tot en met 11 december.

Op het boodschappenlijstje staan dit jaar: pasta, bakolie/olijfolie, rijst, blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, koffie en thee, aardappelpuree (pak), houdbaar broodbeleg (o.a. jam, hagelslag, stroop), vruchtensap (pak) en maandverband.

Inleveren kan achter in de kerk van Gulpen, die overdag steeds open is. Inleveren in Wijlre kan tijdens de opstelling van het parochiecentrum en op werkdagen tussen 16 en 19 uur.

Ook dit jaar zal er in deze periode een bus in de kerk staan waarin de bekende Douwe Egberts-koffiepunten verzameld worden. Hiermee ontvangt de voedselbank pakken koffie om de pakketten aan te vullen. Een gelegenheid om de keukenlade na te gaan en er een goed doel mee te ondersteunen!

Op weg naar Kerstmis mogen we ons hart laten spreken en onze medemens nabij zijn.

U doet toch ook mee? Samen voor de Voedselbank!

Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis

Op maandag 20 december a.s. zal er in de kerk van Gulpen een boeteviering plaatsvinden ter voorbereiding op Kerstmis. U bent van harte welkom om 19.00 uur!

Woensdag 1 december

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

Vrijdag 3 december *H. Franciscus Xaverius, priester*

vanaf 9.00 uur Ziekencommunie

18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 4 december

19.00 uur: Mayke Zink-Beijer; Augusto Diana

Zondag 5 december *Ile Zondag van de Advent - Jaar C*

11.00 uur: jrd Louis Debougnoux; jrd Lizie Van den Hove-Weerts en Louise Van den Hove-Franssen; Troutje Wouters-Coelen (col); Roos Thoma-de Bie (vw echtgenoot)

Maandag 6 december *H.Nicolaas, bisschop*

19.00 uur: voor onze Bisschop

Woensdag 8 december *Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangenis*

19.00 uur: voor de levende- en overleden leden van het Maria-comité

Vrijdag 10 december

19.00 uur: tev H.Bernadette

Zaterdag 11 december

19.00 uur: zeswekendienst Harrie Conraads; jrd Jef Janssen tevens tiv Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)

Zondag 12 december *IIle Zondag van de Advent - Jaar C*

11.00 uur: jrd ouders Leo Didden en Maria Didden-Höppener (st); Wiel De Bie (col); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); Bèr Senden; ouders Pinckers-Offermans tevens tiv overledenen van de familie

Maandag 13 december *H.Lucia, martelares*

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Woensdag 15 december

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Vrijdag 17 december

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Zaterdag 18 december

19.00 uur: jrd ouders Claassens-Jacobs; Herbert Essers tevens tiv overledenen van de familie

Zondag 19 december *IVe Zondag van de Advent - Jaar C*

11.00 uur: jrd Wiel van Ham; ouders Fouarge-Feron, ouders Fouarge-Schins en Piet Starmans

Maandag 20 december

19.00 uur: **Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis**

Woensdag 22 december

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie i.v.m.Kerstmis

19.00 uur: Tiny Abels-Schellings (col)

Familieberichten**Gedoopt**

op 24 oktober Lenn Rouwette

op 7 november Lotte Prikken

Moge de dopelingen altijd de vreugde van de Heer ervaren in hun leven

Overleden

op 26 september 2021 Bruno Chiaruttini 81 jaar

op 2 oktober 2021 Günter Frankort 84 jaar

op 22 oktober 2021 Harrie Conraads 96 jaar

op 29 oktober 2021 Philma Benen-Habets 84 jaar

jaar

op 16 november 2021 Ferdi Groneschild 90 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Bisschop Smeets te gast in Gulpen

Onlangs bracht onze bisschop een verrassingsbezoek aan onze parochie. Op zondagmorgen vierde hij met ons de H. Mis. Ondanks de beperkingen vw. zijn ziekte, toont hij op deze wijze zijn betrokkenheid bij de parochies van ons bisdom. En daarom, wanneer zijn gezondheid het toelaat, bezoekt hij wekelijks een parochie. Door middel van ons gebed weten wij ons verbonden met hem.

Mooie Hubertusviering in Gulpen

Vanwege de beperkingen rond het coronavirus kon de traditionele Hubertusmarkt dit jaar wederom geen doorgang vinden. Wel mochten we, tijdens een plechtige viering, God lof brengen op voorpraak van de heilige Hubertus. De prachtige klanken van het klarinettenensemble van Harmonie St.Petrus, het St.Gregoriuskoor van Gulpen en de aanwezigheid van velen, maakten het een indrukwekkend geheel. Ook dit jaar vond er de "broodjeszegening" plaats. Met dank aan de ondernemersvereniging SPKR die hiervoor zorgde.

Volgende editie parochieblad

De volgende editie van het parochieblad verschijnt rond 19 december. In deze editie staan de misintenties vanaf 24 december tot en met 31 januari 2022. Misintenties voor plaatsing in deze editie dienen uiterlijk op 9 december binnen te zijn.

Sacramentalia

Naast de zeven sacramenten kennen wij binnen de katholieke Kerk zegeningen en handelingen om het leven te heiligen. Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentalia is dat sacramenten door Jezus Christus zelf zijn ingesteld voor het eeuwige heil en sacramentalia niet direct door Christus, maar door de kerkelijke traditie.

Er zijn vele sacramentalia. Onder hen nemen de zegeningen een belangrijke plaats in. Zij zijn zowel een lofprijzing van God voor zijn werken en gaven, als een voorbede van de kerk, opdat wij volgens de geest van het Evangelie van Gods gaven gebruik mogen maken.

Enkele voorbeelden zijn:

- Zegening van wijwater, van graven, kroetwusch, broodzegening, adventskrans.
- Zegeningen van personen zoals de Blasiuszegen, kinderzegening, zegening van pelgrims, zegening van echtparen bij huwelijksjubilea en bejaardenzegening.
- Zegening van dieren.
- Zegening van voorwerpen ten dienste van de liturgie zoals kelk, kruisbeeld, heiligenbeeld, kerkklokken en orgel.
- Zegening voor persoonlijk gebruik zoals rozenkrans, huwelijkskaars, huiszegen, autozegening.

Moge zij ons helpen bij de beleving van ons geloof op onze levensweg.

Fons Bessems

Vergeeten heiligen



De voorgevel van de kerk van Wijlre wordt versierd door de beelden van de H. Barbara en de H. Isidorus. De H. Barbara afgebeeld met in haar handen een toren met drie ramen als herinnering dat haar vader haar opsloot in een toren daar zij weigerde te trouwen.

Zij was de beschermheilige voor de mijnwerkers en haar beeld stond dan ook in iedere Limburgse mijn, meestal op de plaats waar de mijnwerkers zich verzamelden om af te dalen in de mijn. De H. Isidorus is de beschermheilige voor de landbouwers. Hij wordt afgebeeld in werkkleding met een landbouwwerktuig in zijn handen. Hun feestdagen 4 december (H. Barbara) en 15 mei (Isidorus) staan niet meer op de

liturgische kalender. De beelden van beiden geven een goed beeld weer hoe, in de eerste helft van de vorige eeuw, de verdeling was van de meeste arbeiders in de parochie Wijlre. De ene helft waren mijnwerkers de andere landbouwers. Voor de mijnwerkers was 4 december de grote feestdag. Er werd niet gewerkt. Men begon met een plechtige H. Mis in de kerk waarna er een koffietafel was in het patronaat en het 's avonds een feestavond was. Voor ons kinderen van mijnwerkers was het ook een belangrijke dag want wij hadden schoolvrij, doch de kinderen van niet mijnwerkers moesten wel naar school. Ik kan me niet herinneren dat de kinderen van agrariërs op 15 mei schoolvrij hadden. Beide beelden zijn meer dan alleen maar nostalgie, daar zij ook een beeld weergeven hoe het leven dagelijks verbonden was met het religieuze.

Fons Bessems

Paus van Franciscusgroep helpt

Hulp nodig? Waar kan ik die vinden?

Wanneer u op zoek bent naar hulp bij het invullen van formulieren of van uw papieren, hulp bij het boodschappen doen of gewoon voor een praatje, dan kunt u steeds de hulplijn bellen. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug. Uiteraard kunt u ook anderen aanmelden voor hulp. U kunt de Paus Franciscusgroep bereiken via telefoonnummer:

06-44377571

Kerstpakketten actie in Wijlre

De Paus Franciscusgroep organiseert al een aantal jaren een Kerstpakkettenactie. Mensen uit de kern Wijlre die een moeilijke periode doorgemaakt hadden, door welke oorzaak dan ook, kregen een kerstpakket. We wilden hen laten merken dat we aan hen dachten, hun verdriet of moeilijke situatie wilden we meedragen. Graag slaan we een arm om iemand heen om te laten merken dat we omzien naar elkaar.

Omdat de actie afgelopen jaren in goede aarde is gevallen, willen wij deze kerstpakkettenactie ook dit jaar weer doen.

Elk jaar bekijken we dan opnieuw wie in dit jaar voor een pakket in aanmerking kan komen. Het is dus niet automatisch zo dat iemand die eerder een kerstpakket kreeg, er dit jaar ook één krijgt. We rekenen op uw begrip daarvoor.

De Paus Franciscusgroep heeft een aantal mensen en gezinnen op het oog die dit vriendelijke gebaar, deze arm om je heen, goed kunnen gebruiken. Mensen die we een hart onder de riem willen steken.

Via een aantal intermediairs proberen we een meer compleet beeld te krijgen van deze mensen in Wijlre. Maar we kunnen ook uw hulp goed gebruiken want we willen ook niemand teleurstellen.

Kent u iemand waarvan u denkt: "die verdient een kerstpakket", laat het ons dan weten.

Dat kan via een telefoontje naar de Paus Franciscusgroep telefoon 06-44377571. Een e-mail aan franciscusgroepwg@gmail.com mag ook.

Ook kunt u een briefje met daarop de naam van degene waaraan u denkt, deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Holegracht 27 te Wijlre of de daarvoor bestemde collectebus achter in de kerk te Wijlre.

Vermeld hierop "kerstpakket 2021" met naam en adres van degene waarvoor het pakket is bedoeld.

Wanneer u de kerstpakkettenactie financieel wilt ondersteunen kunt u tijdens de Adventsperiode uw gift deponeren in de collectebus achter in de kerk van Wijlre.

U kunt ook iets overmaken via de bank op nummer NL50 RABO 0363 9412 15 o.v.v. kerstpakketten-actie.

De bankrekening staat op naam van Stichting M Viefentwintig, die als overkoepelende stichting de activiteiten van de Paus Franciscusgroep coördineert (www.mviefentwintig.nl)

Alvast bedankt voor uw medewerking, namens de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Data Eerste heilige Communie en H.Vormsel 2022 bekend

Onlangs zijn de data vastgelegd voor de Eerste heilige Communie en H.Vormsel in het jaar 2022. Uiteraard zullen we rekening moeten houden met de situatie rond de coronapandemie op dat moment. Vooralsnog gaan we uit van de volgende data:

In de kerk van Gulpen zal op 1 mei a.s. de viering van de eerste heilige Communie zijn. Ter voorbereiding hierop zal er 7 december a.s. een ouderavond zijn. Op 9 juli zal het H.Vormsel toegediend worden door onze nieuwe vicaris-generaal H. Quaedvlieg. Ter voorbereiding hierop zal er 25 januari een ouderavond plaatsvinden.

In de kerk van Wijlre zal de viering van de eerste H.Communie traditiegetrouw op Pinksterdag zijn, 5 juni 2022. Ter voorbereiding hierop zal er 18 januari een ouderavond plaatsvinden. Het H.Vormsel zal toegediend worden op 1 juli 2022, ook door onze vicaris-generaal H. Quaedvlieg. Ter voorbereiding hierop zal er 26 januari een ouderavond plaatsvinden.

Spreuken

Spreuk van de maand

Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter (Phil Bosmans)

Weer /natuur spreuk

Elke wandeling in de natuur levert meer op dan we zoeken.

Kruis Spreuken

Epen, Burckstraat

"Ik ben het levende brood."

Gulpen-Berghem,-Panoramaweg.

"Ach zondaar beziet mijn wonden . Dit voor uw zonden, Verander uw leven. Zal ik u de hemel geven."

Ingber,Rijksweg

"Maak van deze daag 'ne gooien daag."

Donderdag 2 december 9.00 uur
voor de jeugd

Zaterdag 4 december vanaf 9.00 uur zieken-
communie.

Zaterdag 4 december 17.30 uur
jrd ouders van Reij-Eggen en kinderen (st); jrd
Albert en Mia Hofman- van Rey (st); jrd Marij van
den Boorn- van Wersch; ouders Math en Jeanne
Didden-Lousberg (st)
*collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk*

Zondag 5 december 09.30 uur **IIe Zondag van
de Advent - Jaar - C**

jrd Rob Nacken en overl. familie; Sjef Vleugels
(col)

*collecte bestemd voor het onderhoud van de
parochiekerk*

Dinsdag 7 december 9.00 uur *H. Ambrosius,*
kerkleraar

voor geloof in onze gezinnen

Donderdag 9 december 9.00 uur
voor de vluchtelingen

Zaterdag 11 december 17.30 uur
jrd Peter Blezer; Theo Coonjers

Zondag 12 december 09.30 uur **IIIe Zondag
van de Advent - Jaar C**

Mia Rabou-Schils (col)

Dinsdag 14 december 9.00 uur *H. Johannes van*
het Kruis, kerkleraar

voor onze bisschop

Donderdag 16 december 9.00 uur
voor de kerkleiders

Zaterdag 18 december 17.30 uur
Els Wessels-Lassauw (col); Mieke en François
Deben-Ramakers (col); Jo Gelders (col)

Zondag 19 december 09.30 uur **IVe Zondag
van de Advent - Jaar C**

jrd Ruud Schneiders

Dinsdag 21 december 9.00 uur
voor een gezegende kersttijd

Donderdag 23 december 9.00 uur
voor vrede in de wereld

Donderdag 23 december vanaf 9.30 uur **Zie-
kencommunie i.v.m. Kerstmis**

Familieberichten

Gedoopt

op 24 oktober Kiki Vrancken

*Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in haar leven*

Overleden

2-11-2021 Raymond Weerts, 59 jaar

14-11-2021 Jo Eyck, 92 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Lichtjesviering 2021

Ook dit jaar stonden de kinderen in Wijlre stil bij het heengaan van dierbaren. Op de vooravond van Allerzielen vond er een prachtige viering in de kerk plaats, opgeluisterd door een ensemble van de Harmonie en koor Galou. Aansluitend trokken de kinderen met brandende kaarsen naar het kerkhof en plaatsten deze bij de graven. Dank aan de werkgroep, de kinderen en aan allen die hier aan bijgedragen hebben.



Zo komen we aan de adventskrans

Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding.

In het begin van de 19^e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 20,—.

Website Gulpen

www.parchiegulpen.nl

Website Wijlre

www.parchiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

| | |
|------------------------|--|
| Voorzitter | Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 |
| Secretaris | Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048 |
| Penningmeester | Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261 |
| Overige leden | Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder) |
| Kostergroep | Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929 |
| Parochiekantoor | Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226 |
| Parochiezaal | Mevr. Fieny. Steins 06-15031212 |

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

| | |
|-----------------------|---|
| Voorzitter | Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 |
| Vicevoorzitter | Dhr. K. Donners Parallelweg 2 Tel .06-22290092 |
| Secretaris | Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261 |
| Penningmeester | Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406 |
| Lid | Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder) |
| Bloemsiergroep | Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879 |
| Kostergroep | Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461 |

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431