

# Parochie blad Gulpen Wijlre



St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Kerst en januari 2022 jaargang 11 nr. 1

## Kom tot Hem, wie je ook bent

Wel of geen maatregelen, wel of geen beperkingen, maar de prachtige kerststallen sieren wederom ons Heuvelland of onze woningen. Gezinnen of verenigingen deden weer veel moeite om de kerstgedachte levend te houden.

Zonder woorden brengen de beelden een boodschap tot ons, van vrede en hoop. Zie de tederheid en de warmte waarmee Jozef en Maria het Kind omringen. Maar zie vooral het Kind in de voederbak: in armoede geboren, Hij mag er zijn zoals Hij is.

Het pasgeboren Kerstkind, verwelkomt eenieder die er komt met open armen. Ook tot ieder van ons wil Hij zeggen: "Je bent welkom, zoals je bent". In de stal wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen de geleerde koningen in hun rijke gewaden of de opletende herders met hun kudde. Ongetwijfeld denkt iedereen het zijne ervan en beleven ze dit bijzonder moment op een eigen en persoonlijke manier. Maar één ding is zeker. Ze zijn er, en weten "ja, God is met ons"!

In onze kerkgebouwen en op vele andere plaatsen mogen wij deze dagen weer dit beeld aanschouwen. Met open armen ontvangt Hij ook ons! Zie dan de herders en de wijzen die de weg vonden, al dan niet via een omweg. Hun hart werd vervuld van vrede en vreugde. Hoopvol en dankbaar vertrokken ze.

Ik wens ons allen toe dat ook wij de stap durven zetten om Hem te naderen. Ons niet te groot of te klein voelen, te rijk of te arm. Dan alleen zullen we Hem erkennen als de "Emmanuel", de God met ons. Kerstmis zal dan ook voor ons het feest van hoop zijn, van vrede en vreugde.

Namens ons kerkbestuur en het pastorale team, wens ik u allen van harte een Zalig Kerstfeest en een zegenrijk 2022.

P.Bronneberg, pastoor-deken

## Wijziging (tijden) vieringen

### Vieringen in coronatijd...

Met alle maatregelen is het onmogelijk om langer van te voren te kunnen aankondigen wat wel of niet mogelijk is. Zo hebben we onlangs, plotseling de avondmissen moeten verplaatsen naar de ochtend. Hoe lang dit nog duurt, weten we niet.

Daarom is het advies om regelmatig onze website te raadplegen. Hier worden alle aanpassingen wereldkundig gemaakt. ( [www.parochiegulpen.n.nl](http://www.parochiegulpen.n.nl) of [parochiewijlre.nl](http://parochiewijlre.nl) ).

### Kerstvieringen

Vanwege de maatregelen zal er ook dit jaar géén gezinsviering en/of nachtmis zijn op kerstavond. Het is immers niet toegestaan om na 17.00 uur activiteiten te laten doorgaan in de kerk. Daarom zal op vrijdag 24 december de H.Mis om 14.00 uur zijn in Gulpen en om 15.30 uur in Wijlre.

Op vrijdag 31 december, zal de H.Mis uit dankbaarheid om 14.00 uur in Wijlre zijn en om 15.30 uur in Gulpen.

**In de loop van de avond zal er nog een H. Mis worden uitgezonden via voornoemde websites. Rond 22.00 uur zal de H. Mis beschikbaar.**

## Veel dank

Na vele jaren lid te zijn van het kerkbestuur van Wijlre heeft Kasper Donners onlangs te kennen gegeven te gaan stoppen. Langs deze weg mogen we onze dankbaarheid en waardering uitspreken jegens zijn jarenlange inzet en deskundigheid. Voor wie Kasper kent, weet dat hij zich met hart en ziel ingezet heeft voor onze gemeenschap. Ook nu zal hij zich blijven inzetten als parochie vrijwilliger en ondersteuning van het bestuur. Ook hier, veel dank en waardering voor!

Kerkbestuur St. Gertrudis

**Vrijdag 24 december**

14.00 uur: 1e jrd Marlies Schlenter-Geelen

**Zaterdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis**

11.00 uur: jrd overleden ouders Prevoo-Vluggen tevens tiv overleden kinderen; Günter Frankort (col); overledenen familie Aussems-Fouarge en overledenen familie Hick-Boon (st); Roos Thoma-de Bie (col); Hub Lousberg (vw echtgenote); Gunther Böhmer en zoon Richard; Marcel In de Braek en ouders In de Braek-Meijs; Pierre Bormans en zoon Marc; overledenen familie Narinx; Fons de Bie; Leontina Wenders-Sluysmans; ouders Pinckers-Offermans en overleden familieleden; ouders Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters; Harrie Conraads; ouders Clé Cobbenhagen en Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter; voor een bijzondere intentie

**Zondag 26 december Tweede kerstdag**

11.00 uur: jrd Hub Jacobs (st); jrd Guillaume van den Heuvel; jrd Peter Coumans; jrd Frans Simons tevens tiv Pierre Simons; Troutje Wouters-Coelen (col); Sijr Straaten en zoon Bert; ouders Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col); ouders Lemmerling-Jacobs, ouders en kinderen Lousberg-de Lamboy en Fred Dircks; ouders Prevoo-van Loo en zoon René; Paula Pinkers-Spiertz; ouders Hamaekers-Leroy, zonen Nico, Huub en Math en tante Bep Leroy; Leontina Wenders-Sluysmans; Tiny Jetten; Fiény en Peter Bischoff-Mousset; Heinz Jetten; Augusto Diana

**Maandag 27 december**

09.00 uur: voor de vervolgte christenen

**Woensdag 29 december**

09.00 uur: om geloof in onze gezinnen

**Vrijdag 31 december**

15.30 uur: overleden collectanten St.Petrus-Parochie

**Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag, feest van Maria moeder van God**

11.00 uur: jrd Gerda Gulpen en Albert Sterkenburgh (st); Roos Thoma-de Bie (col); Mathieu Sieben; Mayke Zink-Beijer; voor de overledenen familie Narinx; voor een bijzondere intentie

**Zondag 2 januari**

11.00 uur: uit dankbaarheid

**Maandag 3 januari**

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

**Woensdag 5 januari**

19.00 uur: tev H.Bernadette

**Vrijdag 7 januari**

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

**Zaterdag 8 januari**

19.00 uur: zeswekendienst Piet Heidendal; jrd Math en Riet Bartholomé-Bollen (st)

**Zondag 9 januari:**

11.00 uur: zeswekendienst Ferdi Groneschild; 1e jrd Wiel DeBie tevens tiv Fiény DeBie-Voncken; 1e jrd Troutje Wouters-Coelen tevens tiv Louis Wouters; 1e jrd Jean Lemmens; jrd Rector Guillaume Kroonen (st); jrd Jos Hautvast (st); jrd ouders Conraads-van Loo tevens tiv overleden kinderen (st);

jrd ouders Albert en Mia Brouns-Nix; Fred Claesens; jrd Jean Peerboom; ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); overleden ouders Jacobs-Leenaerts; uit dankbaarheid bgv 90e verjaardag tevens tiv Wiel Ubachs en zoon Mattie en overledenen familie Ubachs-Vliegen

**Maandag 10 januari**

19.00 uur: voor vrede in de wereld

**Woensdag 12 januari**

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

**Vrijdag 14 januari**

19.00 uur: voor onze Bisschop

**Zaterdag 15 januari**

19.00 uur: zeswekendienst Lenie Meijs-Schillings; jrd Sjeng en Bertine Schreuder-Meessen; echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st); ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer

**Zondag 16 januari**

11.00 uur: zeswekendienst Tiny Boucher-De la Haije; jrd Jacques Kockelkoren (st)

**Maandag 17 januari**

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

**Woensdag 19 januari**

19.00 uur: voor onze kosters

**Vrijdag 21 januari**

19.00 uur: voor Sjaak Cortenraad en zoon Jan; Gunther Böhmer en zoon Richard

**Zaterdag 22 januari**

19.00 uur: jrd Wiel Abels tevens tiv Tiny Abels-Schellings

**Zondag 23 januari**

11.00 uur: zeswekendienst Maria Neven-van den Berg; Roos Thoma-de Bie (col); voor een bijzondere intentie

**Maandag 24 januari:**

19.00 uur: om Gods zegen over alle parochiëvrijwilligers

**Woensdag 26 januari**

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

**Vrijdag 28 januari**

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

**Zaterdag 29 januari**

19.00 uur: Michel Bormans

**Zondag 30 januari**

11.00 uur: jrd Tonnie Kockelkoren-de Bruin tevens tiv ouders Kockelkoren-Blume; ouders Sjeng en Maria Houben-Schnackers (col); Dinie Widdershoven

**Maandag 31 januari**

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

**Familieberichten**

**Overleden**

op 25 november 2021 Piet Heidendal 83 jaar  
op 25 november 2021 Tiny Boucher-De la Haije 79 jaar  
op 26 november 2021 Lenie Meijs-Schillings 95 jaar  
op 30 november 2021 Maria Neven-van den Berg 98 jaar  
*Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede*

## Verdere stappen in de parochie samenwerking

Al vele jaren werken de parochies van Gulpen en Wijlre samen. Niet alleen één priester en diaken delen, of een regelmatig overleg tussen de besturen, maar zeker ook elkaar helpen waar mogelijk is. Het is een geleidelijke weg naar federatievorming.

Sinds afgelopen zomer is de samenwerking uitgebreid met de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken en werden er tevens twee kapelaans benoemd. Bedoeling is dat binnenkort ook de parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller aan deze samenwerking zullen worden toegevoegd.

Per 1 januari zullen de besturen van Gulpen en Wijlre samensmelten. Twee zelfstandige parochies onder één bestuur! Leden zullen zich bijzonder blijven inzetten voor hun eigen parochie, maar het overleg met elkaar zal structureel zijn.

Laten we bidden dat deze samenwerking goede vruchten mag voortbrengen voor onze gelovige gemeenschap.

## Sneeuw in Damascus

Voor veel christenen in het Westen is Kerst een feest van relatieve vrede. Samen met familie, vrienden, geschenken, een diner. Wat een feest. Vakantie, vrijheid, vrede. In gebieden waar christenen vervolgd worden, is dat heel anders. Christenen mogen helemaal niet in alle openheid Kerst vieren. Kerst is voor hen wel heel belangrijk, maar zo anders als voor ons. Zij aanbidden het Christuskind in het geheim. Ik vertel u het verhaal over Hanna, een christin in Syrië. Een paar jaar geleden. Ze woont in een door verwoesting getroffen Damascus met haar man en twee dochters. Het leven is ongelooflijk zwaar. Kerken zijn aangevallen en vernietigd, veel christenen hebben alles verloren wat ze hebben.

Hun huis, hun werk, alles. Sommigen verloren hun leven en kregen daardoor juist eeuwig leven. Hanna

vertelt over haar leven in Syrië: "Het sneeuwt in Damascus. Het is koud. We hebben niets om ons te warmen. Er is groot gebrek aan olie en gas en de stroomvoorziening is niet stabiel. Steeds maar weer een storing. Gisteren was ik met m'n dochter thuis en we trokken alle kleren aan die we konden vinden. Maar ik ben verscheurd als ik denk aan alle Syriërs die nu op straat leven. Mijn hart breekt als ik aan de kinderen denk die in hun zomerkleren over straat lopen. Ik zou ze zo graag willen helpen. Maar het is voor mij veel te gevaarlijk om over straat te gaan. Ik ben christen. Ik ben m'n leven niet zeker. En Kerst... is geen feest voor ons dit jaar. Hoe kunnen we feest vieren als allerlei mensen in onze omgeving lijden? Wij bidden onze gebeden in een kapot geschoten kerk. We hebben geen kerstversieringen. Elke versiering daagt terroristen uit om ons aan te vallen. Ze sturen ons als christenen regelmatig een bericht: we hebben een speciaal kerstgeschenk voor jullie, drie bomauto's." Dát is de sfeer van Kerst in het Midden-Oosten. Kerst in Syrië. Kerst in Damascus. Alles duister. En toch... in die diepe duisternis... wordt het licht... Het Licht van Kerst... Een lichtend vuur dat nooit meer dooft...!



## Paus van Franciscusgroep helpt

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep.

Wij zijn **telefonisch bereikbaar** op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

**06-44377571**

Wij helpen onder andere bij:

- **Kleine klusjes** in en rondom het huis,
- **Invullen** van **formulieren** voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van **gemeentelijke regelingen** en kostenreductie (bv jeugdsport- en cultuurfonds).
- **Ondersteuning** bij het oplossen van **schuldenproblematiek**.
- **Bezoek voor een praatje of samen wandelen**

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

## Licht

Laten we ons warmen aan het licht.  
Laten we elkaar aansteken met die warmte.  
Laat de vlam van de hoop in ons opgloeien.  
Laat het vuur in de korte lontjes uitdoven.  
En laat er een golf van warmte door de wereld gaan.

## Gebedsweek van de eenheid

'Licht in de duisternis'. Als Kerstmis net voorbij is, staat de ster van Bethlehem in januari nog even centraal tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen, die van 16 tot en met 23 januari (oorspronkelijk 18 t/m 25 januari) wordt gehouden. De ster staat symbool voor het licht dat straalt in de duister en de weg wijst naar Jezus.

Kerken uit het Midden-Oosten hebben dit thema gekozen naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüsevangelie, waarin het verhaal wordt verteld van de wijzen die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. "Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus," zegt projectleider Jan Willem Janse van de Week van gebed. "Maar onze verdeeldheid maakt het moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden."

Volgens Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, past het thema ook goed in onze tijd, omdat de wereld hunkert naar licht in de duisternis. "De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten zien," zegt ze. "De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen."

## Je moet het maar weten?

### Waar is de 1e Zondag door het jaar gebleven?

Het liturgisch jaar kent een vast schema rond de grote feestdagen. Het kerkelijk jaar begint op eerste zondag van de advent. Dan volgt Kerstmis met de Kersttijd. Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd, gevolgd door Pasen en de Paastijd, die afgesloten wordt met Pinksteren. De weken en maanden daaromheen worden in kerkelijke termen de 'tijd door het jaar' genoemd. Dit zijn drieëndertig of vierendertig zondagen, al naar gelang de datum waarop Kerstmis en Pasen vallen. Nu is er met die 'gewone' zondagen iets gek aan de hand. De 'tijd door het jaar' begint steevast op de '2e Zondag door het jaar'. Je kunt er elk evangelieboek op nakijken: nergens is een 1e zondag te vinden. Waar is die gebleven?

Het antwoord luidt dat de '1e Zondag door het jaar' samenvalt met wat sinds de hervorming van de liturgie de laatste zondag van de Kersttijd is. Op de zondag na 6 januari (Driekoningen) wordt de 'Dooop van de Heer' gevierd. Het Kerstkind is een volwassen man geworden. Met het doopsel door zijn neef Johannes begint voor Jezus zijn openbare optreden en daarmee begint in de liturgie tevens de 'tijd door het jaar'.

## Wijziging misstipendia

De kerkbesturen van parochies Gulpen en Wijlre hebben gezamenlijk besloten de misstipendia met ingang van 1 januari 2022 te wijzigen naar: doordeweekse missen € 10,- missen op zaterdag, zondag of feestdag € 22,50

## Spreuken

### Spreuk van de maand

Liefde wordt verankerd in mooie herinneringen die je kunt koesteren.

### Weer /natuur spreuk

Hef je gezicht naar het licht en draai je hart met de zon mee.

### Kruis spreuken

#### Mechelen-Dal Bissen

Halt Wanderer, wehr du auch bis, gedenke das der Herr Dein Richter ist

#### Wittem Rijksweg

Zijn kruis, Ons heil

#### Slenaken

Hub respek veur eeder inge

**Vrijdag 24 december** 15.30 uur **Kerstavond**  
Rob Nacken en overleden familie; Hein en Henri Hazen; ouders Tiny en Friedel Heckmanns

**Zaterdag 25 december** 9.30 uur **Hoogfeest van Kerstmis**

jrd Jo Driessen; jrd Tonny Wetzels-Habets; pater Sjuul Habets; Jeanne Habets-van Can; Els Sieben-Habets;

let Henrotte-Hazen; overledenen familie Frijs-Eichhorst

*collecte bestemd voor het onderhoud van de parochiekerk*

**Zondag 26 december** 09.30 uur **Tweede kerstdag**

ouders Geelen-Pieters en Giel Geelen; Giel Ackermans; ouders Mobers-Bastin; ouders Kurvers-Notermans; Paul Wilders; Giel en Anna Lemmens-Kicken; Julie, Pierre Sluijsmans en dochters Mia, Elly en Lea; Twan en Marietje Knops-Paffen

*collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk*

**Dinsdag 28 december** 9.00 uur

Mien Packbier-Senden en ouders

**Donderdag 30 december** 9.00 uur  
voor een gezond en vreugdevol 2022

**Vrijdag 31 december** 14.00 uur

Hein en Henri Hazen; uit dankbaarheid

**Zaterdag 1 januari** 09.30 uur **Nieuwjaarsdag, feest van Maria moeder van God**

Jan Vandeberg (col); Rob Nacken en overleden familie; Bertien Frijs-Eichhorst

**Zondag 2 januari** 09.30 uur

jrd Gerda Martens-Muijres

**Dinsdag 4 januari** 9.00 uur

voor onze parochianen

**Donderdag 6 januari** 9.00 uur

voor de vrijwilligers van onze parochies

**Zaterdag 8 januari** 17.30 uur

zeswekendienst Dimitri Geijssen; jrd Dolf Schleijsen en Mia Schleijsen (st)

*collecte bestemd voor het onderhoud van de parochiekerk*

**Zondag 9 januari** 09.30 uur

jrd Els Otten-Laeven; Mia Rabou-Schils (col);

Sjef Vleugels

*collecte bestemd voor het onderhoud van de parochiekerk*

**Dinsdag 11 januari** 9.00 uur

voor geloof in onze gezinnen

**Donderdag 13 januari** 9.00 uur

voor de zieken

**Zaterdag 15 januari** 17.30 uur

Els Wessels-Lassauw (col)

**Zondag 16 januari** 09.30 uur

Jeanne Habets-van Can

**Dinsdag 18 januari** 9.00 uur

let Henrotte-Hazen (col)

**Donderdag 20 januari** 9.00 uur

voor de vluchtelingen

**Zaterdag 22 januari** 17.30 uur

Jo Gelders (col); echtpaar Deben-Ramakers

(col)

**Zondag 23 januari** 09.30 uur

jrd José van Deursen-Vankan; jrd Peter Blezer;

Sjef Vleugels (col)

**Dinsdag 25 januari** 9.00 uur

voor de jeugd

**Donderdag 27 januari** 9.00 uur

voor trouw en standvastigheid voor de gehuwden

**Zaterdag 29 januari** 17.30 uur

voor het welzijn van onze parochianen

**Zondag 30 januari** 09.30 uur

jrd ouders Hub en Marieke Geelen-Hodiamont

(st); ouders Dautzenberg-Pieters (st)

#### **Belangrijk:**

Het parochiekantoor in Wijlre is op 28 en 30 december **GESLOTEN**

Wel kunt u misintenties aanvragen per

mail: [gertrudis@hetnet.nl](mailto:gertrudis@hetnet.nl)

#### **Familieberichten**

#### **Gedoopt.**

Op 12 december Hailey Eggen

*Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in haar leven*

#### **Overleden**

op 26 november 2021 Dimitri Geijssen 16 jaar

*Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede*

### **Buurtvereniging Nuuj Buurt Wielder nodigt iedereen uit**

Buurtvereniging Nuuj Buurt Wielder gaat samen met de bewoners in de Nuuj Buurt een gezellige kerstsfeer brengen. Evenals voorgaande jaren worden er kerstbomen geplaatst, kerststerren aan de lantaarnpalen opgehangen, bij enkele huizen zetten de bewoners een kerstgroep/kerststal in de tuin voor het huis, óf achter het raam, of zorgen voor lichtjes-versiering.

Kortom, kom genieten van lichtjes en kerstsfeer in de Nuuj Buurt, maak er een leuke kerst-wandelactiviteit van.



## **Algemene informatie**

### **Parochie geestelijken**

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen  
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen  
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

### **Tarieven voor de misintenties:**

Weekdagen € 10,—; Weekendiensten € 22,50

### **Website Gulpen**

www.parochiegulpen.nl

### **Website Wijlre**

www.parochiewijlre.nl

### **Aanleverdatum misintenties**

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

### **Vervallen missen**

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

### **Doopsel**

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

### **Kerkbestuur Gulpen**

<b>Voorzitter</b>	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
<b>Secretaris</b>	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
<b>Penningmeester</b>	Mevr. M. Gillissen-van der Vight Tel. 043-6010261
<b>Overige leden</b>	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
<b>Kostergroep</b>	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
<b>Parochiekantoor</b>	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
<b>Parochiezaal</b>	Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

### **Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen**

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

**Bankrekeningnr. Gulpen** NL79RABO011.78.02.999

### **Kerkbestuur Wijlre**

<b>Voorzitter</b>	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
<b>Secretaris</b>	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
<b>Penningmeester</b>	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
<b>Lid</b>	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
<b>Bloemsiergroep</b>	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
<b>Kostergroep</b>	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

### **Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre**

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.  
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

### **Bankrekeningnr. Wijlre**

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770  
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431