

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Maart 2022 jaargang 11 nr. 3

Vastentijd: van moeilijk loslaten tot dankbaarheid

Afgelopen week is onze kapelaan verhuisd van Slenaken naar Eys. Enkele dagen later zucht hij er nog steeds diep bij wanneer hij hierover vertelt. Eenieder die wel eens (vaker) een verhuizing heeft meegemaakt kan er zich iets bij voorstellen. Dagenlang bezig zijn met inpakken en wanneer het zover is, staat er vele uren een verhuis(vracht)wagen in de straat. Dozen worden vakkundig opgestapeld en (zware) meubels netjes ingepakt. Bij aankomst aan het nieuwe adres alles weer in omgekeerde volgorde op de plaats zetten. Dan begint het zoeken en afvragen: in welke doos heb ik dit of dat gelaten?

Verhuizen is geen gemakkelijke opgave. Het is immers altijd een beetje van je leven inpakken en niet goed weten of alles nog hetzelfde zal zijn als je het weer uitpakt. Het zijn immers niet alleen herinneringen die meereizen, dan merk je dat zelfs handen en voeten een geheugen hebben. Plotseeling voelen de voeten in het donker niet meer het bekende treetje bij de keukendeur, of vinden de handen niet meer de klink zonder te kijken!

Dan ervaren we hoe snel we ons aan een plaats of aan dingen binden. Misschien is het mensen eigen om van een vaste stek te houden, vasthoudend aan vertrouwde aandacht, gewoontes of spullen. Zonder erbij stil te staan is dit juist een valkuil in het leven. We steken onevenredig veel tijd en energie in zaken die minder belangrijk zijn.

De komende veertigdagentijd is wederom een tijd om in het bijzonder ons geestelijk leven te 'verhuizen'. Stil te staan bij hetgeen waar het wel om draait: onszelf, onze naaste en God. Durven los te komen van alles wat ons onterecht bindt en meer te waarderen wie en wat in ons leven echt van belang is. Daar hebben we geen grote verhuismotoren voor nodig: het zijn immers de mensen om ons heen die een écht 'thuis' vormen!

P.Bronneberg, pastoor-deken

R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan na 25 februari

Ruimte en mogelijkheden

De bisschoppen spreken op korte termijn over verdere details van de versoepelingen van de coronamaatregelen en maken deze na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.

Woensdag 2 maart *Aswoensdag*

19.00 uur: om een gezegende vastentijd

Vrijdag 4 maart

Vanaf 9.00 uur Ziekencommunie

18.00 uur: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 5 maart

19.00 uur: jrd Louis Wouters tevens tiv Troutje Wouters-Coelen; Mayke Zink-Beijer

Zondag 6 maart *1e Zondag van de veertigdagentijd*

11.00 uur: uit dankbaarheid bgv een 90e verjaardag tevens tiv Michel Bormans en overledenen van de familie; 1e jrd Maria Houben-Schnackers tevens als jrd Sjeng Houben (st); jrd Theo Gerrekens; jrd Jef Kleijnen; jrd Wim Eussen; ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); Tiny Boucher-De La Haije (col); Lenie Meijsschillings (col); Jacques Van den Hove (col); ouders Boers-Geurts; ouders Boumans-Vrösch en overleden kinderen; voor een bijzondere intentie

Maandag 7 maart

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

Woensdag 9 maart

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Vrijdag 11 maart

19.00 uur: om Gods zegen over alle parochiële vrijwilligers

Zaterdag 12 maart

19.00 uur: jrd overleden Anny Prevoo tevens tiv overledenen van de familie; Günter Frankort (col); ouders Houben-Schnackers (st); echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois tevens tiv ouders Janssen-Beckers en ouders Lardinois-Pieters (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)

Zondag 13 maart *2e Zondag van de veertigdagentijd*

11.00 uur: jrd Theo Bessems; jrd Jo Heunen; jrd Gunther Böhmer tevens tiv zoon Richard; Tiny Boucher-De la Haije

Maandag 14 maart

19.00 uur: tev H.Bernadette

Woensdag 16 maart

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

Vrijdag 18 maart

19.00 uur: Sjaak Cortenraad en zoon Jan

Zaterdag 19 maart *H.Jozef, Bruidgom van de H.Maagd Maria*

19.00 uur: jrd echtpaar Colen-Janssen (st); jrd Giel Debets (st); jrd Bebbe Leroy (st); Augusto Diana

Zondag 20 maart *3e Zondag van de veertigdagentijd*

11.00 uur: 1e jrd Sjr (Ger) Straaten tevens als jrd Bert Straaten; jrd Ria Cobbenhagen-Kuttschrütter tevens tiv Cle Cobbenhagen (st); jrd Zuster Teunissen tevens tiv overledenen van de familie Teunissen-Smits (st); Deken Frans Hennissen; Tiny Boucher-De la Haije; voor een bijzondere intentie

Maandag 21 maart

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Woensdag 23 maart

19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners van onze parochie

Vrijdag 25 maart *Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)*

19.00 uur: voor de jongeren die zich voorbereiden op het heilig Vormsel

Zaterdag 26 maart

19.00 uur: uit dankbaarheid

Zondag 27 maart *4e Zondag van de veertigdagentijd*

11.00 uur: jrd ouders Mobers-Rohen; jrd ouders Zink-Vliegen (st); jrd Tiny Bleijlevens (st); jrd ouders Bormans-Gerrekens tevens tiv overleden kinderen; Roos Thoma-de Bie (col); Dinie Widdershoven; Tiny Boucher-De la Haije

Maandag 28 maart

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Woensdag 30 maart

19.00 uur: Tiny Abels-Schellings (col)

Johannes Passion gaat door!

Ook dit jaar zal er een uitvoering zijn van de Johannes Passion in de kerk van Gulpen. Op vrijdagavond 8 april a.s. om 20.15 uur zal het Kempisch Koor deze ten uitvoer brengen.

Kaarten zijn verkrijgbaar in het parochiekantoor van Gulpen.

Kaartavond in parochiezaaltje weer mogelijk

Vanaf vrijdag 4 maart is weer de kaartavond in het parochiezaaltje te Gulpen, aanvang 19 uur 30.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.



Inzegening Missiekruis op Gulperberg

Op vrijdag 18 maart a.s., om 14.00 uur zal het pas gerestaureerde Missiekruis op de Gulperberg geplaatst en (her)ingezegend worden.

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft de tand des tijds behoorlijk aan het houtwerk van het kruis geknaagd, waardoor een grondige restauratie noodzakelijk is. Dit is de afgelopen weken gebeurd! Nu kan het Missiekruis teruggeplaatst worden. Op 18 maart a.s. zal dit werk voltooid worden met de (her)inzegening. Langs deze weg willen we een bijzonder woord van dank en waardering uitspreken naar allen die zorg hebben gedragen om dit monument te bewaren voor de toekomst. Met name aan de leden van Galopia, gemeente Gulpen, bedrijven, maar zeker ook alle vrijwilligers. Eenieder is uitgenodigd om de 18^e aanwezig te zijn!

Gezamenlijke Doopvoorbereiding



Daar onze parochies een geheel vormen met de parochies Epen, Slenaken, Mechelen, Eijs, Wahlwiller en Nijswiller, zal de doopvoorbereiding steeds gezamenlijk plaatsvinden.

Op donderdagavond 24 maart is er een bijeenkomst voor ouders van aanstaande dopelingen van bovengenoemde parochies, ter voorbereiding op de doopviering. Om 20.00 uur in het parochiezaaltje te Gulpen zijn de ouders, die hun kindje willen laten dopen van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst staat men niet alleen stil bij de praktische zaken, maar zeker ook bij de betekenis van het doopsel. Graag van te voren aanmelden.

Fons Bessems

Actie "huispaaskaarsen"

Evenals vorig jaar, zal ook dit jaar de gelegenheid geboden worden om een "huispaaskaars" te verkrijgen. Kleine Paaskaarsen, die tijdens de Paasnacht gewijd worden, zodat ook in onze huizen het licht van ons geloof mag branden. Tijdens de Veertigdagentijd zijn deze te bestellen via de Parochiecentra in Eys, Gulpen, Slenaken en Wijre. Ze zijn in verschillende maten of afbeeldingen te verkrijgen.

Paus van Franciscusgroep helpt

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep.

Wij zijn **telefonisch bereikbaar** op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Wij helpen onder andere bij:

- **Kleine klusjes** in en rondom het huis.
- **Invullen van formulieren** voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van **gemeentelijke regelingen** en kostenreductie (bv jeugdsport- en cultuurfonds).
- **Ondersteuning** bij het oplossen van **schuldenproblematiek**.
- **Bezoek voor een praatje of samen wandelen**.

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

Inheemse volken zijn verbonden met hun land

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten regelmatig met voeten getreden, als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mens, natuur en milieu.

De wereldvoedselmarkt en de energiebehoefte eisen veel ruimte en grondstoffen op. Die worden vaak gevonden in nog – min of meer – ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen de economische belangen van overheden en grote bedrijven meestal zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud.

Wie opstaat tegen de macht van de overheid of een multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor de rechten van inheemse volken en voor het milieu. Honderden anderen worden dagelijks bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd. Mensenrechten, natuur en milieu worden opgeofferd ten gunste van economisch gewin. Vaak gaat het om mijnbouw of ontbossing.

Vastenactie steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor landrechten. Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya's in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales, Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen.

Ook onze parochie helpt mee om hun levensomstandigheden te verbeteren. Geef aan Vastenactie. Hiervoor treft u een envelopje in dit kerkblad. Dit kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bus in de kerk of in de brievenbus van parochiekantoor. Alvast dank!

Uit het rijke Roomse leven



In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er in Wijlre een zusterklooster tegenover slagerij Kroese. Er woonden een zevental zusters waarvan sommigen onderwijzeres waren aan de meisjesschool en een van hen was werkzaam als wijkverpleegster. Iedere morgen vertrokken zij als een kleine processie naar de kerk voor de H. Mis van zeven uur. Op zaterdag was er een H. Mis in het klooster zelf. Na mijn Eerste Heilige Communie werd ik misdienaar bij hen. De eerste Mis die ik mocht dienen deed pater Johan Bertram, de bekende Montfortaan die vele verhalen geschreven heeft in het Wiolders dialect. Misdienaar bij hem was Cor Bertrand, de bekende journalist. Hij heeft mij de kneepjes van het misdienaar zijn bijgebracht. Eenmaal per maand werd de H. Mis opgedragen door pater Mathot een redemptorist en beeldhouwer die het Vrijheidsbeeld te Eijs gemaakt heeft. Hij was bevriend met de familie Brand op de Bongerd. Na de H. Mis bracht hij de ziekencommunie naar mevrouw Brand die bedlegerig was. Ik ging

dan mee in een toeg en superplie en een lantaartje met belletje. Vele mensen die wij tegenkwamen knielden en maakten een kruis. Het zijn beelden die wij op de dag van vandaag niet meer tegen komen en velen niet meer kennen. Wij mogen dankbaar zijn voor het vele werk dat zusters die niet alleen in Wijlre maar op vele plaatsen in ons mooie Limburg gedaan hebben. Zoals op scholen, in ziekenhuizen en in de wijkverpleging.

Fons Bessems

Spreuken

Spreuk van de maand

Aan gelijk hebben en alleen staan, daar heeft geen sterveling wat aan.

Weer /natuur spreuk

De natuur kan prima leven zonder de mens, maar de mens nooit zonder de natuur.

Dinsdag 1 maart 9.00 uur

Hein en Henri Hazen

Woensdag 2 maart Aswoensdag 17.30 uur

voor onze parochie vrijwilligers

Donderdag 3 maart 9.00 uur

voor een goede vasten- en bezinningstijd

Zaterdag 5 maart vanaf 9.00 uur ziekencommunie

Zaterdag 5 maart 17.30 uur

Albert en Mia Hofman-van Rey (st)

Zondag 6 maart 9.30 uur 1e zondag 40 dagentijd

jrd Maria Hagelstein (st); jrd Mieneke Kurvers-Notermans; Jef Vleugels (col)

Dinsdag 8 maart 9.00 uur

Iet Henrotte-Hazen (col)

Donderdag 10 maart 9.00 uur

voor de kinderen die zich voorbereiden op de H. Communie

Zaterdag 12 maart 17.30 uur

jrd ouders Bormans-Vliex, dochter Gusta en zoon Bert (st)

Zondag 13 maart 9.30 uur 2e zondag 40 dagentijd

zeswekendienst Frans Kroese; jrd ouders Brants-Bosch (st); jrd Christien van Kan-Ruypers; Mia Rabou-Schils (col);

Giel Ackermans

Dinsdag 15 maart 9.00 uur

uit dankbaarheid voor Gods goede gaven

Donderdag 17 maart 9.00 uur

voor vrede in de wereld

Zaterdag 19 maart 17.30 uur

1e jrd Mieke Deben-Ramakers (col); jrd Jan Bertram (st); Jan Vandeberg (col); Carmen Vandeberg-Houten

Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Zondag 20 maart 9.30 uur 3e zondag 40 dagentijd

jrd Mayke Nix-Kicken (st); jrd ouders Schijns-Neilen en Martha Schijns (st); Jef Vleugels (col); fam. Dezaire-Habets en dochter Mia

Collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk

Dinsdag 22 maart 9.00 uur

voor onze bisschop

Donderdag 24 maart 9.00 uur

voor de jeugd

Zaterdag 26 maart 17.30 uur

Jo Gelders (col); Mia en Johan Keulders-Thewissen en zoon Pierre (st); Mien Ortman-Heugen en Fanny;

Sjir Souren en Annie Souren-Dresen

Zondag 27 maart 9.30 uur 4e zondag 40 dagentijd

ouders Dautzenberg-Pieters (st)

Dinsdag 29 maart 9.00 uur

voor het welzijn van de parochies

Donderdag 31 maart 9.00 uur

bijzondere intenties

Familieberichten

Overleden

26-01-2022 Frans Kroese, 92 jaar

15-02-2022 Jan Didden, 85 jaar

Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede

Elkaar ontmoeten in Wijlre

Medio vorig jaar werd in het Wielderhoes te Wijlre het project "Elkaar ontmoeten" opgestart, een samenwerking tussen Bewonersnetwerk Wijlre en de Paus Franciscusgroep. Het doel is om voor bewoners van Wijlre een ontmoetingsplek te creëren. Elke woensdagmiddag is het Wielderhoes open van 13.00 tot 16.30 uur voor een drankje, een gezellig gesprek of het bijwonen van een activiteit. Zo zijn er diverse kaartgroepen actief. Ook is het mogelijk om een keer per maand "jeu de boules" te spelen. Voor ballen wordt gezorgd. Daarnaast is er ook elke maand een bijzondere activiteit, zoals bijvoorbeeld een filmmiddag of een geologische wandeling. Elke laatste woensdag van de maand is er iemand van de bibliotheek aanwezig. U kunt dan alle informatie over de bibliotheek krijgen. Maar ook wat kan de bibliotheek voor je betekenen.

Alle activiteiten zijn gratis. In Gulp en Geul worden de bijzondere activiteiten regelmatig gepubliceerd. Kijk ook op de website mviefentwintig.nl en halloheuvelland.nl.

Om u een indruk te geven, hier alvast het programma voor de maand maart:

2 mrt kaarten en ontmoeten

9 mrt kaarten en ontmoeten

16 mrt kaarten, ontmoeten en Jeu de boules

23 mrt kaarten en ontmoeten

30 mrt kaarten, ontmoeten, bibliotheek en presentatie van het fotoboek "100 jaar Wijlre met oude en nieuwe foto's"

Algemene informatie**Parochie geestelijken**

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten € 22,50

Website Gulpen

www.parochiegulpen.nl

Website Wijlre

www.parochiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H.Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr.E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester	Vacant
Overige leden	Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns Ingberweg 15 Tel .043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H.Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal	Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999

Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431