

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

November 2022 jaargang 11 nr. 11

Als we de graven bezoeken op het kerkhof?



Deze dagen is het druk op het kerkhof! Velen komen de graven van dierbaren extra schoon maken, een bloemetje plaatsen of kaarsje ontsteken. Een dierbare vergeet je immers niet, zelfs wanneer we al jaren geleden afscheid moesten nemen.

Al wandelend over het kerkhof lees je de data van geboorte en sterven van de overledenen; ze getuigen van de vergankelijkheid van het mens-zijn hier op aarde. Soms is er een foto van de dierbare aangebracht op de steen, of een spreuk. Nabestaanden brengen bloemen naar het graf, staan er even bij stil en praten zelfs met hun overleden dierbaren, ook al beseft men dat men geen antwoorden zal krijgen. We willen het mooie en goede van onze dierbaren niet vergeten, maar levend houden! Het liefste zouden we bij ieder graf een bakje willen hebben om even bij elkaar te zijn. Uiteindelijk beseffen we dat het beste en het mooiste van onze dierbaren niet onder de grond ligt, maar in het hart van God en dat dragen we allemaal mee, generaties lang. De plek om even terug te denken aan onze dierbare mag er zijn. Zo wordt de 'eeuwige rust' van onze dierbaren reeds nu voor ons een beetje concreet. Het Licht van Gods barmhartigheid zal niet doven...

P.Bronneberg, pastoor-deken

Vervolg Liturgische vorming

Op 12 november a.s. is de volgende bijeenkomst betreffende de Liturgische Vorming. Dan zal verder de Liturgie van de uitvaart worden verdiept. Onder leiding van de vicaris voor liturgie in het bisdom Roermond, deken Smeets, van 13.00 uur tot ca. 15.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op de folders die in de kerken liggen.

Allerzielen

November huivert in klamme dagen.

De zomer wordt gedooft en de winter is nakend.

November raakt de rand tussen hier en de overkant.

Naar die overkant gingen onze geliefden ons voor.

Kleuren paars en wit symboliseren droefenis.

Klokken luiden en woordeloos verkondigen ze de pijn van het afscheid.

Kaarsen branden als vlamme getuigen dat sterven leven is.

Bloemen, zachtjes bewogen door een grijze herfstwind, zeggen ons wat liefde is.

Woorden, fluisterend gesproken om een mens die niet meer is.

Dierbaren zijn gestorven, maar we weten en geloven dat deze mensen leven, dicht bij God.

Dinsdag 1 november *Allerheiligen*

11.00 uur: John Zink (col)

Woensdag 2 november *Allerzielen Gedachtenis van alle overleden gelovigen*

11.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard; Jo Heunen

Vrijdag 4 november *H. Carolus Borromeüs, bisschop*

Vanaf 09.00 uur *Ziekencommunie*

18.00 uur: *uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste*

19.00 uur: *tev 't H. Hart uit dankbaarheid*

Zaterdag 5 november

10.00 uur: **Hubertusviering**, *opgeleisterd door Gemengd Koor St. Gregorius; Schutterij St. Hubertus; Jachthoornblazers*

jrd ouders Frans en Bertha Schmets-Jongen, zonen Hub en Wiel en dochters Lies en Eugenie; jrd ouders Voncken-Bertram; Tiny Boucher-De la Haije (st); Mayke Zink-Beijer

19.00 uur: **géén H. Mis**

Zondag 6 november *XXXIle Zondag door het Jaar - C*

11.00 uur: Zef en Roos Thoma-de Bie

Maandag 7 november *H. Willibrord, bisschop*

19.00 uur: *tev OL Vrouw van Lourdes*

Woensdag 9 november *Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek*

19.00 uur: *om zegen voor onze parochie*

Vrijdag 11 november *H. Martinus van Tours, bisschop*

19.00 uur: *overleden- en levende leden Carnavalsvereniging de Gaarekiekere Gulpen; om kracht voor onze zieken*

Zaterdag 12 november *H. Josafat, bisschop en martelaar*

19.00 uur: jrd Frans Coenjaarts en Jeanny Coenjaarts-Ernest (st); jrd Lambert Webers; echtpaar Jef en Mia Janssen-Lardinois (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)

Zondag 13 november *XXXIIIe Zondag door het Jaar - C*

11.00 uur: jrd ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st); jrd ouders Wouters-Loozen tevens tiv overledenen van de familie; overleden ouders Miet en Theo Gerrekens-Clerx

Maandag 14 november:

11.00 uur: *voor roepingen tot het Godgewijde leven*

Woensdag 16 november

19.00 uur: *om vrede in de wereld*

Vrijdag 18 november

19.00 uur: *Sjaak Cortenraad en zoon Jan*

Zaterdag 19 november

19.00 uur: *jrd Yvonne van der Stelt-Hoppermans tevens tiv ouders van der Stelt-Ruyppers en Hoppermans-Holtkotte; Augusto Diana*

Zondag 20 november *Christus, Koning van het Heelal*

11.00 uur: *1e jrd Ferdi Groneschild; jrd Xen Krott; jrd Wiel Notermans; Paul Heidendal (col)*

Maandag 21 november *Opdracht van de H. Maagd Maria*

19.00 uur: *uit dankbaarheid voor Gods goede gaven*

Woensdag 23 november

19.00 uur: *Ferdi Groneschild (col)*

Vrijdag 25 november

19.00 uur: *tev H. Bernadette*

Zaterdag 26 november

19.00 uur: *1e jrd Piet Heidendal; jrd Maurice Martinussen tevens tiv moeder Elly; ouders Harrie en Maria Conraads-Janssen*

Zondag 27 november *1e Zondag van de Advent*

11.00 uur: *zeswekendienst Truia Bendermacher-Duijkers tevens tiv Hub Bendermacher en als jrd Math Fouarge; 1e jrd Tiny Boucher-De la Haije; 1e jrd Lenie Meijs-Schillings tevens als jrd Gerard Meijs; jrd ouders Cobbenhagen-Horbach (st); overleden ouders Miet en Theo Gerrekens-Clerx*

Maandag 28 november

19.00 uur: *voor de vrijwilligers van de parochie*

Woensdag 30 november

19.00 uur: *om geloof in onze gezinnen*

Familieberichten

overleden

op 15 oktober 2022 Truia Bendermacher-Duijkers, 95 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Spreuken

Spreuk van de maand

Een van de mooiste momenten is dat je kunt loslaten wat je toch niet kunt veranderen.

Weerspreuk

De kracht van de natuur zit 'm vooral in haar schoonheid.

Wat vieren we deze maand

3 november: Sint-Hubertus

Sint-Hubertus was de bisschop die aan het begin van de achtste eeuw de bisschopszetel van Maas-tricht naar Luik verplaatste, waar nog altijd een bisschop zetelt. Over het leven van Hubertus be-staan tal van legendes. Hij is bekend als patroonheilige van jagers en schutters. Hij wordt ook wel de apostel van de Ardennen genoemd. Dit is ook de dag waarop het Hubertusbrood wordt geze-gend.

6 november: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

Daags vóór het feest van Sint-Willibrord viert de katholieke Kerk in Nederland de gedachtenis van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken. Het is de hele lijst van heiligen die in de loop van de eeuwen in het huidige Nederland hebben gemissionieerd en die begint met Sint Servaas in Maas-tricht.

7 november: Sint-Willibrord

De Heilige Willibrord was in de zevende eeuw weliswaar de eerste bisschop van Utrecht, maar hij was ook regelmatig in het huidige Limburg te vinden.

13 november: Dag van de Armen

Tijdens het jaar van Barmhartigheid (2016) heeft paus Franciscus de 33^e zondag door het jaar uitge-roepen tot 'Dag van de Armen'. Dit jaar valt dat op 13 november. Het is een dag om extra aandacht te hebben voor de werken van barmhartigheid en voor mensen die het minder getroffen hebben in het leven.

22 november: Sint-Caecilia

Limburgers zijn goed in feesten. Van oudsher zijn die vaak gekoppeld aan 'heiligendagen'. Bij fees-ten hoort muziek. De patrones van de muziek is Sint Caecilia. Heel wat koren, harmonieën en fanfa-res zijn naar haar vernoemd. Rond deze dag worden op veel plaatsen Caeciliafeesten gehouden.

Hoe vrij voelen wij ons om te geloven?

Op woensdag 16 november a.s. om 19.30 uur zal er in het parochiezaaltje in Gulpen een lezing plaatsvinden met als thema: "Vrij zijn om te geloven".

De lezing wordt georganiseerd door de stichting KERK IN NOOD. Kerk in Nood ondersteunt christe-nen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

We zien dagelijks beelden van de wereldwijde vervolging van christenen. We mogen zelfs de vraag stellen hoe vrij wij ons voelen om te geloven?

23 november: Red Wednesday

Op woensdag 23 november zal het zeker opvallen dat onze kerken plotseling 'rood' worden verlicht! Onze parochies nemen immers deel aan de actie 'Red Wednesday'. Een wereldwijde actie om op deze avond bijzondere aandacht te vragen voor onze medemens die niet vrij kan geloven.

We worden telkens geconfronteerd met berichten in de media hoe christenen vervolgd worden, gemarteld of gedood, omwille van hun geloof. Deze avond willen we bijzondere aandacht vragen voor godsdienstvrijheid en voor medechristenen die vervolgd worden. We betuigen onze solidariteit met alle mensen die niet vrij zijn om te geloven.

Paus van Franciscusgroep helpt

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te be-reiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep.

Wij zijn **telefonisch bereikbaar** op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Wij helpen onder andere bij:

- **Kleine klusjes** in en rondom het huis.
- **Invullen** van **formulieren** voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van **gemeentelijke regelingen** en kostenreductie (bv jeugdspoort- en cultuurfonds).
- **Ondersteuning** bij het oplossen van **schuldenproblematiek**.
- **Bezoek voor een praatje of samen wandelen**.

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

Bijeenkomst netwerk Groene Kerken in Limburg

Gezamenlijk initiatief van de Protestantse Kerk Maas-Heuvelland en Pelgrimsoord Klooster Wittem

De Protestantse Kerk Maas-Heuvelland en Pelgrimsoord Klooster Wittem nodigen alle kerken en kerkgenootschappen in Limburg (protestant of katholiek; en ook moskeeën) uit voor een bijeenkomst op zaterdagmiddag 26 november in Sittard over 'Groene Kerk' zijn.

Er bestaat in Nederland een netwerk van 'Groene Kerken', dat wil zeggen kerken die serieus werk willen maken van onze zorg voor de schepping. Dan gaat het er enerzijds om, om als kerk zelf bewust met het milieu om te gaan en anderzijds om de eigen kerkleden te stimuleren om hetzelfde te doen. Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld energie en klimaat, natuur en schepping of bewust inkopen.

Klooster Wittem en de PKN Maas-Heuvelland zijn beide lid van het netwerk van Groene Kerken. Beide kerken zijn ook *ambassadeur* van het netwerk en ze zouden dat netwerk graag willen uitbreiden. Vandaar deze bijeenkomst met als thema 'WAT BETEKENT HET OM GROENE KERK TE ZIJN?' Het wordt een middag van ontmoeting, inspiratie, motivatie en hopelijk ook actie.

De middag is bedoeld voor kerk- of moskeebesturen, pastores en dominees, maar ook voor alle andere kerkleden (of moskeeleden) die belangstelling hebben en in hun eigen kerk wel iets met het thema natuur en milieu zouden willen doen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Gemmakapel in Sittard. Leyenbroekerweg 52. Tijd: 14.00-16.30 uur.

De Protestantse Kerk Maas-Heuvelland en Pelgrimsoord Klooster Wittem werken op meer terreinen samen. Zo hebben ze gezamenlijk meegedaan aan een inzamelingsactie van oude mobiele telefoons en is er een paar keer per jaar een zgn. kanselruil, een viering waarbij een voorganger van de ene kerk voorgaat in de andere kerk.

Heeft u interesse? Meldt u aan, bij:

Ageeth Potma van Klooster Wittem (ageeth.potma@kloosterwittem.nl) of

Nelleke de Kruik van de PKN Maas-Heuvelland (nellekedekruik@gmail.com).

Oude gebruiken

'In en oet beaje'

Paus Pius de XI bepaalde in 1938 dat men op Allerzielen een volle aflaat kon verdienen. Voorwaarde was, biecht, communie en kerkbezoek. Bij elk bezoek moest men zes maal Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader bidden voor de zielen van de overledenen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was dit gebruik nog in zwang om in de namiddag van Allerheiligen en op Allerzielandag vaak achter elkaar, de kerk te bezoeken met het bidden voor de overledenen. Vandaar de naam "In en oet beaje" ..

Doodsklok

Volgens het volksgeloof kon men wratten wegbidden tijdens het horen van de doodsklok en men gebruikte dan het volgende vers:

't Loewt veur doet

't Loewt veur 't graaf

Ich wesj mich alle wrattele aaf.

Wist u dat.....

- de drumband van de harmonie van Wijlre met meer dan 10 personen de lampionnentocht opluisterde?
- het coronavirus weer oplaait zodat wij, daar waar mogelijk is, elkaar beschermen?
- de hubertusmarkt weer in volle glorie terug is?
- Wijlre treurt over het verlies van de eeuwenoude brouwerij?
- het hubertushuis meer en meer een huis van de guldense verenigingen is geworden?
- het voor rollatorgebruikers moeilijker wordt rond de vijver i.v.m. de vele gaten?
- wij allen naarstig op zoek zijn om zo goed mogelijk om te gaan met het energieverbruik?
- de carnavalsverenigingen zich weer opmaken voor de start van het carnavalsseizoen op 11 november?

Dinsdag 1 november 9.00 uur - Allerheiligen

Donderdag 3 november 9.00 uur

voor vrede in de wereld

**Zaterdag 5 november vanaf 9.00 uur zieken-
communie**

Zaterdag 5 november 17.30 uur

jrd Harrie en Margriet Frijns-Wintjens; Jo en
Bertha Ortman-Simons; Jan Didden (col)

Zondag 6 november 9.30 uur

jrd Sjef Kurvers; Gertrud Mechgels-Haupt (col);
ouders Frijns-Eichhorst (col)

Dinsdag 8 november 9.00 uur

voor onze paus en bisschoppen

Donderdag 10 november 9.00 uur

om eenheid in de kerk

Zaterdag 12 november 17.30 uur

jrd Mia en Johan Keulders-Thewissen en zoon
Pierre (st); jrd Coen Lemmens en Fien Hens-
gens

Zondag 13 november 9.30 uur

Frans Kroese

Dinsdag 15 november 9.00 uur

voor de vervolgd christenen

Donderdag 17 november 9.00 uur

voor roepingen tot het godgewijde leven

Zaterdag 19 november 17.30 uur

let Henrotte-Hazen

Zondag 20 november 9.30 uur

jrd ouders Jozef Bertram en Anna Geelen (st);
Bertien Frijns-Eichhorst

Dinsdag 22 november 9.00 uur

voor het welzijn van onze parochies

Donderdag 24 november 9.00 uur

om zegen over onze parochie vrijwilligers

**Zaterdag 26 november 17.30 uur tevens kin-
dernevendienst thema Advent**

jrd ouders Braken-Voncken (st); jrd Winand
Knops en Annie Knops-Crutzen; jrd Henk Gel-
ders; Frans Crutzen (col); ouders Wiel en Tiny
Crutzen-Coonjers; Michel Scheepers en familie

Zondag 27 november 9.30 uur

jrd Frans Hendriks; ouders Mobers-Bastin; Ber-
tien Frijns-Eichhorst

Dinsdag 29 november 9.00 uur

Hein en Henri Hazen

Familieberichten

Gedoopt

25-09-2022 Liv van Breemen.

*Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer
ervaren in haar leven*

Overleden

23-09-2022 Piet Ramakers, 86 jaar

Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede

Geef vandaag voor de Kerk van morgen

“Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft,” zei een bekende cabaretier ooit. Niemand weet wat dag van morgen ons zal brengen. Dat geldt ook voor onze parochiegemeenschap. Wie zal het zeggen hoe die er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien?

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen geweest van veel aandacht voor het geloof en momenten waarop het geloof bijna verdwenen was. Steeds bloeide de Kerk daarna weer op, omdat er altijd mensen bleven die zich inspanden om de boodschap van het evangelie door te geven aan een volgende generatie. Dat is ook de uitdaging waarvoor wij als parochiegemeenschap nu staan.

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen voortbouwen op de belangrijke boodschap van liefde en barmhartigheid die Christus ons in het evangelie aanreikt, dan moeten wij daar nu de fundamenten voor leggen. Onze parochiefederatie wil graag missionair zijn en bouwen aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak uw kerkbijdrage over op het rekeningnummer dat op de achterkant van dit parochieblad staat.

Ad Liminabezoek Nederlandse bisschoppen

Begin november vindt er in Rome een bijzondere bijeenkomst plaats. De Nederlandse bisschoppen leggen dan hun zogeheten Ad Liminabezoek af. Dit is een bedevaart naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tevens is het een gelegenheid voor de bisschoppen om de paus te bezoeken. Ook zijn er afspraken bij diverse departementen in het Vaticaan om de huidige situatie van de Kerk in Nederland te bespreken.

Het vorige Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen vond in 2013 plaats. Eigenlijk zou het volgende bezoek al in 2018 hebben plaatsgevonden, maar vanwege een drukke agenda van de paus en de coronapandemie is het bezoek een paar keer uitgesteld.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,-; Weekendiensten € 22,50

Website: www.parochiegulpen.nl www.parochiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris Mevr. E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester Mevr. L. Wouters, Burg. Teheuxweg 33 Tel. 043- 4504946
Overige leden Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder)
Dhr. M. Frijs Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841
Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999



Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766
Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407
(kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292
Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091
Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis

