

Parochie blad



Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

Januari 2023 jaargang 12 nr. 1

Graag wens ik u en al uw dierbaren een vreugdevol Kerstfeest toe!

De geboorte van het Kerstkind maakt ons blij, beseffend dat God niet ver weg blijft. Hij komt ons nabij, zo nabij als een kind maar kan zijn! Hij wil ook ons samenbrengen, zoals het Kerstkind mensen samenbracht die anders niet bij elkaar zouden zijn gekomen: de herders, de wijzen uit het Oosten... Het waren mensen die elkaar niet kenden, maar deze ontmoeting heeft 'nieuwe' mensen van hen gemaakt! Na deze ontmoeting vervolgen ze weer hun levensweg, vervuld van vreugde. Hun vreugde dragen ze verder de wereld in. Tot op heden mogen ook wij hierin delen.

Ik wens u van harte, dat u in de komende kerstdagen mensen mag ontmoeten waarmee u de vreugde en de vrede van het Kerstkind mag delen.

Zalig Kerstfeest en een zegenrijk 2023

Namens het kerkbestuur

P. Bronneberg, pastoor-deken

Vredeslicht 2022: "Vrede begint bij jezelf"



Rond Kerst zijn veel mensen bezig met goede wensen en worden veel acties georganiseerd voor diverse goede doelen. Meer dan ooit, in deze dagen wensen, zingen of spreken we over 'vrede', met een verwijzing naar de vrede die het kerstkind van Bethlehem in de wereld wil brengen.

Sinds 1986 wordt de mogelijkheid geboden om de vlam, die ontstoken is aan de vredesvlam in Bethlehem uit te dragen in onze omgeving. Een brandende kaars brengt immers een beetje licht en warmte, maar verwijst ook naar onze hoop in donkere tijden.

Afgelopen jaren is er gelegenheid geboden om in onze kerk het 'vredeslicht' af te halen. Ook dit jaar zal deze mogelijkheid er zijn. "Vrede begint bij jezelf" is het thema van dit jaar. Wijzelf mogen dragers zijn van licht in de wereld.

In de dagen rond Kerstmis kunt u het vredeslicht afhalen in de kerk. Breng hiervoor een lantaartje met kaars mee.

Rood...

Onze kerken deden ook dit jaar mee met de wereldwijde actie "Red Wednesday" en hiervoor werden de schijnwerpers van de kerken (en het Mariabeeld op de Gulperberg) voorzien van een rode filter. Het was een indrukwekkend beeld, maar de reden van deze actie is niet zo fraai: aandacht vragen voor de vervolging van christenen.

In samenwerking met de organisatie "Kerk in Nood" nemen christelijke kerken hier aan deel. Het mag ook een moment zijn tot bezinning: tot in hoeverre ben ik zelf vrij om te geloven? Of laat ik anderen vrij om te geloven?

Zaterdag 24 december Kerstavond

19.00 uur: *Gezinskerstviering*

jrd Marlies Schlechter-Geelen; jrd Jef Mullenders tevens tiv ouders Mullenders-Sproncken, Jo Mullenders, ouders Steyns-Herveille, Pierre Steyns en Math Monseywe; ouders Harrie en Maria Conraads-Janssen

22.30 uur: *Nachtmis*

Augusto Diana; overleden Ton Olislagers, overleden ouders Olislagers-Nix en overleden ouders van Eummelen-Driessen; Pierre Bormans en zoon Marc tevens tiv ouders Coenjaerts-Krutzen

Opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius

Zondag 25 december Hoogfeest van Kerstmis

11.00 uur: jrd Wiel van Ham; overledenen familie Aussems-Fouarge en overledenen familie Hick-Boon (st); Marie-José Boumans-Snijders (col); John Zink (col); Paul Heidendal (col); Hub Lousberg (vw echtgenote); Gunther Böhmer en zoon Richard; Truia Bendermacher-Duijkers (col); overledenen familie Narinx; Fons DeBie; ouders Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters; Jo Heunen; Marcel In de Braek tevens tiv ouders In de Braek-Meijis; ouders Pinckers-Offermans en overledenen van de familie; voor een bijzondere intentie; overleden en levende leden Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius

Opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius

Maandag 26 december Tweede Kerstdag

11.00 uur: jrd Hub Jacobs (st); jrd Frans Simons tevens tiv Pierre Simons; jrd Peter Coumans; jrd ouders van der Heijden-Blezer; Frans Schreuder; Mathieu en Erna Debougnoux-Bröcheler; ouders Hamaekers-Leroy tevens tiv zonen Nico, Huub, Ton en Math en tante Bep Leroy; ouders Lemmerling-Jacobs, ouders en kinderen Lousberg-de Lamboy en Fred Dircks; Guillaume van den Heuvel; ouders Prevoo-van Loo en zoon René; uit dankbaarheid

Opgeluisterd door Zangvereniging St. Caecilia

Woensdag 28 december

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Vrijdag 30 december

19.00 uur: om zegen over allen die zieken verzorgen of liefdevol nabij zijn

Zaterdag 31 december Oudjaar

19.00 uur: overleden collectanten van onze St. Petrus-Parochie

Zondag 1 januari Nieuwjaar H. Maria, Moeder van God

11.00 uur: Zef en Roos Thoma-deBie; John Zink (col); voor een bijzondere intentie

Maandag 2 januari HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

19.00 uur: voor onze vrijwilligers

Woensdag 4 januari

19.00 uur: voor onze zieken

Vrijdag 6 januari

18.00 uur: *uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste*

19.00 uur: tev 't H. Hart uit dankbaarheid

Zaterdag 7 januari

19.00 uur: 1e jrd Sjeng Prevoo tevens tiv zoon John; jrd Gerda Gulpen en Albert Sterkenburgh (st); jrd ouders Claassens-Jacobs; Hub Blume (col)

Zondag 8 januari Openbaring des Heren

11.00 uur: jrd Rector Guillaume Kroonen (st); jrd Jos Hautvast (st); jrd ouders Conraads-van Loo tevens tiv overleden kinderen (st); jrd ouders Wiel De Bie en Finy De Bie-Voncken; ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)

Maandag 9 januari Doop van de Heer

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Woensdag 11 januari

19.00 uur: voor onze kosters

Vrijdag 13 januari

19.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard

Zaterdag 14 januari

19.00 uur: jrd Math en Riet Bartholomé-Bollen (st); ouders Mathieu en Mayke Zink-Beijer (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)

Zondag 15 januari Tweede Zondag d. h. Jaar - A

11.00 uur: 1e jrd Net Narinx-Aarts; jrd Jacques Kockelkoren (st); jrd overleden ouders Jacobs-Leenaerts; Maria Kleijnen-Debougnoux (vw buurtbewoners Landsrade-Crapoel-Berghem)

Maandag 16 januari

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Woensdag 18 januari

19.00 uur: tev H. Bernadette

Vrijdag 20 januari

19.00 uur: voor onze Bisschop

Zaterdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares

19.00 uur: uit dankbaarheid

Zondag 22 januari Derde Zondag d. h. Jaar - A

11.00 uur: jrd Jean Peerboom; Lambert Corten (col)

Maandag 23 januari

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

Woensdag 25 januari Bekering H. Apostel Paulus

19.00 uur: voor onze jeugd

Vrijdag 27 januari

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

Zaterdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

19.00 uur: uit dankbaarheid

Zondag 29 januari Vierde Zondag d. h. Jaar - A

11.00 uur: jrd Tonnie Kockelkoren-de Bruin tevens tiv ouders Kockelkoren-Blume; Paul Heidendal (col); Dinie Widdershoven (st)

Maandag 30 januari

19.00 uur: Ferdi Groneschild (col)

Familieberichten

overleden

op 20 oktober 2022 Hub Blume, 85 jaar

op 3 november 2022 Maria Kleijnen-

Debougnoux, 86 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede.

Misdienaars krijgen "Jongerenlintje 2022"



Afgelopen woensdag, 23 november jl., heeft het college van B&W van Gulpen de rode loper (letterlijk en figuurlijk) uitgerold voor de misdienaars van onze parochies. Zij waren de uitverkorenen om dit jaar het "Jongerenlintje" van de gemeente in ontvangst te nemen. Na een warm welkom sprak de burgemeester lovende woorden tot hen. "Het is uniek dat er in deze tijd jongeren zijn die deze traditie in stand houden!" Deze woorden werden concreet gemaakt met het opspelden van een medaille en het uitreiken van een

oorkonde. Na afloop werden ze getraceerd op een heerlijk hapje en drankje. Aan alle misdienaars: van harte proficiat en dank voor jullie inzet!

Dank jullie wel..

De parochies van Wijlre en Gulpen hebben onlangs afscheid moeten nemen van enkele belangrijke 'steunpilaren'. Niet dat ze helemaal weg zijn, want ze blijven zich nog bijzonder inzetten als vrijwilligers op verschillende gebieden. Maar dan wel zonder een officiële benoeming van de bisschop. Bij het bereiken van de 80 jarige leeftijd diende diaken Fons Bessems zijn ontslag in als diaken in deze parochies.



Om gezondheidsredenen of het verstrijken van de termijnen konden ook Mirian Gillissen en Kasper Donners niet verder als leden van de kerkbesturen van Gulpen en Wijlre. Maar, zoals vermeld, blijven ze op verschillende gebieden actief in de parochies.

Toch meende het kerkbestuur dat het moment aangebroken was om op een feestelijke manier, dank en waardering uit te spreken. Als teken van dank en waardering ontvingen ze een mooie Mariabeeldje. Als een toegewijde moeder van het gezin in Nazareth, maar zeker ook als moeder van het Jezuskind. Zo werd er verwezen naar de toewijding van hen aan de parochiegemeenschap.

Paus van Franciscusgroep helpt

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep.

Wij zijn **telefonisch bereikbaar** op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Wij helpen onder andere bij:

- **Kleine klusjes** in en rondom het huis.
- **Invullen** van **formulieren** voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van **gemeentelijke regelingen** en kostenreductie (bv jeugdsport- en cultuurfonds).
- **Ondersteuning** bij het oplossen van **schuldenproblematiek**.
- **Bezoek voor een praatje of samen wandelen**.

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

Uit het rijke roomse leven

De Nachtmis in de vijftiger jaren.

Met kerstmis kennen wij in de liturgie 3 H. Missen te weten de Nachtmis, de Dageraadsmis (of herdertje mis) en de Dagmis ieder met hun eigen teksten en gebeden. Iedere priester droeg vroeger dagelijks een H. Mis op. Alleen op kerstmis en Allerzielen mochten zij er drie vieren. Alle heilige missen werden in het Latijn gevierd met uitzondering van de lezingen en de voorbeden. De meeste gelovigen hadden vroeger een Misboek waar de gebeden zowel in het Latijn als in het Nederlands geschreven stonden. De misdienaars moesten sommige gebeden zoals het intredegebed, de schuldbelijdenis en het gebed bij de offerande samen met de priester in het Latijn bidden. Alle H.H. missen werden gevierd aan het hoofdaltaar (de altaartafel waar de priester gericht staat naar het volk is pas vanaf begin zestiger jaren). Met Kerstmis werden alle drie H.H. Missen achter elkaar gevierd. In de eerste mis (de nachtmis) werd er gezongen door het kerkkoor en in de twee anderen werden er veelal gezamenlijk met de gelovigen kerstliederen gezongen. Zij die de Nachtmis wilden bijwonen moesten al vroeg aanwezig zijn, daar er anders geen zitplaats meer was. Hopelijk mogen wij met kerstmis ook rekenen op drukbezochte vieringen.

Fons Bessems

Wist u dat...

- onze misdienaars het jeugdlintje van onze gemeente meer dan verdiend hebben door hun inzet?
- wij allen hopen dat in het komende jaar meer vrede mag heersen in onze wereld?
- wij er steeds mogen zijn voor elkaar in voor en tegenspoed?
- wij hopen op een zachte winter zodat de energiekosten niet te hoog oplopen?
- kinderen en ouders binnenkort beginnen met de voorbereidingen op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel?

150 Jaar Theresia van Lisieux

Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft een themajaar uitgeroepen rond de Heilige Theresia van Lisieux. Dat is niet voor niets, want op 2 januari is het precies 150 jaar geleden dat ze werd geboren. Bovendien was het afgelopen september 125 jaar geleden dat ze overleed. En precies 100 jaar geleden werd ze zalig verklaard.

De Heilige Theresia werd op 2 januari 1873 geboren als Thérèse Martin. Al op jonge leeftijd voelde ze zich geroepen om God te dienen. Net als drie van haar zussen trad ze in bij de karmelietessen in Noord-Franse Lisieux. Als kloosterling streefde Theresia ernaar om heilig te worden, maar ze vond dit heel moeilijk en zocht daarom een eigen route: de zogeheten 'kleine weg'. Hierin staat vooral Gods barmhartige liefde centraal.

Geloven was volgens Theresia geen verdienste, maar een genade. In haar eigen woorden: "Ik hoef niet groter te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden." Ze beschreef deze kleine weg in een dagboek dat pas na haar dood werd gevonden. Onder de titel 'Het verhaal van een ziel' werd het wereldberoemd. Vanwege deze spiritualiteit van de 'kleine weg' spreekt Theresia ook vandaag de dag nog steeds veel mensen aan.

Theresia van Lisieux overleed in 1897 aan tuberculose. In 1923 werd ze zaligverklaard, twee jaar later gevolgd door haar heiligverklaring. Bij gelegenheid van de 100e verjaardag van haar sterfdag werd ze door paus Johannes Paulus II als derde vrouw uitgeroepen tot kerklerares. In 2015 werden haar ouders als eerste echtpaar eveneens heiligverklaard.

Spreuken

Spreuk van de maand

Heer mag ik zien, mag ik me over anderen ontfermen, zoals U mij ziet en zich over mij ontfermt. (Paus Franciscus)

Weerspreuk

Nieuwjaarsnacht helder en klaar beduidt een vruchtbaar jaar.

Zaterdag 24 december 9.00 uur Ziekencommunie i.v.m. kerstmis

Zaterdag 24 december - Kerstavond

17.30 uur voor zegen over onze gezinnen

21.00 uur Rob Nacken en familie; Hein en Henri Hazen; Frans Crutzen (col); Tiny en Friedel Heckmanns

opgeluisterd door gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia

Zondag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis

09.30 uur jrd Jo Driessen; jrd Frans en Bertien Eichhorst-Frijns; jrd Tonny Wetzels-Habets; pater Sjuul Habets; Jeanne Habets-van Can; ouders Eichhorst-Bastings en overl.familieleden; Jo Dautzenberg en ouders; Bertien Frijns-Eichhorst; Wim Bisschops (col); ouders Hagelstein-Pieters en kinderen opgeluisterd door gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia

Maandag 25 december: Tweede kerstdag

09.30 uur ouders Kurvers-Notermans; Paul Wilders; Giel Ackermans; ouders Mober-Bastin; Piet Ramakers (col);

Giel en Anna Lemmens-Kicken; ouders Heiligers-Andriolo en familieleden; ouders Dusch-Steijns en familie

Dinsdag 27 december: 9.00 uur H.Johannes, apostel

voor vrede in de wereld

Donderdag 29 december: 9.00 uur H.Thomas Becket, martelaar

jrd Wim Hagelstein; Mien Packbier-Senden en ouders

Zaterdag 31 december: 17.30 uur oudjaar

Hein en Henri Hazen

Zondag 1 januari 9.30 uur - Nieuwjaar

Rob Nacken en familie; ouders Loozen-Ackermans, dochters en schoonzoon

Dinsdag 3 januari 9.00 uur

voor een vredevol 2023

Donderdag 5 januari 9.00 uur

voor onze bisschop

Zondag 8 januari 9.30 uur kindervevendienst

Driekoningen

jrd Dolf Schleijsen en Maria Schleijsen-Giesen (st); jrd ouders Martens-Muijers; Wim Bisschops en overl familie Bisschops-Dezaire; Frans Kroese (col); Gertrud Mechgels-Haupt (col); Jan Didden

Dinsdag 10 januari 9.00 uur

voor de jeugd

Donderdag 12 januari 9.00 uur

voor de vluchtelingen

Zondag 15 januari 9.30 uur

jrd Els Otten-Laeven

Dinsdag 17 januari 9.00 uur

uit dankbaarheid

Donderdag 19 januari 9.00 uur

voor de vervolgte christenen

Zondag 22 januari 9.30 uur

zeswekendienst Mia Obers; Frans Crutzen (col)

Dinsdag 24 januari 9.00 uur

voor het welzijn van onze parochianen

Donderdag 26 januari 9.00 uur

voor de diakens

Zondag 29 januari 9.30 uur

jrd ouders Hub en Marieke Geelen-Hodiamont

(st) José van Deursen-Vankan

Dinsdag 31 januari 9.00 uur

voor het welzijn van onze parochianen

Het parochiekantoor in Wijlre is tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten.



Gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia Wijlre

“Vier zunt wir doa, de zangers en zangeressen van ‘d’r kirrikkezank”

Na een lange tijd van afwezigheid zijn wij verheugd te kunnen melden dat het zangkoor weer aanwezig is op de vertrouwde plek om de vieringen van kerstavond en 1e kerstdag op te luisteren. Dirigente mevr. Bianca Lenssen zal samen met de leden beide vieringen verzorgen.

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023 toe.

Familieberichten

Gedoopt

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in haar leven

Overleden

03-11-2022 Mia Obers, 87 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Gezamenlijke Doopvoorbereidingen

Vanaf januari zal er iedere derde woensdag van de maand een gezamenlijke doopvoorbereiding zijn voor de ouders die hun kind willen laten dopen. Deze zullen steeds plaatsvinden in het parochiezaaltje naast de kerk in Gulpen. In januari is dit op woensdag 18 januari om 20.00 uur. Aanmelden voor een doopsel kunt u bij diaken Bessems.

Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,-; Weekendiensten € 22,50

Website: www.parochiegulpen.nl www.parochiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris Mevr. E. Jongen-Badenbroek Pr. Beatrixstraat 7 Tel. 043-4501048
Penningmeester Mevr. L. Wouters, Burg. Teheuxweg 33 Tel. 043- 4504946
Overige leden Dhr. H. Laeven Aardaker 11 Tel. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder)
Dhr. M. Frijs Ingberweg 15 Tel. 043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep Mevr. B. Kerschgens Dr. Poelsstraat 7 Tel. 043-4502841
Dhr. H. Pinkers Kiebeukel 27 Tel. 06 81722929
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal Mevr. Fiény. Steins 06-15031212

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999



Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Valkenburgerweg 16 Tel. 043-4502261
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Breulsweg 7 Tel. 043-4591406
Lid Dhr. R. Grooten Valkenburgerweg 96 Tel. 043-8512766
Dhr. J. vd Hove Past. Pyrensisstraat 1 Tel 06-40174407
(kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep Mevr. D. Donners Parallelweg 2 Tel 06 22971879
Kostergroep Mevr. G. Nacken-Kersten B. B. v Hövellstraat 57 Tel. 043-4503292
Dhr. J. Mullenders Breulsweg 8 Tel. 043- 4592091
Dhr. J. Vleugels Knipstraat 20 Tel. 06-36140461

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis

