

Parochie blad

Gulpen Wijlre

St. Petrusparochie & St. Gertrudisparochie

April 2023 jaargang 12 nr. 4

Pasen... God laat ons niet in de steek

Zelfs in de donkerste momenten van het leven, wil God ons heel innig nabij zijn. Met Hem mogen we zoveel vreugde maar ook veel pijn delen. Dat was ook zo bij Jezus, omdat de levende God aanwezig bleef op Golgotha kreeg de dood niet het laatste woord. Sterker nog, zij die gevluht waren uit angst te worden opgepakt, die Jezus in de steek lieten, zij zagen Hem drie dagen later.

Als we het 't enkel bij de theorie houden, zullen we deze hoop en vreugde nimmer kunnen ervaren. Nog moeilijker is het voor eenieder die geconfronteerd wordt met lijden. Pasen mag hopelijk ook voor hen een inspiratie zijn, een bemoediging. Want God laat ons ook dan niet in de steek.

Hij wil met ons op weg gaan naar een mooiere wereld. Ook al is het nog zo diep, voelt het als één grote leegte. In de stilte, daar gebeurt het: nieuw leven wordt ons beloofd!

Ik wens u en al uw dierbaren een Zalig Paasfeest.

P. Bronneberg, pastoor-deken

Vieringen rond Pasen in cluster Gulpen - Wijlre

Maandag in de Goede Week: om 19.00 uur is er in de kerk van Gulpen de boeteviering, ter voorbereiding op Pasen.

Witte Donderdag: in de kerk van Gulpen om 19.00 uur. Aansluitend is er aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 uur.

Goede Vrijdag: om 15.00 uur bidden we de kruisweg in de kerken van Gulpen én Wijlre.

Goede Vrijdag: om 19.00 uur is de Kruisverering in de kerk van Wijlre.

Paaszaterdag: de Paaswake is in de kerk van Gulpen om 20.00 uur. Tijdens deze viering zullen (huis)paaskaarsen gezegend worden.

Pasen en 2e Paasdag: om 09.30 in de kerk van Wijlre en om 11.00 uur in de kerk van Gulpen.



Zaterdag 1 april

19.00 uur: Pierre Bormans en zoon Marc

Zondag 2 april Palmzondag

11.00 uur: 1e jrd Maria Heuts-Kicheleer; jrd Maria Pinckers-Mobers (st); jrd Sjr (Ger) Straaten en zoon Bert Straaten; Hub Lousberg (vw echtgenote); Zef en Roos Thoma-de Bie

Maandag 3 april

19.00 uur: tev H. Bernadette

Woensdag 5 april

19.00 uur: géén H. Mis in onze parochiekerk ivm Christmamis in Roermond

Donderdag 5 april Witte Donderdag

19.00 uur: jrd Sjef en Dora Hautvast-Weijenberg tevens tiv zoon Jos Hautvast (st)
Aansluitend aanbidding van het Allerheiligste tot 21.00 uur

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag

Vanaf 9.00 uur Paascommunie voor onze zieken

15.00 uur: *Kruisweg*

Zaterdag 8 april Paaszaterdag

20.00 uur: Paaswake

jrd Augusto Diana; jrd ouders Hermans-Radermacher (st); John Zink (col); tev 't H. Hart uit dankbaarheid

Zondag 9 april Hoogfeest van Pasen

11.00 uur: jrd Maria Hodiament; Marie-José Boumans-Snijders (col); Paul Heidendal (col); Truia Bendermacher-Duijkers (col); Maria Kleijnen-Debougnoux (col); Nelly Lemmens-Baeten (col); overleden kaartvrienden van de Hoeskamer Ingber/de Hut; Gunther Böhmer en zoon Richard; Pierre De Bie (col); Frans Lipsch en uit dankbaarheid; ouder Mathieu en Elly Gerrickens-Peeters tevens tiv ouders Gerrickens-Peerboom en dochter Maria.

Maandag 10 april Tweede paasdag

11.00 uur: John Zink (col)

Woensdag 12 april

19.00 uur: tev OL Vrouw van Lourdes

Vrijdag 14 april

19.00 uur: voor vrede in de wereld

Zaterdag 15 april

19.00 uur: jrd ouders Gèr Hegt en Victorina Hegt-Gerhards (st); jrd Anna DeBie-Bonten tevens voor Pierre DeBie (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st)

Zondag 16 april Beloken Pasen

11.00 uur: zeswewekendienst Marian Scheepers-Coolen; jrd ouders Huub en Virginie Roex-Soogelee; jrd Jac Frijns

Maandag 17 april

19.00 uur: om kracht voor onze zieken

Woensdag 19 april

19.00 uur: uit dankbaarheid voor Gods goede gaven

Vrijdag 21 april

19.00 uur: voor de vervolgte christenen

Zaterdag 22 april

19.00 uur: voor een bijzondere intentie

Zondag 23 april

11.00 uur: uit dankbaarheid

Maandag 24 april

19.00 uur: voor het welzijn van onze parochie

Woensdag 26 april

19.00 uur: voor de kinderen die zich voorbereiden op het Eerste Heilige Communie

Vrijdag 28 april

19.00 uur: om geloof in onze gezinnen

Zaterdag 29 april

19.00 uur: Hub Blume (col)

Zondag 30 april

11.00 uur: 1e jrd Miet Gerrekens-Clerx (st)

Mededeling

Indien er door de week 's morgens een uitvaart is, zal er 's avonds geen H. Mis zijn. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Familieberichten

Gedoopt

Op 26 februari 2023 Lieke Maes

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in haar leven

Overleden

Op 1 maart 2023 Marian Scheepers-Coolen, 80 jaar

Op 3 maart 2023 Jan Hissel, 85 jaar

Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede

Wist u dat...

- op donderdag 24 augustus weer de bedevaart naar Banneux plaatsvindt?
- het dit jaar honderd jaar geleden is dat Benedictijner monniken zich vestigden in Mamelis?
- afgelopen maand een zuster in het zusterklooster te Partij haar honderdste verjaardag vierde?
- wij allen smachten naar de lente?
- wij allen samen onze parochies vormen en zo werken aan het welzijn van allen?
- de restauratie aan het kasteel te Gulpen eindelijk begint?

Uit het rijke Roomse Leven

In Wijlre was er in de vastentijd, naast het vasten, iedere zondag om 15.00 uur een lijdensmeditatie die werd gegeven door een van de paters der H. Harten van Valkenburg, beter bekend als de paters van de Cauberg, waar vele parochianen aan deelnamen.

Als kinderen hadden wij allen een vastentrommeltje, waar wij het snoep in bewaarden tot paaszaterdag.

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag waren allen 's morgensvroeg. Pas vanaf 1958 is de Paaswake 's avonds.

Daar de klokken zweggen vanaf het Gloria op Witte Donderdag tot de Paaswake, trok voor de vieringen de jeugd met klabbatters door het dorp om de mensen te waarschuwen.

Omdat de vieringen vroeg in de morgen plaats vonden, waren er weinig deelnemers.

Alleen de kruiswegviering op Goede Vrijdag om 15.00 uur werd zeer druk bezocht (zelfs het personeel van de brouwerij kreeg er vrij voor). Wijlre had in die tijd velen die priester gewijd werden.

Op de avond van Paaszaterdag werd de nieuwe priester door alle verenigingen aan de grens van het versierde dorp ingehaald en droeg hij op Paasmorgen zijn eerste H.Mis op.

Het was een feest voor heel het dorp, jong en oud.

Bij het inhalen op zaterdag en tijdens de consecratie van de eerste H Mis, had volgens oud gebruik het kamerschieten plaats wat nu op sommige plaatsen nog gedaan wordt bij sacramentsprocessies.

Fons Bessems

Paus van Franciscusgroep helpt

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep.

Wij zijn **telefonisch bereikbaar** op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt de voicemail in, bellen we altijd terug.

06-44377571

Wij helpen onder andere bij:

- **Kleine klusjes** in en rondom het huis.
- **Invullen** van **formulieren** voor gemeente en belastingdienst.
- Aanvragen van **gemeentelijke regelingen** en kostenreductie (bv jeugdsport- en cultuurfonds).
- **Ondersteuning** bij het oplossen van **schuldenproblematiek**.
- **Bezoek voor een praatje of samen wandelen**.

Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden.

Spreuken

Spreuk van de maand

Zalig Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan.

Weerspreuk

De stilte van de natuur heeft vele geluiden.



Palmzondag...

Groene tak voor op het kruis, breng Jezus' levensverhaal in ons huis!
De dagen dat we jubelen, net zoals in die stoet op Palmzondag.
De dagen dat we feesten, net zoals aan die tafel op Witte Donderdag.
De dagen dat we treuren, net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.
De dagen dat we hopen, net zoals aan 't open graf op Pasen.
Wat het leven ons ook brengt: laat het ons samen doorleven in Jezus' geest!

Maandag in de Goede Week...

Jezus is in Bethanië, in het huis van Lazarus, Marta en Maria. Marta zorgt voor het eten, Lazarus eet met Jezus en een aantal andere mensen. Maria neemt een flesje olie en zalft de voeten van Jezus.
Een goede daad van Maria, volgens Jezus. Een voorbereiding zodat Hij Zijn weg verder kan gaan. Laten we deze dag bidden om kracht om goede daden te verrichten, zodat anderen ook de kracht ervaren om verder de weg te gaan.

Dinsdag in de Goede Week...

Judas zal Jezus verraden... Petrus zal Hem verloochenen... Een dag om stil te staan bij onszelf. Hoezeer voelen wij ons niet eenzaam en verlaten wanneer anderen ons laten vallen? Maar het kan ook zo zijn dat wij mensen teleurstellen door ons doen of laten! Gelukkig mogen we rekenen op God, die ons dagelijks nieuwe kansen geeft om het goed te maken.

Woensdag in de Goede Week...

Vandaag mogen we aanwezig zijn bij de "Chrismamis"! In de kathedraal worden de Oliën gewijd die in onze parochies gebruikt worden voor doopsels, vormsels of de zalving zieken.
Wij werden door ons doopsel uitgezonden om een levende getuige te zijn van Gods liefde. Gezalfd om Gods Blijde Boodschap uit te dragen. In onze wereld waar zoveel angst heerst, weten we ons getroost door het goede nieuws. Dit goede nieuws mogen we niet voor onszelf houden, maar verder doorgeven!

Witte Donderdag: Het Laatste Avondmaal ...

Jezus blijft bij ons in de gedaante van Brood en Wijn. Hij is er in klein formaat! Zijn aanwezigheid in ons midden is ons ware geluk, want we zijn niet meer alleen. In het vieren van de Eucharistie, delen we in Zijn aanwezigheid, nabijheid, voedsel, overgave, verrijzenis, in het vertrouwen op eeuwig leven.

Goede Vrijdag: lijden en sterven...

Deze dag wordt gekenmerkt door stilte. Ondanks alle beschuldigingen die geuit worden, zwijgt Jezus. In de stilte dat Hij getuigt van Zijn trouw aan het Verbond waarover Hij altijd gesproken heeft: Liefde!
Stilte is vaak confronterend. En daarom ook zo moeilijk. Maar het is juist in de stilte dat wij plaats maken voor God en onze medemens! Daar ontdekken we Zijn aanwezigheid, Zijn kracht.

Stille Zaterdag...

Vandaag heerst er een beetje spanning tussen lijden en hoop, tussen Goede Vrijdag en Pasen. Als wij lijden meemaken is het goed om even pas op de plaats te maken. Dan kunnen we het lijden een plaats geven. Tot het moment dat de 'steen' kan worden weggerold. Dan is er plaats voor hoop en vertrouwen.

Pasen...

Een nieuwe dageraad. De nacht is voorbij. Een nieuw begin. Er is hoop!
Onze tocht begon met de jubel van Palmzondag. We mogen ervaren dat Gods goedheid niet eindigt met het lijden van Goede Vrijdag, bij het graf. Hij maakt het ons mogelijk om voorgoed bij Hem te blijven. Elk einde is een nieuw begin!



Zondag 2 april 9.30 uur Palmzondag

Kindernevendienst

jrd ouders van den Boorn-Ortmans

Dinsdag 4 april 9.00 uur

Voor de intenties van alle parochievrijwilligers

Vrijdag 7 april Goede vrijdag

15.00 uur: Kruisweg

19.00 uur Kruisverering.

Zaterdag 8 april Paaszaterdag

vanaf 9.00 uur Ziekencommunie

Zondag 9 april 9.30 uur - Hoogfeest van Pasen

jrd Antoinetta, Maria, Johanna en Victor Janssen (st), jrd Sjeng en Maria Meessen-Bertram; jrd Annie Knops-Crutsen en Winand Knops; Jo Dautzenberg en ouders; Piet Ramakers (col); Enny Vrijhoeven-Schins (col); ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg (st);

Jo Driessen; Rob Nacken en familie, Maartje en Bram; ouders Kurvers-Notermans en Paul Wilders; ouders Hagelstein-Pieters en kinderen; Piet Dautzenberg (col), Jan L'Ortye en ouders

Maandag 10 april 9.30 uur - 2e paasdag

jrd overledenen van familie Otten (st); jrd ouders Twan en Marietje Knops en Julie Limpens, Giel en Anna Lemmens-Kicken

Dinsdag 11 april 9.00 uur

Wim Bisschops (col)

Donderdag 13 april 9.00 uur

Voor roepingen tot het Godgewijde leven

Zondag 16 april 9.30 uur

Ruud Schneiders

Dinsdag 18 april 9.00 uur

Voor vrede in de wereld

Donderdag 20 april 9.00 uur

Om kracht voor onze zieken

Zondag 23 april 9.30 uur

1^e jrd Frans Crutzen; jrd Mieke van den Boorn-Leurs; Maria Hamleers-Rademacher(col); Jozef Hamleers;

ouders Hagelstein-Pieters en kinderen

Dinsdag 25 april 9.00 uur

Hein en Henri Hazen

Donderdag 27 april 9.00 uur

Maria Obers (col)

Zondag 30 april 9.30 uur

Voorstellingsmis communicanten

jrd ouders Pieters-Hoenen, zoon Hans en dochter Marlou (st)

Communicanten stellen zich voor...

Op zondag 30 april zullen de communicanten van onze parochie zich voorstellen. Dit zal gebeuren tijdens de H.Mis van 09.30. U bent van harte welkom om met hen te komen bidden voor een mooie dag en om veel geluk in hun leven.

Belangrijke mededeling

Omdat de zaterdagavonddienst in de kerk van Wijlre is vervallen, worden de gestichte diensten van de zaterdagen nu op de zondag erna gelezen. Het is moeilijk om familie te bereiken, omdat vaak adressen en/of telefoonnummers niet bekend zijn.

Familieberichten

Gedoopt

12 03 2023 Noah van Breemen

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer ervaren in zijn leven



Zoals eerder vermeld in het parochieblad is d'r

Kirrekezing' weer gestart.

Hieronder een overzicht van de data waarop het gemengd koor de eucharistieviering zal opluisteren olv Bianca Lenssen tot en met de zomervakantie.

Vrijdag 7 april 19.00 uur

Zondag 9 april

Zondag 7 mei

Donderdag 18 mei Hemelvaart

Zondag 4 juni

Zondag 18 juni

Zondag 2 juli



Algemene informatie

Parochie geestelijken

Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen
Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl

Diaken A. Bessems Looierstraat 18 6271 BB Gulpen
Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl

Tarieven voor de misintenties:

Weekdagen € 10,-; Weekendiensten € 22,50

Website: www.parochiegulpen.nl www.parochiewijlre.nl

Aanleverdatum misintenties

Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden.

We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de vieringen.

Vervallen missen

Indien er door de week 's-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties.

Doopsel

Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. Mis of om 13.00 uur.

Kerkbestuur Gulpen

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226
Secretaris	Mevr. E. Jongen-Badenbroek Tel. 043-4501048
Penningmeester	Mevr. L. Wouters, Tel. 043- 4504946
Overige leden	Dhr. H. Laeven. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) Dhr. M. Frijns .043-4504320 (kerkhofbeheerder)
Kostergroep	Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841 Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929
Parochiekantoor	Mevr. H. Vonken Tel. 043-4501226
Parochiezaal	Mevr. Fieny. Steins 06-15031212

Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel. 043-4501226 email: st.petrusgulpen@home.nl

Bankrekeningnr. Gulpen NL79RABO011.78.02.999



Kerkbestuur Wijlre

Voorzitter	Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226
Secretaris	Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261
Penningmeester	Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406
Lid	Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407 (kerkhofbeheerder)
Bloemsiergroep	Mevr. D. Donners Tel 06 22971879
Kostergroep	Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292 Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461

Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre

Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
Tel. 043-4500008 (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl

Bankrekeningnr. Wijlre

kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis

